



# Parochie brief

Jaargang 9/1 januari - februari 2025

*Wij wensen u en uw dierbaren een zalig, gelukkig en vreugdevol 2025!*

## Het Heilig jaar 2025 gaat beginnen!

Het jaar 2025 is een bijzonder jaar in de katholieke kerk. Het is namelijk een Heilig- of Jubeljaar dat maar één keer in de 25 jaar plaatsvindt.

### Wat is een Jubeljaar?

Tijdens een Jubeljaar staan de thema's barmhartigheid, verzoening en vergeving centraal. Hierbij wordt men aangespoord om terug te keren naar de basis van hun geloof en naar verbroedering. Het is tevens een jaar om schoon schip te maken, relaties te herstellen, waarbij ook je eigen relatie met God, om je schulden kwijt te schelden en om je eigen fouten onder ogen te zien. Het is een gelegenheid om eens goed naar je eigen leven te kijken en God te vragen je te begeleiden op de weg naar heiligheid. De woorden hoop, gerechtigheid, toewijding, dienstbaarheid en vredelievendheid, spelen ook een belangrijke rol. Paus Franciscus heeft dit jaar 'Hoop' centraal gesteld, waarbij hij ons uitnodigt om allemaal 'pelgrims van hoop' te worden.

De ontmoeting met Christus is het belangrijkste in het jaar. Dit maakt ook dat er allerlei tradities zijn tijdens een Jubeljaar. Zo is er een pelgrimstocht naar Rome, kun je de Heilige Deuren in de grote basilieken passeren, maar kun je ook een aflaat krijgen die van oudsher met het Heilig jaar verbonden is. Tevens vindt er in alle Nederlandse bisdommen een diocesane ontmoetingsdag plaats. Tijdens deze dag wordt de hoop gevierd met allerlei groepen en vertegenwoordigers uit het bisdom. In Limburg is dit op *zaterdag 30 augustus in Roermond*. Verdere informatie over het programma volgt nog.

### Oorsprong:

De Jubeljaren gaan terug tot het Oude Testament, waarbij de wet van Mozes voorschrijft om elke 7<sup>e</sup> jaar een sabbatjaar te houden. Het zevende jaar was namelijk ook een moment om je schulden kwijt te schelden. Na 7x7 jaar, dus 49 jaar, volgt het 50<sup>ste</sup> jaar, wat een Jubeljaar is en dus een heilig jaar moet zijn.

### Heilige Deur:

Het Jubeljaar begint op Kerstavond met het openen van de Heilige deur in de Sint-Pietersbasiliek in Rome door de paus. Deze is normaal dichtgemetseld en wordt alleen tijdens een Heilig Jaar geopend. Pelgrims die in 2025 naar Rome gaan, betreden via die deur de Sint-Pieter als onderdeel van hun pelgrimsweg. De Heilige Deur passeren is een geloofshandeling die een overgang symboliseert. Elke pelgrim die door de Heilige Deur gaat kan de woorden van Johannes; "Ik ben de deur; wie door Mij binnenkomt zal gered worden" denken. Het gebaar drukt de beslissing uit om Jezus, de Goede Herder, te volgen en zich door Hem te laten leiden.

### Pelgrims van hoop:

Pelgrims van hoop, drukt uit dat we allemaal als pelgrims onderweg zijn naar God. In ons leven mogen we altijd de hoop hebben dat we ooit zullen uitkomen bij God. Christelijke hoop is daarom een hele positieve manier van in het leven staan, we weten namelijk dat God ons leidt. Het is tevens een oproep om als pelgrims in beweging te komen en die hoop aan anderen door te geven.

### Aflaat en verzoening:

Verzoening en vergeving horen bij het Heilig Jaar. Dit kan het kwijtschelden van materiële schulden zijn, maar ook heel persoonlijk door het ontvangen van het sacrament van 'Boete en verzoening'. Tevens kan dit ook door het krijgen van een aflaat, wat typerend is in het Heilig jaar. Het is een ervaring van barmhartigheid door bepaalde geestelijke handelingen te verrichten, die door de paus zijn voorgeschreven. Denk hierbij aan het bezoeken van de aangewezen kerken (zoals de grote basilieken in Rome), het bijwonen van de eucharistie, het bidden van bepaalde gebeden, het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening of het doen van goede werken.





Het Sint Maartensspel in de St. Martinuskerk



De zelfgemaakte Adventskransen die gezegend zijn tijdens de H. Mis op Eerste Advent



Het kerstspel in de St. Martinuskerk





Het kerstspel in de St. Urbanuskerk



Het kerstconcert in de St. Martinuskerk



De kerststal in de St. Martinuskerk





Ceciliafeest van het Interparochieel Kerkkoor Tegelen



De processie en de kruiszegening van het kruisbeeld op de Oude Markt in Tegelen



De afsluiting van de Alpha-cursus in het Klooster de Oude Munt

## Doet u ook mee met de bid- en wandeltocht naar het graf van de Heilige Arnold Janssen!

Op zaterdag 12 januari 2025 wordt er een bid- en wandeltocht georganiseerd naar het graf van de Heilige Arnold Janssen in Steyl. De Heilige Arnold Janssen stichtte namelijk maar liefst 3 missiecongregaties: De missionarissen van Steyl (S.V.D) dat inmiddels al 150 jaar bestaat, de zusters dienaressen van de Heilige Geest (de blauwe zusters) en de dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende Aanbidding (de roze zusters). Op 15 januari wordt hij herdacht in het Bisdom Roermond en ter ere van deze dag organiseren wij de bid- en wandeltocht naar zijn graf.

Wilt u gezellig meelopen dan kunt u ervoor kiezen om samen met de andere wandelaars vanuit de Sint Martinuskerk in Tegelen om 14.30 uur te vertrekken of in Belfeld vanuit het Kerkplein om 15.00 uur. Rond 15.30 uur zullen beide groepen samenkomen bij het Kapelke van Geloë om vervolgens samen te pelgrimeren naar het graf van Arnold Janssen in Steyl.

## Vergeven

*Vergeven is iemand bevrijden. Iemand weer een kans geven nieuw te worden.*

*Vergeven is iemand de hand reiken om over zijn of haar zwakheid heen te komen.*

*Vergeven is zon brengen, is de muur afbreken, is een brug bouwen, is terug contact opnemen en is iemand terug durven te ontmoeten.*

*Vergeven is de ander weer zo graag zien als jezelf.*

*Vergeving vragen is de je ijdelheid even opzij zetten en bekennen dan je liefde nodig hebt.*

*Vergeven is nog eens de liefde gelijk geven.*

*O heer hoor mijn smeken, O Heer hoor mijn smeken. Als ik roep antwoord mij.... O heer hoor mijn smeken, O heer hoor mijn smeken, kom en luister naar mij...*

*(Bron: KU Leuven)*

## Bezinningsweekend WJD@Home voor jongeren

Eind januari vindt het landelijke bezinningsweekend voor jongeren WJD@Home plaats. Het is een gelegenheid voor jongeren om meer over hun geloof te weten te komen, nieuwe mensen te leren kennen en samen te vieren.

Het weekend vindt plaats van 24 januari t/m 26 januari in bezinningscentrum Emmaus in Helvoirt, in de buurt van Den Bosch.

Alle info over jongerenactiviteiten is te vinden op [www.jongkatholiek.nl](http://www.jongkatholiek.nl)

## Geef ons Heer

*Getrouwe God, voor dit nieuwe jaar durven wij U drie dingen te vragen.*

*Geef ons een helder denken en een fijn aanvoelen, van wat elkaar verdriet berokkent en vreugde brengt.*

*Geef ons een warm hart om dag na dag elkaar attentvol nabij te zijn in de kleine dingen van het leven.*

*Geef ons vooral een grote trouw om elkaar niet los te laten in de moeilijke uren van dit nieuwe jaar.*

*Zo zullen wij mensen zijn naar Uw hart en voor elkaar Uw zegen zijn. Amen.*

*(Bron: KU Leuven)*

## Heiligdomsvaartjaar in Maastricht

In Maastricht is 2025 het jaar van de Heiligdomsvaart. Deze vindt plaats van 12 juni t/m 22 juni onder het motto 'Wees een bruggenbouwer'.

Als voorbereiding hierop zijn er de komende maanden al diverse activiteiten. Zo verschijnt er een stripverhaal, wordt er elke maand een YouTube filmpje gepubliceerd, zijn er voorbereidingsconcerten en buurtmaaltijden en vanaf half maart een expositie over pelgrimeren.

Kijk voor alle evenementen op [www.heiligdomsvaartmaastricht.nl](http://www.heiligdomsvaartmaastricht.nl)

## Het Victorfonds

### Wat doet het Victorfonds?

Het Victorfonds biedt kleinschalige, persoonsgerichte en kortdurende hulp bij de eerste levensbehoefte.

### Voor wie is het Victorfonds?

Personen en gezinnen in Tegelen, Steyl en Belfeld die in moeilijke omstandigheden verkeren.

### Hoe kunt u ons helpen?

U kunt ons helpen door een donatie of een gift te geven voor het Victorfonds. U mag uw gift/donatie storten op rekening: NL23 RABO 010 41 79 775 t.n.v. Stichting Victorfonds.

Kent u iemand die deze hulp hard nodig heeft?

Meldt deze dan aan via [hulpaanvraag@victorfonds.nl](mailto:hulpaanvraag@victorfonds.nl)



## Welkom bij Sycamore

*Binnenkort starten wij met een Sycamore cursus over het katholieke geloof. Ontdek in 10 wekelijkse interactieve en gezellige bijeenkomsten, waar ruimte is om andere mensen ontmoeten, waar we uitwisselen en delen wat er voor jou werkelijk toe doet en waar we de basis van het katholieke christelijk geloof verder ontdekken en verdiepen.*

*Elke avond wordt er begonnen met een gezamenlijke warme maaltijd. Daarna is er een korte en inspirerende inleiding. Tijdens elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal. In het laatste deel van de avond gaan wij hierover met elkaar in gesprek.*

*De cursus zal van vrijdag 24 januari tot vrijdag 4 april 2025 plaatsvinden van 18.45 uur tot 21.30 uur en zal zijn in Klooster De Oude Munt op de van Welickhovenstraat 1 in Tegelen.*

*Wilt u graag meedoen? Geef u dan op via [parochie-centrum@rkdebeste.nl](mailto:parochie-centrum@rkdebeste.nl), of bel Christane (contactpersoon Sycamore team) via 06 42847484.*

*Lieve God,*

*Mag de kracht van uw Liefde ons zegenen op onze weg, ons behoeden en bewaren. Uw liefde zal ons geen geweld aandoen.*

*Mag de kracht van uw Liefde ons zegenen in het nieuwe jaar, ons hoop en troost geven. Uw liefde die zich altijd weer een weg baant naar ons mensen.*

*Mag de kracht van uw Liefde ons verwarmen en inspireren. Mag zij sterker worden dan afbrekende machten van oorlog, geweld en dood.*

*Mag de kracht van uw Liefde ons zegenen en ons vertrouwen versterken dat Liefde onze bestemming is en dat U in die Liefde levend aanwezig bent en uw aandacht richt op ons.*

*Amen.*

*(Bron: Marinus van den Berg)*

## Nieuwjaar

*Heer, op deze eerste dag van het nieuwe jaar kijken vele mensen nog eens om naar wat er allemaal gebeurde in het jaar dat nu voorbij is.*

*Maar vandaag mogen we uitkijken naar dagen die ons in het nieuwe jaar door U zullen gegeven worden.*

*Wil in het nieuwe jaar naar ons kijken zoals een moeder naar haar kind kijkt, of zoals een goede herder naar zijn schapen kijkt.*

*Help ons in het nieuwe jaar samen gelukkig te worden.*

*Amen*

*(Bron: KU Leuven)*



Met Kerst is het vredeslicht uit Bethlehem verspreid binnen de parochiefederatie

## Gods vrede

*Gods vrede zal stromen over heel de aarde, zijn koninkrijk kome, zijn gerechtigheid. Steeds nieuw geboren doet Hij van zich horen. Hij wekt in ons de vrede en alle goeds.*

*Ook wij, nieuw geboren, omgekeerd ten leven. Wij doen van ons horen in woord en daad: kleine gebaren maar niet te bedaren. Wij zijn in staat tot vrede en alle goeds.*

*Gezegende dagen, Nieuwjaar van verlangen, van zoeken en wagen in deze tijd. God brengt ons verder, Hij is onze herder. Zo gaan wij richting vrede.*

*Vrede en alle goeds!*

*(Bron: KU Leuven)*



De officiële opening van het nieuwe carnavalsseizoen en het inschieten door de samenwerkende Tegelse Carnavalsgezelschap op 't Oelesplein in het hartje van Tegelen. (Foto: Jos Verbong).

## Mogen we dit nieuwe jaar

*Mogen we dit nieuwe jaar de weg naar binnen kunnen gaan, opdat onze onzekerheid een vermoeden wordt van de toekomst en we het geloof dat ons draagt vrij kunnen ontdekken, allen samen, met open grenzen en open harten.*

*Mogen we dit nieuwe jaar bereid zijn om op weg te gaan, opdat onze angst tot moed wordt om recht te doen aan het leven en we alles waar we ons druk over maken los kunnen laten, solidair met hen die hun thuis moesten verlaten.*

*Mogen we dit nieuwe jaar iedereen bij ons welkom heten, opdat ons wantrouwen tot vertrouwen wordt in het bestaan en we de liefde voor mensen nabij en ver weg kunnen delen, zonder voorwaarden en beperkingen.*

*Mogen we ons bloot durven geven zonder schaamte en woede.*

*Mogen we elkaar kunnen omhelzen zonder paal en perk.*

*Mogen we met iedereen die in ballingschap moet leven, ons brood, ons huis en het open einde van ons verlangen delen, God in ons midden, een vreemdeling zoals wij.*

*(Bron: Broeder Thomas Quartier, benedictiïnermonnik, hooaleraar theoloaie aan de Radboud Universiteit.)*



De officiële opening van het carnavalsseizoen in de Hamer te Belfeld door Carnavalsvereniging 'De Belhamels'. (Foto: Livana Peeters)



## MEDEDELINGEN

**Gezellig samenzijn na de H. Mis in D'n Ingelbewaarder (Grotestraat 66) met een kopje koffie en een kop soep:**

- Zondag 5 januari 2025
- Zondag 12 januari 2025
- Zondag 19 januari 2025
- Zondag 26 januari 2025 (P&O)
- Zondag 2 februari 2025
- Zondag 9 februari 2025
- Zondag 16 februari 2025
- Zondag 23 februari 2025 (P&O)
- Zondag 2 maart 2025

**Inloopmiddagen in D'n Ingelbewaarder:**

- Dinsdag 1 januari 2025: 14.00 uur – 16.30 uur
- Dinsdag 14 januari 2025: 14.00 uur – 16.30 uur
- Dinsdag 21 januari 2025: 14.00 uur – 16.30 uur
- Dinsdag 28 januari 2025: 14.00 uur – 16.30 uur
- Dinsdag 11 februari 2025: 14.00 uur – 16.30 uur
- Dinsdag 18 februari 2025: 14.00 uur – 16.30 uur

**Komt u ook gezellig een kopje koffie/thee drinken? U bent van harte uitgenodigd!**

- Elke laatste zaterdag van de maand na de Heilige Mis in de St. Urbanuskerk.

**H. Mis in de St. Urbanuskerk**

- Iedere zaterdag om 18.30 uur

**H. Mis in de St. Martinuskerk**

- Iedere zondag om 10.30 uur

**Gezinsviering:**

- Zaterdag 15 februari om 18.30 uur in de St. Urbanuskerk

### Parochiekantoor:

**Geopend:**

- Maandag: 13.30 uur - 16.30 uur
- Vrijdag: 13.30 uur – 16.30 uur

**Adres: Bongerdstraat 2, 5931 NG Tegelen**

**Telefoonnummer: 077-3731579**

**E-mail: [parochie-centrum@rkdebestte.nl](mailto:parochie-centrum@rkdebestte.nl)**

**Website: [www.rkdebestte.nl](http://www.rkdebestte.nl)**

**Bankrekeningnummer:**

NL 25 RABO 01 5050 3059 t.n.v. Parochiefederatie Tegelen-Steyl-Belfeld

### **Pastoor Anu persoonlijk spreken?**

*Of wilt u vragen om een gebed, een speciale zegen, enz.?*

*Belt u mij gerust voor een afspraak.*

*☎ 06 - 343 223 62.*

*De koffie staat voor u klaar.*

*Heeft u een priester nodig en is uw eigen parochiepriester niet bereikbaar, dan kunt u dag en nacht bellen: ☎ 06 - 248 455 66*

**U kunt thuis de H. Mis volgen op:**



## Geef vandaag voor de kerk van morgen

God ontmoeten, samen zingen, bidden voor de ander, omkijken naar elkaar en tot rust komen. De eigen plaatselijke kerk is voor veel mensen op tal van manieren van betekenis. Met de kerk wordt niet alleen het kerkgebouw bedoeld, maar op de eerste plaats ook de gemeenschap van gelovigen. Iedereen die zich met de kerk verbonden voelt, mag zich ook verbonden voelen met die gemeenschap. Die verbondenheid creëren we door het organiseren van inloopmiddagen en het Soepcafé dat elke zondag plaatsvindt na de H. Mis. Samen zijn we er ook verantwoordelijk voor dat onze kerk wordt doorgegeven aan een volgende generatie. Dan gaat het over het geloof in God, over zingeving, troost, steun en wijze levenslessen. Maar het gaat ook over de materiële kanten van de kerk: het onderhoud van onze kerkgebouwen, de kerkhoven, de kosten voor pastorale projecten en voor het personeel.

Al deze kosten moeten betaald worden uit de vrijwillige bijdrage van parochianen. Dat onze parochiefederatie kan functioneren, is daarom een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor iedereen die zich met onze geloofsgemeenschap verbonden voelt. Elk jaar in januari wordt de 'Actie Kerkbalans' gehouden om u eraan te herinneren uw bijdrage voor onze parochie te betalen.

Natuurlijk zijn alle bijdrage groot of klein welkom, echter willen wij u vriendelijk vragen of het mogelijk is om uw bijdrage een beetje te verhogen, als dit financieel mogelijk is, omdat ook voor de parochie de vasten kosten elk jaar stijgen.

De minimum kerkbijdrage in 2025 is vastgesteld op: € 140,00.

Het thema van de Actie Kerkbalans 2025 is 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. De kerk en het geloof zijn een geschenk aan iedereen die zich er – van dichtbij of wat meer op afstand – mee verbonden voelt. Ook in het nieuwe jaar willen wij u dat geschenk aanbieden. Om dat te kunnen blijven doen, is uw financiële steun belangrijk. Onze parochie is ANBI-erkend. Dat betekent dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

**U kunt uw kerkbijdrage overmaken op de bankrekening van de parochiefederatie t.n.v. Parochiefederatie Tegelen-Steyl-Belfeld NL25RAB00150503059, tevens onder vermelding van uw naam en adres.**