



Samen kerk Samen sterk
parochiefederatie Tegelen - Steyl - Belfeld

Parochie brief

Jaargang 7/2 maart-april 2024

"Er is nooit een laatste einde, er is altijd een nieuw begin." Wij wensen u en uw dierbaren een goede 40 dagentijd en gezegende Paasdagen! Namens het kerkbestuur, het pastorale team en pastoor Anu Antony Kalarickal.

Vasten loslaten

God, draag me en verdraag me de komende 40 dagen, want ik wil loslaten.

Dat steeds meer en meer willen hebben, wil ik loslaten. Dat altijd gelijk moeten hebben, wil ik loslaten. Die kleine wereld van ik en ik alleen, wil ik loslaten.

God, wilt U me dragen. Wilt U mij verdragen die komende 40 dagen terwijl ik het probeer.

Bron: A. Vandeputte

Mistijden St. Martinuskerk Tegelen

Iedere zondag 10.30 uur

Kruisweg t/m Goede Vrijdag in de St. Martinuskerk Tegelen

Iedere vrijdag 15.00 uur

Mistijden St. Urbanuskerk Belfeld

Iedere zaterdag 18.30 uur

Verzorgingshuis St. Julia/ De Nieuw Munt

Iedere maandag 10.00 uur
Iedere dinsdag 10.00 uur
Iedere donderdag 10.00 uur
Iedere zondag 09.15 uur

Verzorgingshuis St. Anna (PavoZorg)

Iedere vrijdag 19.00 uur

Verzorgingshuis 't Prônk Eppelke

Iedere woensdag 10.00 uur

Paastriduüm: Vieringen in de Goede Week

Sint Martinuskerk in Tegelen

Zo 24 mrt	10.30 uur	- Palmzondag - Kinderwoorddienst - Palmhöltjesoptocht
Do 28 mrt	19.00 uur	- Witte Donderdag - Voetwassing - Nachtwake
Vrij 29 mrt	15.00 uur	- Kruisweg bidden
	16.30 uur	- Kinderkruisweg bij het Openluchttheater De Doolhof
	19.00 uur	- Goede Vrijdagviering - Kruisverering: Herdenking over het lijden en sterven van Jezus
Zo 31 mrt	10.30 uur	- Eerste Paasdag - Eieren zoeken voor kinderen

Sint Urbanuskerk in Belfeld

Za 23 mrt	18.30 uur	- Palmzaterdagviering
Za 30 mrt	20.30 uur	- Paaswake (Heilige Paasnacht)
Ma 1 apr	10.30 uur	- Tweede Paasdag - Eieren zoeken voor kinderen

Let op:

De parochiefederatie heeft er dit jaar voor gekozen om de Paaswake gezamenlijk te doen. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 30 maart om 20:30 uur in de Sint Urbanuskerk in Belfeld.

'Zolang je de andere z'n anderszijn niet kunt vergeven, ben je nog ver van het pad der wijsheid.'

**Het was een zinvolle Bid- en wandeltocht
naar het graf van de Heilige Arnold
Janssen op zaterdag 13 januari 2024**



Veertig dagen

Veertig dagen, is dat een lange tijd of een korte tijd? Het ligt eraan. Veertig dagen in ellende zitten, veertig dagen ziek zijn, of met knagende honger rondlopen, zoals velen in derdewereldlanden, is een eindeloze lange tijd. Probeer het maar eens.

En toch zijn er miljoenen mensen aan wie dit overkomt. Geen veertig dagen, maar een leven lang. Mensen die slechts ellende kennen. Honger, ziekte, kinderen die moeten werken, slafelijk werk, uitbuiting, enz.

Veertig dagen nu om aan al die miserie een einde te stellen, is een veel te korte tijd. Zelfs vele jaren zullen daarvoor niet volstaan. We zullen nog lang moeten werken, opdat alle mensen het wat beter zullen hebben.

Toch kunnen deze veertig dagen, deze Vastentijd, voldoende tijd zijn om en begin te maken aan de verandering. Het is genoeg tijd om tot onszelf te komen, om even stil te staan, om even te bezinnen, om ons weer bewust te zijn dat wij Christenen zijn. Om te bedenken: "We kunnen er iets aan doen!" En we kunnen beginnen met kleine dingen: wat soberder leven, delen en wat meer aan anderen denken. Jij doet toch ook mee?

Heer onze God, Gij geeft ons steeds weer nieuwe kansen. Gij laat ons niet los. Geef ons kracht om er deze veertig dagen een échte voorbereidingstijd op Pasen te maken.

Amen.

Bron: KU Leuven

Vastenactie: Parochiefederatie Tegelen-Steyl-Belfeld

Vorig jaar hebben we tijdens de vastenactie €1.812,30 opgehaald voor de Ashanilayam School in India. Dit jaar willen we tijdens de vastenperiode de allerkleinsten van Malawi (Afrika) helpen.

Wij willen door de vastenactie veel weeskinderen in Malawi helpen en kunnen dit doen door voor hen geld in te zamelen. Malawi is namelijk een van de armste landen ter wereld. Er is een grote behoefte aan moedermelk en vervangende producten om deze weeskinderen te kunnen voeden, zodat ze kunnen overleven en kunnen opgroeien.

U kunt de allerkleinste weeskinderen in Malawi ook helpen. Steun deze Vastenactie door uw gift in de daarvoor bestemde collectebus in de kerk te doen of het bedrag over te maken op rekeningnummer: NL25RABO 0150503059 t.a.v. 'Parochiefederatie Tegelen-Steyl-Belfeld' onder vermelding 'Vastenactie 2024'

Bedankt voor uw gulle gave! Met uw bijdrage geeft u jonge weeskinderen in Malawi uitzicht op een gezond leven en een goede start.

Dank u wel!

De Dodenherdenking en Soldatenmis

Elk jaar vindt er binnen de Parochiefederatie een Dodenherdenking en Soldatenmis plaats, zo ook dit jaar.

Dodenherdenking en Soldatenmis in Tegelen:

Op 4 mei vindt vanaf 19.45 uur de Dodenherdenking plaats bij de oorlogsmonumenten aan de Raadhuislaan in Tegelen. Tijdens de herdenking zal er een Erewacht zijn, een Last Post en een kranslegging waarna het Wilhelmus gezongen wordt. De kranslegging wordt gedaan door een afgevaardigde van de gemeente, de voorzitter van Stichting Tegels Comité Herdenking Gevallen, door kinderen van de basisschool, oude veteranen en de Nationale Reserve.

Op zondag 12 mei vindt de Soldatenmis plaats. Hierbij wordt er een eucharistieviering opgedragen ter nagedachtenis aan allen soldaten, die vanaf 1939 om het leven kwamen. Aansluitend aan deze Heilige Mis volgt bij het monument aan de Raadhuislaan in Tegelen een korte groet, waarbij een bloemstuk wordt gelegd namens Stichting Tegels Comité Herdenking Gevallen.

Dodenherdenking in Belfeld:

Op 4 mei om 20.00 uur zal er tevens op de Burgemeester Harbersplatsoen en het Monument op de Patersweg een Dodenherdenking plaatsvinden. Er wordt tevens tijdens de zaterdagavondviering op zaterdag 11 mei om 18.30 uur stilgestaan bij de gevallen die om het leven kwamen tijdens de oorlog.

U bent van harte uitgenodigd!

De Vasteloavesvieringen in Tegelen en Belfeld



40 dagentijd

God, elke Vasten roept U ons op om broederlijk te delen. Dit betekent: in ieder ander mens een broeder zien. Aan ieder mens aandacht geven. Het voor een ander mens opnemen.

Geef ons in deze 40 dagen de moed om wat verder te kijken dan onszelf. Geef dat onze ogen wat meer naar anderen kijken, dat onze oren wat meer naar anderen luisteren, dan onze handen wat meer naar anderen reiken, dat onze voeten wat meer naar anderen gaan, dat onze woorden anderen wat blijer maken, dat onze eigen genoegens minder voorrang krijgen. Dat vragen wij U door Jezus Christus uw Zoon en onze Heer, Amen.

Bron: KU Leuven

Palmhöltjes maken en de Palmhöltjesoptocht

Komt u ook gezellig met uw kind(eren) en/of kleinkinderen een Palmhöltje met ons maken? De Palmhöltjes worden op zaterdag 23 maart 2024 van 10.00 uur tot 12.00 uur gemaakt in D'n Ingelbewaarder (Grotestraat 66 in Tegelen). Comité Kinderfeesten zorgt voor alle basismaterialen, waarbij u zelf versieringen mag meenemen.

Op Palmzondag 24 maart 2024 om 10.30 uur tijdens de Heilige Mis in de Sint Martinuskerk worden deze mooie Palmhöltjes vervolgens gezegend net zoals alle palmtakjes voor de kerkgangers.

Na de Heilige Mis begint op het Wilhelminaplein de Palmhöltjesoptocht onder muzikale begeleiding van DrumBeatz. Uw kind kan hierin ook meedoen als Jezus of één van zijn volgelingen. Jezus mag zelfs op een paard (onder goede begeleiding) meerijden!

Lijkt het uw kind(eren) leuk om een Palmhöltje te maken? Meldt uw kind dan aan via parochie-centrum@rkdebeste.nl onder vermelding 'Palmhöltje 2024', hier kunt ook aangeven of uw kind(eren) mee willen doen als Jezus of één van zijn volgelingen.

Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 19 maart 2024!

De Blasiuszegen



Op zaterdag 3 februari hebben de parochianen die dit wilde een Blasiuszegen ontvangen in de St. Urbanuskerk. Ook op zondag 4 februari is deze zegen na de Heilige Mis in de St. Martinuskerk toegediend ter voorkoming van keelaandoeningen en andere kwalen.

Vormselviering met Vormheer Mgr. De Jong

Ook dit jaar wordt er het Vormsel toegediend aan onze vormelingen.

Op vrijdag 14 juni 2024 om 19.00 uur zal Mgr. De Jong het Vormsel toedienen in de St. Urbanuskerk in Belfeld.

Mocht u uw kind nog niet aangemeld hebben, dan kan dit nog tot 14 maart 2024 via parochie-centrum@rkdebeste.nl

Pelgrimstocht naar Onze Lieve Vrouw in de Kapel in 't Zand

Op zondag 5 mei 2024 gaat een groep parochianen traditiegetrouw te voet of fietsend op bedevaart naar Onze Lieve Vrouw in de Kapel in 't Zand. Ook u kunt dit jaar meedoen!

De wandeltocht:

Op zondagochtend om 03.45 uur zal de pelgrimstocht starten vanaf de St. Martinuskerk met Pastoor Anu. Om 03.30 uur zullen we verzamelen op het Wilhelminaplein voor de St. Martinuskerk.

In Belfeld start de pelgrimstocht om 04.30 uur met diaken Rick. We zullen om 04.15 uur bij het oude Raadhuis op Markt 5 verzamelen.

Fietstocht:

De pelgrimstocht op de fiets zal starten om 06.45 uur vanuit Tegelen. Ook de fietsers zullen voor de St. Martinuskerk verzamelen.

Heilige Mis in de Kapel in 't Zand:

Rond 08.00 uur zullen alle groepen aankomen bij de Kapel in 't Zand in Roermond, waarna er een Heilige Mis zal zijn in de Kapel. Na de Heilige Mis kunt u teruglopen op eigen gelegenheid of terugreizen met het openbaar vervoer. U kunt ook eventueel per auto terugreizen met medeparochianen.

Aanmelden:

Wilt u meedoen? Meldt u zich dan vóór zondag 28 april 2024 via parochie-centrum@rkdebeste.nl onder vermelding van 'Pelgrimstocht Kapel in 't Zand'.

Een Jongerenreis naar Frankrijk

Als vervolg op de Wereldjongerendagen biedt Stichting Gezinspastoraal in het Bisdom Roermond tijdens de zomer een jongerenreis naar Frankrijk aan. Er staan diverse bezoeken op het programma gepland, zoals Normandië, Lisieux, Plage D'Etretat, Chartres, Caen en Omaha Beach, Rouen en Le Mont Saint-Michel.

Jongeren tussen de 16 en 30 jaar kunnen zich aanmelden voor de Jongerenreis naar Frankrijk van 1 augustus t/m 9 augustus. De kosten voor deze reis bedragen ongeveer €700,- per persoon.

Aanmelden kan tot 31 maart 2024 via jongerenreisfrankrijk@gmail.com, meer informatie kan tevens opgevraagd worden via bovenstaande mailadres.

Bij de Olijfberg

*De klokken zwijgen. Het is stil geworden.
Doodstil. Goede Vrijdag komt dichterbij.*

*We weten wat toen met Jezus is gebeurd. Na het feestelijk samenzijn gaat Jezus naar de Olijfberg.
Zijn vrienden gaan met Hem mee.*

*Dit moment willen wij in herinnering brengen.
We willen meetrekken met Jezus, naar de stilte van het rustaltaar. Dit doen we als eerbetuiging,
maar ook als engagement.*

In het hof van Olijven willen we proberen te waken en te bidden. We willen wakker zijn voor de noden van deze tijd en wakker zijn voor de aanwezigheid van God in Jezus.

Amen.

Bron: KU Leuven

Kinderkruisweg, doe je ook mee?



Het verhaal van de kruisweg van Jezus, wordt elk jaar uitgebeeld door kinderen. Ook dit jaar wordt dit verhaal door kinderen verteld in de vorm van een toneelstuk en uw kind kan hieraan meedoen! Zo zijn er ook deze keer weer verschillende rollen die kinderen kunnen spelen: Jezus, Maria, de soldaten en nog veel meer! Natuurlijk is het belangrijk vooraf te oefenen.

We doen dit twee keer: woensdag 27 maart van 16.00 u tot 17.00 u en vrijdag 29 maart van 15.00 u tot 16.00 u. Op vrijdag 29 maart zullen we na het oefenen om 16.30, de kinder kruisweg aan de toeschouwers laten zien.

Vindt uw zoon of dochter het leuk om mee te doen aan dit bijzonder verhaal? Meldt uw kind dan aan via parochie-centrum@rkdebeste.nl onder vermelding 'Kinderkruisweg 2024'. Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 22 maart.

Iedereen is uitgenodigd om te komen kijken.

Kwetsbaar Vasten

Alle grootse dingen beginnen klein en kwetsbaar met
een droom, een voornemen, een plan.
De grond moet eerst bewerkt worden.
Het zaad de kans om te ontkiemen.
Dat is Vastentijd.

Als een geborgen schat verzamelt innerlijke kracht
zich tot een teer en kwetsbaar plantje dat uit de
aarde piept.

Niets of niemand groeit door eraan te trekken.
Met licht en warmte, in woord en daad.
Met delen en herverdelen doet men leven, kwetsbaar
krachtig.

Dat is Vasten.

Bron: Kathleen Boedt

Vasten

In waarheid delen is:
In een veelheid van bezigheden geen kans
tot innig goed-zijn aan ons voorbij laten
gaan. Niet krenterig, maar heel mild geven
aan wie, veraf of dichtbij, het met zeer
weinig moet stellen.

In waarheid delen is:
Eigen zorgen steeds weer vergeten en
meelevend luisteren naar de pijn van wie
ten diepste werd gekwetst. Heel trouw nabij
blijven wie na herhaald mislukken, niet
langer in de toekomst gelooft.

In waarheid delen is:
Straks dankbaar kunnen zeggen: "Ik ervaar
wat ik voordien niet zag, hoe liefhebben
veel schoons vermag.

Bron: Valeer Deschacht

Stille dagen in Jaar van gebed

Dit jaar is het jaar van gebed als voorbereiding op het heilig jaar in 2025. Een mens heeft momenten van stilte nodig om zichzelf terug te vinden (een wel 'quality time' genoemd). Die quality time hebben we ook nodig om met God bewust opnieuw op het spoor te komen. Hij is overal en draagt ons leven.

Als voorbereiding op het Heilig Jaar 2025 nodigt het Bisdom iedereen uit om kennis te maken met het fenomeen 'stille dag'. Aanmelding en betaling (€ 25,-) geschiedt via het Bisdom. Voor de lunch (eveneens in stilte) dient u zelf te zorgen. Koffie en thee worden aangereikt.

Programma

Zaterdag 20 apr	Abdij Sint Benedictusberg (Mamelis), Vaals, Benedictijnen
Zaterdag 11 mei	Abdij Lilbosch, Pey-Echt; Cisterciënsers /trappisten
Zaterdag 8 jun	Klooster Regina Pacis, Valkenburg; Benedictinessen & Dienaressen van de Heer ('Blauwe zusters')
Zaterdag 13 jul	Oude Munt, Tegelen; Benedictinessen van de Altijddurende Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament
Zaterdag 10 aug	De Kommel, Maastricht
Zaterdag 14 sep	Foyer de Charité Marthe Robin, Thorn
Zaterdag 9 nov	Het Korenveld, Merkelbeek; Geestelijke familie Het Werk

Aanmelden

Heeft u belangstelling om aan een of meer van deze stille dagen deel te nemen? Dan kunt u zich aanmelden via: dlkm@bisdom-roermond.nl

Jaarlijkse Chrismamis

Bij het toedienen van sacramenten als doopsels, vormsels, bedieningen en wijdingen worden heilige oliën gebruikt. Eén keer per jaar worden deze oliën in elk Bisdom door de bisschop of hulpbisschop gewijd. Deze zogeheten 'Chrismamis' zal op de vooravond van Witte Donderdag in de Goede Week plaatsvinden.

De Chrismamis wordt in de kathedraal in Roermond opgedragen. De vertegenwoordigers van alle parochies in het Bisdom zijn welkom. Ook alle priesters van het Bisdom worden uitgenodigd om tijdens deze viering hun wijdingsbelofte te vernieuwen.

De Chrismamis is op 27 maart om 19.00 uur in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond. U bent van harte welkom!

"Heer, help me de mens te worden die ik hoop ten diepste te zijn."

Met Pasen wordt alles nieuw, als we in deze veertigdagentijd meer dan voorheen:

*Grootmoedig delen met wie veel ontbreekt.
Waardering schenken aan wie zich de mindere voelt.
Woorden van leven spreken tot wie hulpeloos in moedeloosheid verzinkt. Er helemaal zijn voor wie ons nodig heeft. Iedere morgen bidden.*

"Heer, help me de mens te worden die ik hoop ten diepste te zijn."

Bron: Valeer Deschacht



Palmzondag

Een klein beetje groen. Een klein beetje hoop. Een klein beetje liefde. Een klein beetje geloof voor de wereld en zie hij komt weer tot leven.

Een klein beetje groen voor op het kruis en zie het komt weer tot leven.

Een klein beetje hoop voor in jouw huis en zie het komt weer tot leven.

Een klein beetje liefde voor in jouw gezin en zie het komt weer tot leven.

Een klein beetje geloof voor deze wereld en zie hij komt weer tot leven.

Bron: A. Vandeputte

Vasten, de klank van Stilte

Vasten is de klank van de Stilte in het geruis van de zee die zich op het strand rolt. De stilte die je doet spreken met jezelf, alleen langs de branding de wind in je oorschelp.

Vasten is de gedragen stilte van het echt luisteren naar de ander, waardoor woorden een antwoord en steun worden.

Vasten is de stilte van de stemlozen die schreeuwen om erkenning en van de liefde die geen uitleg behoeft als handen spreken.

Vasten is confrontatie met Gods kloppende hart dat roept om geborgen te worden in deze mensenwereld.

Bron: K. Boedt

Palmzondag

Ze stonden met velen langs de weg. Mensen die zochten naar toekomst. Ze zwaaiden met groene takken en riepen woorden van vertrouwen.

Het hielp hen de volgende donkere dagen te geloven in de toekomst met een koning die (over)leven doet.

Ook deze groene tak wil in jouw huis een teken van toekomst, vertrouwen, hoop en (over)leven zijn.

Bron: A. Vandeputte

Witte Donderdag

Een schaal met brood, een beker wijn om zijn liefde aan de wereld te schenken. Hij geeft zichzelf, zijn Lichaam en Bloed. 'Blijf dit doen om mij te gedenken.'

Hij die zijn vrienden de voeten wast, niet als een slaaf maar innerlijk vrij. Baanbrekend teken van dienstbaarheid. 'Doet dit ter herinnering aan mij.'

Een avond, zo anders dan gewoon met een maaltijd die Jezus' laatste is. Hij breekt een deel al wat hij heeft. 'Doet evenzo, tot mijn gedachtenis.'

Bron: P. Vlaar

Goede Vrijdag!

Dit kan toch niet het einde zijn?

Hoe kunnen wij die man die op het kruis is gestorven loslaten en vergeten? Zijn levenswijze heeft ons zo aangegrepen dat dit ons denken en doen bepaalt. Zijn woorden hebben ons zo aangesproken dat we ze blijvend willen herhalen. God, dit kan toch het einde niet zijn?

Ik laat je niet alleen/ Twijfel

*Petrus twijfelde: "Ik ken hem niet."
Pilatus twijfelde: "Ik vind geen schuld in hem."
Jezus twijfelde "God mijn God, waarom heb je mij verlaten?"*

*Maar God houdt zijn woord:
"Ik laat je niet alleen."*

God laat je niet alleen achter

*Ook al lijkt op deze dag alles verlopen en lijkt het leven zonder zijn...
God laat je niet alleen achter in pijn en angst. Hij zal de steen weggrollen die de weg naar nieuw leven nu nog afsluit.*

Bron: A. Vandeputte

Pasen

Blijft niet staan bij de dood, want vroeger is voorbij. Kijk mee uit naar de morgen die de duisternis overwint. Voel de opkomende zon die de koude nacht verdrijft. Luister mee naar Zijn verhaal die de doodse stilte breekt.

Want God spreekt vandaag tot elke mens Zijn verlossende woord:

"Ik ga voor, ga je mee?"

Bron: A. Vandeputte

We worden even stil

We worden helemaal stil, lieve Jezus, als we kijken naar uw lange lijdensweg van Pilatus naar Golgota. De zweepslagen, de doornenkroon, de kruisbalk.

We worden helemaal stil als we denken aan de tranen van Maria en de vrouwen van Jeruzalem en aan Uw troostende woorden voor hen!

We worden helemaal stil als we denken aan het gelach en gepest, terwijl U Uw kruis de berg op sleurde.

Hoeveel liefde was er toch in U, dat U toen nog zeggen kon: "Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen."

Dank voor zo'n grote liefde!

Amen.

Bron: KU Leuven

MEDEDELINGEN

Inloopmiddagen in D'n Ingelbewaarder

- Dinsdag 12 maart 14.00 uur - 16.30 uur
- Dinsdag 26 maart 14.00 uur – 16.30 uur
- Dinsdag 9 april 14.00 uur – 16.30 uur
- Dinsdag 23 april 14.00 uur – 16.30 uur
- Dinsdag 30 april 14.00 uur – 16.30 uur

Soepcafé in D'n Ingelbewaarder na de H. Mis:

- Zondag 3 maart
- Zondag 10 maart
- Zondag 17 maart
- Zondag 24 maart
- Zondag 31 maart
- Zondag 7 april
- Zondag 14 april
- Zondag 21 april
- Zondag 28 april

Palmhöltjesmis en Palmhöltjesoptocht:

- Zondag 24 maart 2024 om 10.30 uur in de St. Martinuskerk.
- Voor de kinderen is er een kinderwoorddienst

Kinderkruisweg

- Vrijdag 29 maart om 16.30 uur in Openluchttheater De Doolhof

70-jarig jubileum van KBO St. Martinus/ St. Jozef

- 7 april 2024 om 10.30 uur

Hemelvaartviering

- Woensdag 8 mei om 18.30 uur in de St. Urbanuskerk
- Donderdag 9 mei om 10.30 uur in de St. Martinuskerk

Gezinsviering in de St. Urbanuskerk

- Zaterdag 11 mei om 18.30 uur

Werkzaamheden op het kerkplein in Tegelen

De kerktuin en het Wilhelminaplein wordt opgeknapt door de Gemeente Venlo. Graag willen we u informeren dat de ingangen van de kerk altijd bereikbaar blijven. Ook alle diensten zullen zoals gebruikelijk gewoon doorgaan. Uitvaartdiensten, vieringen in de Goede Week en Pasen, gaan tevens zoals gebruikelijk door.

Namens het kerkbestuur onze welgemeende excuses voor de overlast in de komende weken.

Neem nog eens de tijd

Neem nog eens de tijd om te dromen wat je vroeger droomde en waarmee je gelukkig was.

Neem nog eens de tijd om stil te staan bij de ervaringen die je hebt verwezen naar onbespreekbare getijden.

Neem nog eens de tijd om aan te spreken wie je in de drukte bent voorbijgesneld.

Neem nog eens de tijd om af te dalen naar je diepste grond en te proeven van de wortels die je doen leven.

Neem nog eens de tijd om te luisteren naar Hem die je aanmaande wat tijd te nemen.

(Bron: Theo Baldus Parochie)

Pastoor Anu persoonlijk spreken?

Of wilt u vragen om een gebed, een speciale zegen, enz.?

Belt u mij gerust voor een afspraak.

☎ 06 - 343 223 62.

De koffie staat voor u klaar.

Heeft u een priester nodig en is uw eigen parochiepriester niet bereikbaar, dan kunt u dag en nacht bellen: ☎ 06 - 248 455 66

Parochiekantoor:

Geopend:

- Maandag: 13.30 uur - 16.30 uur
- Vrijdag: 13.30 uur – 16.30 uur

Adres: Bongerdstraat 2, 5931 NG Tegelen

Telefoonnummer: 077-3731579

E-mail: parochie-centrum@rkdebeste.nl

Website: www.rkdebeste.nl

Bankrekeningnummer:

NL 25 RABO 01 5050 3059

t.n.v. Parochiefederatie

Tegelen-Steyl-Belfeld

U kunt thuis de H. Mis volgen op:

 **kerkdienstgemist.nl**