



Samen kerk Samen sterk
parochiefederatie Tegelen - Steyl - Belfeld

Parochie brief

Jaargang 5/6 * februari 2022

Paus Franciscus droomt van een nieuwe toekomst voor de Kerk **Luisteren, ontmoeten, samen op weg.** **Een unieke kans.** **De Synodale weg. Doe je mee?**

Paus Franciscus droomt van een nieuwe toekomst van de DE KERK. Wat hem betreft wordt dat een Kerk waarin alle gelovigen samen op weg gaan om het evangelie in praktijk te brengen. Daarom heeft hij een proces van verandering in gang gezet, waarin ontmoeten, luisteren en onderscheiden een belangrijke rol spelen. Om dit doel te bereiken heeft de paus een synode/kerkvergadering uitgeroepen. Deze is afgelopen najaar geopend en duurt tot eind 2023. Synodes worden al eeuwenlang gehouden. Hieraan nemen meestal alleen bisschoppen deel maar soms worden ook anderen uitgenodigd om mee te praten. De paus heeft alle katholieke gelovigen – en ook geïnteresseerden buiten de Kerk – uitgenodigd mee te praten over de toekomst van de Kerk.

De paus nodigt ons uit om samen na te denken over de vraag hoe wij als gelovigen met elkaar samen op weg gaan, hoe we een synodale Kerk kunnen worden. Hij bedoelt daarmee dat de Kerk steeds meer een gemeenschap van gelovigen mag worden, waarin velen actief participeren om dat geloof vervolgens uit te dragen in woorden en in daden.

De Synode 2021/2023 is oktober 2021 van start gegaan. In alle bisdommen over de hele wereld zullen in de eerste maanden van 2022 gesprekken worden georganiseerd over de thema's van de synode. De gesprekken bieden kansen om nieuwe contacten te leggen en op een andere manier het gesprek aan te gaan met kerkbetrokken gelovigen, maar ook met mensen die wat verder van de Kerk af staan zelfs erbuiten.

De gesprekken zijn niet bedoeld om elkaar te overtuigen of aan het einde van de bijeenkomst tot een gemeenschappelijk standpunt te komen. Het synodale proces is vooral bedoeld om te luisteren naar wat er onder mensen leeft en hoe zij tegen Kerk en geloof aankijken en welke rol ze daar voor zichzelf in weggelegd zien. Het gaat vooral om luisteren met en naar elkaar, met respect voor ieders mening en opvattingen, zonder vooroordelen. Iedereen wordt uitgenodigd om vrijmoedig en openhartig te spreken, dat wil zeggen in vrijheid, waarheid en naastenliefde.

Een kleine greep uit de thema's of vragen die aan de orde kunnen komen:

- Waar en wanneer is de geloofsgemeenschap met u op weg gegaan, door dalen en toppen?
- Wanneer heeft u steun ervaren, wanneer voelde u zich alleen?
- Zijn er redenen aan te wijzen waarom u minder contact heeft met de kerk dan vroeger?
- Zoekt u zelf weleens contact met mensen in en van de Kerk, in het verleden, en nu?
- Waar denk je aan bij het woord katholieke Kerk? Wat maakt dat dit jouw beeld is?
- Zou je je welkom voelen naar de kerk te komen? Waarom wel, waarom niet? Wat zou er nodig zijn om jou op een goede manier te verwelkomen?
- Welke ruimte geven we aan de stem van minderheden, vooral aan de stem van degenen die arm of gemarginaliseerd zijn of die maatschappelijk uit de boot vallen?
- Hebt u als gelovige het gevoel dat de geloofsgemeenschap naar u luistert en zich om u bekommert?
- Zijn we als geloofsgemeenschap echt betrokken op de wereld, op wat er speelt dichtbij en veraf?
- Welke specifieke missies heeft de Kerk van vandaag in onze samenleving?

We nodigen **IEDEREEN** van harte uit deel te nemen.

Op **donderdag 24 februari om 19.30 uur** is er in D'n Ingelbewaarder een informatieavond.

Afhankelijk van het aantal belangstellenden zullen in maart gespreksbijeenkomsten plaatsvinden.

Vind je dat niet prettig in een groep, neem dan vooral contact op voor een persoonlijk gesprek. Daar is alle begrip en ruimte voor.

Vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan NU al, graag zelfs!

Via: **Parochiekantoor**

geopend: ma. en vr. 13.30 tot 16.30 uur
Bongerdstraat 2 →ingang achterom←
5931 NG Tegelen

✉ parochie-centrum@rkdebeste.nl

✉ anuantony@live.com

☎ 077 - 373 15 79



Zaterdag 15 januari ging in vele parochies en gemeentes de Actie Kerkbalans van start. Met deze Actie wordt een jaarlijkse bijdrage gevraagd aan de kerkleden om zo de eigen plaatselijke kerk te steunen. Op vrijdag 21 januari organiseerde Actie Kerkbalans een landelijke persconferentie om de uitkomsten te presenteren van een onderzoek naar onder meer *kerk-zijn in coronatijd*. Wat misten kerkgangers in 2021 het meest?



Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2022 is van start!

De kerk staat letterlijk en figuurlijk midden in het dorp of onze wijk. De parochie is er om samen met u lief en leed te beleven. Bij doopsels, eerste communies of huwelijken staat de kerk open, maar evengoed bij de uitvaart van een dierbare. Vanuit onze parochiefederatie zijn we op veel meer plekken aanwezig om catechese te geven, mensen die het moeilijk hebben een hart onder de riem te steken of om gewoon aanwezig te zijn bij activiteiten als onderdeel van de gemeenschap.

De parochie doet dit al vele jaren en hoopt dit ook nog heel lang vol te kunnen houden, maar daarbij is wel uw steun nodig. Zonder uw financiële bijdrage kan de parochie haar belangrijke rol in de gemeenschap niet blijven vervullen. Doe mee aan de Actie Kerkbalans en betaal vandaag uw bijdrage voor de Kerk van morgen.

St. Martinusparochie NL 49 RABO 0150501269
H. Hart van Jezus NL 80 RABO 0150501293
St. Rochusparochie NL 24 RABO 0150501331
St. Josephparochie NL 05 RABO 0150501285

St. Urbanusparochie NL 25 RABO 0105405140

Kom naar het jongerenweekend op Ameland → WJD@home

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen.



Sta op en kom in beweging.

Onder dat motto zijn jongeren die met leeftijdgenoten over het geloof willen praten van harte welkom tijdens het landelijke jongerenweekend WJD@home.

Dit wordt (de nieuwe datum) van

29 april t/m zondag 1 mei 2022 gehouden op het Waddeneiland Ameland. Het weekend staat open voor jongeren van 15 – 30 jaar. De WJD@Home is de perfecte opstap naar de Wereldjongerendagen in 2023 in Portugal, omdat je er nieuwe vrienden kunt maken en oude bekenden weerziet. Er is een catechese van de bisschoppen, er zijn eucharistievieringen, een avond van barmhartigheid en het programma heeft allerlei inhoudelijke en creatieve workshops. Deelname aan het weekend kost € 85.

Meer info www.wjd.jongkatholiek.nl

Over vriendschap

Aan het woord: Henri Nouwen

Vriendschap is een van de mooiste dingen die een mens kan krijgen. Vriendschap verbindt dieper dan een gezamenlijk doel, een gemeenschappelijke belangstelling, of dingen die je samen hebt meegemaakt. Vriendschap verbindt mensen sterker dan seksualiteit, dieper dan lotsverbondenheid, en soms zelfs intiemer dan huwelijk of samenleven. Vriendschap betekent dat je de ander nabij bent in vreugde en verdriet, ook al kun je de vreugde niet groter en het verdriet niet kleiner maken. Vriendschap smeedt zielen aaneen, ze is edel en zuiver. Heel het leven krijgt er glans door. Gelukkig degenen die hun leven geven voor hun vrienden.

Mistijden Tegelen

Zondag	10.30 uur
Dinsdag	10.30 uur
Donderdag	10.00 uur -- AANBIDDING
Donderdag	10.30 uur

Mistijden Belfeld

Woensdag	10.30 uur
Zaterdag	18.30 uur

Mis verzorgingshuis Julia/Nieuwe Munt

Iedere zondag 9.15 uur

Mis Verzorgingshuis St. Anna

Iedere vrijdag 19.00 uur

Onderstaande kapellen zijn voor
gebed en het aansteken van
(noveen)kaarsen IEDERE dag
geopend
vanaf circa 8.00 uur tot
zonsondergang

- 1) Mariakapel St. Martinuskerk Tegelen
- 2) Mariakapel bij H. Hartkerk Tegelen
- 3) Kapelke van Geloë Belfeld
- 4) Benedenkerk Missiehuis St. Michaël Steyl
St. Michaëlstraat 7
- 5) Kloosterkapel Roze Zusters
Kloosterstraat 19, Steyl
Aanbiddingskapel dagelijks open
www.sspsap-motherhouse.nl
- 6) Kloosterkapel Blauwe Zusters
Zusterstraat 20, Steyl
- 7) Oude Munt
Van Wevelickhovenstraat 1 Tegelen
aanbiddingskapel dagelijks open
www.oudemunt.nl

Pastoor Anu persoonlijk spreken?

Of wilt u vragen om een gebed, een speciale zegen, enz.?

Belt u mij gerust voor een afspraak: ☎ 06 - 343 223 62.

De koffie staat voor u klaar.

Heeft u een priester nodig en is uw eigen parochiepriester niet bereikbaar, dan kunt u **dag en nacht** bellen: ☎ 06 - 248 455 66

IEDERE VRIJDAG



== pastoor Anu ==

Sint Urbanuskerk, Belfeld
14.00 - 15.30 uur
Sint Martinuskerk, Tegelen
16.00 - 18.00 uur

U kunt thuis LIVE iedere zaterdag om 18.30 uur vanuit Belfeld en zondag om 10.30 uur vanuit de MARTINUSKERK de h. mis volgen op:



 kerkdienstgemist.nl

Parochiekantoor geopend:
ma. EN vr. 13.30 tot 16.30 uur
Bongerdstraat 2 →ingang achterom←
5931 NG Tegelen
✉ parochie-centrum@rkdebestte.nl
☎ 077 - 373 15 79

bankrekeningnummer:
NL 25 RABO 01 5050 3059
t.n.v. Parochiefederatie
Tegelen-Steyl-Belfeld

www.rkdebestte.nl

Wist u trouwens dat er op onze website nog veel meer informatie en nieuws te vinden is?

Laat u verrassen !!

MAGNIFICAT 90

geloofsverdieping voor vrouwen met volle agenda's

Een aantal van de vrouwen die afgelopen zomer al meedeed aan het programma Magnificat 90.



Voor katholieke vrouwen bestaat er een nieuw programma om hen te helpen dichter bij God te komen in het dagelijks leven: *Magnificat 90*.

Wie ben je als dochter van God? is de vraag die centraal staat.



Voor mannen bestaat er onder de naam **Exodus 90** een programma om dichter bij God te komen in het dagelijks leven.

Vier jonge vrouwen (twee werkende moeders en twee young professionals) vroegen zich af waarom zo iets er niet was voor vrouwen. Ze spraken erover met vrouwen uit hun omgeving en concludeerden dat de behoefte aan een hulpmiddel om het geloofsleven te verdiepen groot was.

Verschil met mannen

Eén van de initiatiefnemers van het nieuwe Magnificat 90 is Chiara van Voorst. “We kenden het programma Exodus 90. Maar vrouwen zijn echt anders dan mannen.” Exodus 90 was dan ook geen optie om vrouwen dichterbij God te brengen. “Exodus 90 richt zich op het vrijmaken van verslavingen”, legt Van Voorst uit. “Magnificat 90 richt zich op het groeien in vertrouwen in God. De naam is een verwijzing naar de lofzang van Maria, het Magnificat. Zij gaf zich als geliefde dochter van God helemaal over aan Hem. Bij dit programma proberen wij vrouwen te helpen door de vraag te stellen: wie ben jij als dochter van God?”

Misschien is gemeenschap wel hetgeen wat vrouwen het meest aanspreekt, denkt Van Voorst. “Het verlangen naar gemeenschap is erg groot. Je ziet ook dat parochies dat niet overal even goed kunnen bieden. Door samen dit programma te volgen kunnen vrouwen elkaar in de groep aanmoedigen, ervaringen uitwisselen en gedachten delen.”

Negentig dagen

Het 90-daagse programma is gebaseerd op drie pijlers: *bidden, vasten en gemeenschap*. Vrouwen van alle leeftijden en uit alle levensstaten kunnen eraan meedoen. Ze kunnen als groep van vier tot zes personen het programma

volgen of zich individueel opgeven om bij een groep aan te kunnen sluiten.

Tijdens de negentig dagen worden de deelnemers geholpen met instructies en op vrouwen gerichte dagelijkse overwegingen. Ter verdieping wordt het boek *Geloven in de Liefde* gelezen. Hierin wordt omschreven hoe je een persoonlijke retraite kan houden volgens de wijsheid van de heilige Thérèse van Lisieux.

De negentig dagen hebben geen theologische oorsprong, maar een psychologische, zegt Van Voorst. “Mensen hebben ongeveer negentig dagen nodig om een verkeerde gewoonte af te leren en om een goede gewoonte aan te leren.”

Structuur

De initiatiefnemers hebben het programma al doende zelf ontwikkeld. “We hebben zelf ook allemaal volle levens. Om dan midden in de drukte toch je persoonlijk relatie met God te verdiepen is structuur belangrijk.”

(Katholiek Nieuwsblad **Selinde van Dijk-Kroesbergen** 14 januari 2022)

De Schrift is de plaats waar God en mens elkaar ontmoeten (paus Franciscus)

Geliefde broeders en zusters, goedendag!
De woorden van de Heilige Schrift werden niet neergeschreven om ontvangen te worden door een biddend mens en ze in het hart te laten ontkiemen.

Het woord van God gaat naar het hart.
De Catechismus zegt: *Het lezen van de Heilige Schrift moet vergezeld gaan van gebed* – de Bijbel mag niet gelezen worden als een roman – *om een dialoog te doen ontstaan tussen God en de mens* (n. 2653). Het gebed brengt je hiertoe, omdat het een dialoog is met God. Elk vers uit de Bijbel werd, vele eeuwen geleden, ook voor mij geschreven. Het werd voor ieder van ons geschreven. Alle gelovigen kennen die ervaring namelijk dat een deel van de Schrift dat ik al erg vaak heb gehoord, je op een gegeven dag sterk aanspreekt. Het verlicht de situatie die ik dan beleef. Maar het is natuurlijk noodzakelijk dat ik op die dag aanwezig ben, op de afspraak met dat Woord, om het te horen.



Elke dag komt God langs en zaait het zaad op de akker van ons leven. We weten niet of het vandaag een dorre grond zal vinden, distels, of goede grond, die de kiem zal doen groeien (zie Mc. 4,3-9). Het hangt van ons af, van ons gebed, van het open hart waarmee we tot de Schrift naderen zodat ze voor ons levend Woord van God kan worden. God komt voortdurend langs, bij middel van de Schrift. En ik herhaal een woord van de Heilige Augustinus: *Ik ben bang wanneer de Heer langskomt*. Waarom bang? Dat ik het niet zou horen, dat ik niet zou beseffen dat het de Heer is.

Tent

Door het gebed gebeurt als het ware een nieuwe incarnatie van het Woord. En het zijn wij die de tent (tabernakel) zijn waar de woorden van God onderdak en bescherming willen vinden, om de wereld te kunnen bezoeken. Om deze reden moet men de Bijbel zonder bijbedoelingen benaderen, zonder instrumentele bedoeling. Een gelovige zoekt in de Heilige Schrift geen steun voor de eigen filosofische of morele visie, maar omdat men op een ontmoeting hoopt. Men beseft dat deze woorden geschreven werden in de Heilige Geest en dat ze dus in dezelfde Geest moeten ontvangen en verstaan worden, zodat de ontmoeting kan plaatsvinden.

Het geheugen van het hart

Ik vind het vervelend wanneer ik christenen, als papegaaien, Bijbelverzen hoor afdreunen. De Bijbel is geschreven voor jou en mij. Met andere woorden, wij lezen de Schrift omdat hij ons leest. En het is dus een genade wanneer men zich in dit of dat personage, in deze of gene situatie kan herkennen. De Bijbel werd niet geschreven voor de mensheid in 't algemeen, maar voor mannen en vrouwen met een eigen

naam, zoals ik, zoals jij. En, wanneer het Woord van God, vervuld van Heilige Geest, door een open hart wordt ontvangen, laat het de zaken niet onberoerd, nooit. Het verandert de zaken. Dat is de genade en de kracht van het Woord van God.

Lectio divina

De christelijke traditie is rijk aan ervaringen en overwegingen over bidden met de Heilige Schrift. Het komt op de eerste plaats erop aan een Bijbeldeel met aandacht te lezen, met 'gehoorzaamheid' aan de tekst, om te verstaan wat hij op zich wil zeggen. Daarna gaan we in gesprek met de Schrift, zodat deze woorden motief tot meditatie en gebed worden. In trouw aan de tekst begin ik mij de vraag te stellen over wat hij mij zegt. Dit is een delicate overgang. Men mag niet verglijden in subjectivistische interpretaties maar verbonden blijven met het levende spoor van de Traditie die elk van ons verbindt met de Heilige Schrift. De laatste stap in de lectio divina is de contemplatie. Dan maken woorden en gedachten plaats voor liefde.

Zoals bij geliefden volstaat soms een stille blik. De Bijbelse tekst blijft, maar als een spiegel, een te beschouwen icoon. Zo gebeurt de dialoog.

Het Woord inspireert

Door het gebed komt het Woord van God in ons wonen en wij in hem. Het Woord inspireert tot goede voornemens en ondersteunt de actie. Het geeft ons kracht, het geeft ons helderheid. Wanneer het ons in crisis brengt schenkt het ons toch vrede. In kromme en verwarde dagen bezorgt het aan het hart een kern van vertrouwen en van liefde die het behoedt voor de aanvallen van de Boze.

Vlees

Zo wordt het Woord van God vlees – ik veroorloof mij het gebruik van die uitdrukking: het wordt vlees – in hen die het biddend ontvangen. In een oude tekst licht het inzicht op dat christenen zich dermate met het Woord vereenzelvigen dat men, mochten alle Bijbels ter wereld verbrand worden, toch een dubbel zou kunnen redden aan de hand van de afdruk die het gelaten heeft in leven van de heiligen. Dat is een mooie uitspraak.

Het christelijke leven is het resultaat, tegelijkertijd van gehoorzaamheid en creativiteit. Een goed christen moet gehoorzaam en creatief zijn. Gehoorzaam omdat men het Woord van God hoort; creatief omdat men bewoond wordt door de Heilige Geest die stuwt tot het in praktijk brengen en het voortzetten van het Woord. Jezus zegt dit aan het eind van een toespraak in de vorm van gelijkenissen door middel van deze vergelijking: Daarom is iedere Schriftgeleerde die onderwezen is in het Rijk der hemelen gelijk aan een huisvader die uit zijn schat – het hart - nieuw en oud tevoorschijn haalt (Mt. 13,52). De Heilige Schrift is een onuitputtelijke schat. De Heer maakt het ons allen mogelijk er, door het gebed, steeds meer uit te putten. Dankjewel!

Vertaling (enigszins ingekort) uit het Italiaans: Marcel De Pauw msc

→Op: www.kerknet.be

Vredeslicht 22 december in Belfeld.



Voettocht naar Arnold Janssen met bisschop.zaterdag 15 januari

Een groep pelgrims (Tegelen-Steyl-Belfeld) heeft zaterdag 15 januari - op de feestdag van de heilige Arnold Janssen - een bidtocht gehouden naar diens graf in Steyl. Onder hen ook bisschop Harrie Smeets, die vanaf de kapel van Geloë in Belfeld in de rolstoel met de wandelaars meeinging.



Opricht van de Heer (Maria Lichtmis) en Blasiuszegen

Maria-Lichtmis en het feest van de heilige Blasius zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Niet alleen omdat ze op twee achtereenvolgende dagen gevierd worden (**2 en 3 februari**), maar vooral omdat gewijde kaarsen op beide dagen een belangrijke rol spelen.

Met Maria-Lichtmis vieren we de **Opricht van de Heer in de tempel**. Op de 40e dag na zijn geboorte brengen Jozef en Maria de kleine Jezus voor de eerste keer naar de tempel in Jeruzalem. Vroeger was dit het einde van de Kersttijd. In de 10e eeuw ontstond de traditie om op deze feestdag de kaarsen te wijden die in de liturgie gebruikt worden en die gelovigen eventueel mee naar huis kunnen nemen voor bijzondere gelegenheden. Later werd aan het wijden van de kaarsen ook een kaarsenprocessie door kerk toegevoegd. Vandaar ook de naam 'Lichtmis'.

Een dag later eert de Kerk de heilige bisschop Blasius. Omdat hij een jongen redde van een verstikkingsdood, wordt hij speciaal aangeroepen tegen keelziektes. Tot op de dag van vandaag is het in veel parochies gebruik om op of rond 3 februari de Blasiuszegen te geven. Dit gebeurt doorgaans met twee kaarsen, die met Maria-Lichtmis gezegend zijn



Proficiat **Piet en Nellie Hendriks-Rutten** met jullie 60-jarig, diamanten, huwelijksfeest.

Versoepeling coronamaatregelen met ingang van 26 januari. Ook vieringen 's avonds zijn weer mogelijk

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de coronamaatregelen voor de Rooms-katholieke Kerk met ingang van 26 januari 2022 te versoepelen. Het maximum aan tal gelovigen dat aan een viering kan deelnemen bedraagt **160** in Tegelen en **125** in Belfeld.

Zingen: Samenzang is toegestaan en koren mogen vanaf 26 januari weer repeteren en zingen tijdens vieringen met de zangers onderling op anderhalve meter afstand en in zigzag-opstelling.

MISINTENTIES

St. Martinuskerk

Dinsdag 1 febr. 10.30 uur H. Mis
Donderdag 3 febr. 10.30 uur →AANBIDDING
11.00 uur H. Mis

Alfons Jacobs

Zondag 6 februari. 10.30 uur H. Mis **Familieviering**



BLASIUSZEGEN

Dinsdag 8 febr. 10.30 uur H. Mis
Donderdag 10 febr. 10.30 uur →AANBIDDING
11.00 uur H. Mis

Zondag 13 februari 10.30 uur H. Mis
Liny Cleophas; Pastoor Windhausen en Pater
Peters; Lenie Breuer-Dambacher.



Doopviering 12.00 uur
Miqa Peters



Dinsdag 15 febr. 10.30 uur H. Mis
Donderdag 17 febr. 10.30 uur →AANBIDDING
11.00 uur H. Mis

Zondag 20 februari 10.30 uur H. Mis
Rob Hinskens (jrd).

Dinsdag 22 febr. 10.30 uur H. Mis
Donderdag 24 febr. 10.30 uur →AANBIDDING
11.00 uur H. Mis

Zondag 27 februari 10.30 uur H. Mis
Jan Willems en Fieni Willems-Corneth

St. Urbanuskerk

Woensdag 2 febr. 10.30 uur H. Mis

Zaterdag 5 februari. 18.30 uur H. Mis **Familieviering**



BLASIUSZEGEN

Woensdag 9 febr. 10.30 uur H. Mis

Zaterdag 12 febr. 18.30 uur H. Mis
Mia Boonen-Janssen

Woensdag 16 febr. 10.30 uur
Zaterdag 19 febr. 18.30 uur H. Mis
Gon van Wylick-van den Beucken en Haar van
Wylick.

Woensdag 23 febr. 10.30 uur H. Mis

Zaterdag 26 febr. 18.30 uur H. Mis

Verzorgingshuis St. Anna

Iedere vrijdag → 19.00 uur H. Mis

Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis) en Blasiuszegen

Maria-Lichtmis en het feest van de heilige Blasius zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Niet alleen omdat ze op twee achtereenvolgende dagen gevierd worden (2 en 3 februari), maar vooral omdat gewijde kaarsen op beide dagen een belangrijke rol spelen.

Met Maria-Lichtmis vieren we de **Opdracht van de Heer in de tempel**. Op de 40e dag na zijn geboorte brengen Jozef en Maria de kleine Jezus voor de eerste keer naar de tempel in Jeruzalem. Vroeger was dit het einde van de Kersttijd. In de 10e eeuw ontstond de traditie om op deze feestdag de kaarsen te wijden die in de liturgie gebruikt worden en die gelovigen eventueel mee naar huis kunnen nemen voor bijzondere gelegenheden. Later werd aan het wijden van de kaarsen ook een kaarsenprocessie door kerk toegevoegd. Vandaar ook de naam 'Lichtmis'.

Een dag later eert de Kerk de heilige bisschop Blasius. Omdat hij een jongen redde van een verstikkingsdood, wordt hij speciaal aangeroepen tegen keelziektes. Tot op de dag van vandaag is het in veel parochies gebruik om op of rond 3 februari de Blasiuszegen te geven. Dit gebeurt doorgaans met twee kaarsen, die met Maria-Lichtmis gezegend zijn.

Op zaterdag 6 februari en zondag 7 februari wordt de Blasiuszegen uitgereikt in de familievieringen.