



*We wensen u allen mede namens het pastorale team en het kerkbestuur een gelukkig nieuwjaar!
Pastoor Anu Antony Kalarickal*

De nieuwjaarsdag zegent ons

Zegen ons allen, leid ons voort maak ons tot werkers van uw woord dat mensen weer herleven doet en maak uw schepping goed.

Zegen het werk van onze hand maak zo de wereld tot uw land waar liefde mensen wonen doet en maak uw schepping goed.

Zegen de zorg voor alledag waak over ons ook in de nacht: wanneer uw Geest ons leven hoedt wordt heel uw schepping goed.

(Jongerius in Fijen & De Heer, 2022)

Mistijden St. Martinuskerk Tegelen

ledere zondag 10.30 uur

Mistijden St. Urbanuskerk Belfeld

ledere Zaterdag 18.30 uur

Verzorgingshuis St. Julia/ De Nieuwe Munt

ledere maandag 10.00 uur

ledere dinsdag 10.00 uur

ledere woensdag 10.00 uur

ledere donderdag 10.00 uur

ledere zondag 09.15 uur

Verzorgingshuis St. Anna (PavoZorg)

ledere vrijdag 19.00 uur

Verzorgingshuis 't Prônk Eppelke

ledere woensdag 10.00 uur

De zwaluwen van de vrede

De zwaluwen van de vrede, de mussen van de gerechtigheid, vinden bij u een woning, een veilig thuis.

Maak mij tot een duif, die uw vrede tot over het grote water draagt.

Maak mij tot een olijventak, een teken van hoop, het uitzicht op betere tijden.

Maak mij tot een olijventak, een teken van hoop, het uitzicht op betere tijden.

Maak mij tot een lichtstraal, die het verduisterde uitzicht in nieuwe inzichten wijzigt.

Maak mij tot een suizende wind, bevrijder van woedende stormen, schenker van rustgevend getij.

Gebruik mij als werktuig, om de zwaluwen van uw vrede, de mussen van uw gerechtigheid, een veilige woning te bieden, een onderdak in ons mensenhuis.

(Bronswijk in Fijen & De Heer, 2022)



INLOOPMIDDAGEN 2023

Samenkomen is Samenleven. Iedereen is welkom! Jong en oud.

Bij D'n Ingelbewaarder is iedereen welkom, waarbij je gezellig samen een kopje koffie, thee of fris kunt drinken. Het belangrijkste is namelijk het gezellig samen zijn en dat elke gast zich welkom voelt om gezellig samen een kopje koffie te drinken en een praatje te maken. De deuren van D'n Ingelbewaarder zijn open voor de inloopmiddagen, die mede ondersteund worden door KBO St. Martinus/St. Joseph. Tijdens de inloop kunnen mensen elkaar in de gezellige ontmoetingsruimte in D'n Ingelbewaarder ontmoeten. Tijdens deze inloopmiddagen kunt u gezellig met elkaar een praatje maken, een boek lezen en/of ruilen en zijn er verschillende leuke gezelschapsspellen die u kunt doen. U kunt zelfs koersballen als u dit wilt!

U hoeft voor de inloopmiddagen geen entree te betalen, dat geldt ook voor de koffie, thee of fris. Een vrijwillige bijdrage wordt erg gewaardeerd. Komt u vooral een keertje kijken en meedoen, u bent van harte welkom!

U BENT VAN HARTE WELKOM

Maand	Datum:	Dag:	Tijdstip
Januari	10-24-31	Dinsdag	14.00 – 16.30
Februari	7-28	Dinsdag	14.00 – 16.30
Maart	14-28	Dinsdag	14.00 – 16.30
April	18-25	Dinsdag	14.00 – 16.30
Mei	02-16-30	Dinsdag	14.00 – 16.30
Juni	13-27	Dinsdag	14.00 – 16.30
Juli	04-18	Dinsdag	14.00 – 16.30
Augustus	01-15-29	Dinsdag	14.00 – 16.30
September	12-26	Dinsdag	14.00 – 16.30
Oktober	10-17-24	Dinsdag	14.00 – 16.30
November	21	Dinsdag	14.00 – 16.30
December	19	Dinsdag	14.00 – 16.30



Vanaf 1 januari 2023 kost een kaarsje in de kerken en kapellen € 0.50.

Aan alle parochianen,

Zoals iedereen wel heeft gemerkt wordt alles duurder. Zo moeten ook wij helaas constateren dat de inkooprij van de kaarsen flink is verhoogd.

De afgelopen jaren is de prijs voor een kaarsje in de kerken en binnen de verschillende kapellen nagenoeg hetzelfde gebleven, maar nu moeten we helaas de prijs ophogen.

Het kerkbestuur heeft daarom besloten om eenmalig de prijs van een kaarsje te verhogen naar € 0.50.

We hopen daarmee te voorkomen dat we de komende jaren niet nogmaals hoeven te verhogen.

Namens het kerkbestuur, dank voor uw begrip.

Dragende en dienende liefde

Allerhoogste, algoede Heer, alle log en eer aan U die dagelijks in onze wereld geboren wil worden.

Zegen ons met dragende en dienende liefde voor wie kwetsbaar op ons pas verschijnt.

Mogen we zo in het spoot gaan van Jezus onze broeder en de Heer, vandaag en alle dagen van ons leven.

Amen

(Van der Reijken in Fijen & De Heer, 2022)

Ontmoeting met U

In heel kleine dingen heb ik U ontmoet
in het groen van de bomen,
in vogelgezang,
in adem en aarde,
in zonsoudergang.

In hele kleine schoonheden heb ik U ontmoet
in een lelie op het water,
in een schelp op het strand,
in bloemen op tafel,
in een ring aan een hand.

In hele kleine vreugde heb ik U ontmoet
in een heldere hemel,
in een warme wind,
in een tedere moeder,
in een trouwe vriend.

In hele kleine daden heb ik U ontmoet
in vragende ogen,
in een hand door je haar,
in zoenende lippen,
in een zegenend gebaar.

In eenvoudige mensen heb ik U ontmoet
in spelende kinderen,
in jeugd die zich geeft,
in een man die kan knielen,
in een vrouw die vergeeft.

In al deze gaven kwam ik U tegemoet,
wees Gij nu de brug
waardoor ik anderen ontmoet.



De stal te Bethlehem

De stal te Bethlehem,
een plaats waar arme mensen
in de nacht beschutting zochten,
omdat er vele anderen
de beste plaatsten kochten.

De stal te Bethlehem,
geen huis met deur en sloten
maar toch een plaats
waar ieder in en uit gaat
die anders eenzaam buiten staat.

De stal te Bethlehem
waar je tegen wind beveiligd bent,
een plaats die nu geheiligd is,
omdat God zelf hier wilde wonen
om zo Zijn hart aan ons te tonen.

De stal te Bethlehem
een plaats van weinig waarde
maar toch de eerste kerk op aarde,
waar Jezus eerst aanbeden
en waar 't geloof in Hem beleden werd.

(Frans Weerts)

Wat een wonder!

Het wonder van de menswording gebeurt.
Niet in een zee van licht
niet in straten vol glitter
niet in de verblindende veelheid
en ver van wie uit is op macht.

Maar naamloos, geborgen
misschien in het holst van de nacht.
Op plaatsen, ontelbaar
waar leven wordt doorgegeven
waar brood van vertrouwen met ieder gedeeld
wordt

waar niemand te min is
waar je als vreemde een thuis vindt
waar eenzaamheid wordt geheeld,
pijn niet vergeten en angst niet meer hoeft
waar men grootmoedig een stap zet naar
vrede.

Het kind van de hoop
wordt steeds weer geboren uit mensen
God, wat een wonder!

Alle bijdragen groot of klein zijn welkom.

Beste allen, de kerk is van ons samen en wij allen vormen samen de parochiefederatie. Het geloof vieren we in de kerk, daarnaast is de kerk een plek van bezinning, vreugde en verdriet, een plek waar we verbonden zijn, juist bij belangrijke momenten van het leven.

Wij streven met z'n allen ernaar om de kerk haar mooie, waardevolle plek te laten behouden in onze gemeenschappen, de waarden waarvoor de kerk staat en die wij belangrijk vinden, en die we ook in de toekomst willen voortzetten en doorgeven. Samen met elkaar gaan we onze parochies overeind houden. Niet alles wat we waardevol vinden kunnen we uitdrukken in geld. Maar de kerkgebouwen, dat voor velen een centraal punt is in hun leven, moeten uiteindelijk wel onderhouden worden. Zo zijn er hoge kosten van verzekeringen en onderhoud van het gebouw, apparatuur, enz.

Graag wil wij alle deelnemers van de kerkbijdrage van harte bedanken voor hun onmisbare steun voor onze parochies. Alle vrijwilligers die op een of andere manier zich inzetten om onze parochies overeind te houden willen wij bedanken. Jullie zijn onmisbaar.

De minimum kerkbijdrage is vastgesteld op: €120,00. U kunt dan uw kerkbijdrage overmaken op de bankrekening van de parochie federatie t.n.v. Parochiefederatie Tegelen-Steyl-Belfeld NL25RAB00150503059, vermeld tevens uw naam en adres.

Uw giften aan de kerk zijn fiscaal aftrekbaar bij de aangifte van uw inkomstenbelasting. Ik hoop van harte dat u onze parochies extra wilt steunen in deze crisistijd. Wij kunnen samen onze parochies voor de toekomstige generaties behouden.

Mocht u meer informatie wensen om onze waardevolle kerk te helpen, dan kunt u ons mailen via: parochie-centrum@rkdebeste.nl

Bij voorbaat hartelijk dank,
Kerkbestuur Parochiefederatie Tegelen-Steyl-Belfeld

De Wereldjongerendagen 2023 in Lissabon



Programma

Het programma van deze reis ziet er globaal en onder voorbehoud als volgt uit:

Maandag 24 juli:

Busreis Roermond - Parijs
Vrijetijd, H. Mis en maaltijd in Parijs
Reis per nachtbus Parijs - Lourdes

Dinsdag 25 juli:

Aankomst in Lourdes
Dagprogramma in heiligdom Lourdes
Overnachting in Lourdes

Woensdag 26 juli:

H. Mis Lourdes
Busreis Lourdes - Burgos
Wandeling over de Camino
Overnachting in Burgos

Donderdag 27 juli:

Dagprogramma in Burgos
Overnachting in Burgos

Vrijdag 28 juli:

Busreis Burgos - bisdom Guarda
Programma 'Days in the Diocese (DiD)' in bisdom Guarda
Overnachting bisdom Guarda

Zaterdag 29 en zondag 30 juli:

Programma DiD in bisdom Guarda
Overnachtingen in bisdom Guarda

Maandag 31 juli:

Busreis bisdom Guarda - Fátima
Dagprogramma Fátima
Busreis Fátima - Lissabon
Overnachting WJD-locatie

Dinsdag 1 t/m zondag 6 augustus:**WJD Lissabon**

Programma WJD

Overnachtingen WJD-locatie

Maandag 7 augustus:

Busreis Lissabon - Burgos

H. Mis/avond van Barmhartigheid in Burgos

Overnachting in Burgos

Dinsdag 8 augustus:

Busreis Burgos - Bordeaux

Vrijetijd, H. Mis en maaltijd in Bordeaux

Busreis Bordeaux - Den Roermond

Overnachting in nachtbus

Woensdag 9 augustus:

Aankomst Roermond

Iedereen is van harte uitgenodigd om op zaterdag 14 januari deel te nemen aan de bid- en wandeltocht naar H. Arnold Janssen.Tegelen:

Om 14.30 uur verzamelen we bij de St. Martinuskerk en vertrekken we om 14:45 uur met Bram Ewals en Willeke Ewals-Franken.

Belfeld:

Om 14.50 uur verzamelen we op het kerkplein en vertrekken we om 15:00 uur met Diaken Rick.

De beide groepen komen rond 15:30 uur samen bij het Kapelke van Geloë en pelgrimeren dan samen naar het graf van de H. Arnold Janssen.

Gouden Huwelijksfeest

Proficiat mevrouw Truus en meneer Henk fBloemers met jullie Gouden huwelijksfeest.

Kerstconcert in de Sint Martinuskerk

Het drukbezochte kerstconcert van de dames van Campanella, het strikersensemble Poco a Poco uit Venray, zang.ver. Vriendenkring Steyl, Vocal Group, Ringfield uit Belfeld en een ensemble van de Tegelse harmonie Sempre Avanti.

Kinderzegen

Op zondagmiddag 8 januari 2023 om 15.00 uur zal in de St. Martinuskerk te Tegelen, een speciale kinderzegen zijn. Deze zegen wordt individueel gegeven en is bedoeld voor kinderen van alle leeftijden. Speciaal voor de dopelingen van het afgelopen jaar is deze zegen erg bijzonder.



Tess met het vredeslicht Een licht van vrede, geboren in Bethlehem, en nu gesymboliseerd door het vredeslicht dat in Bethlehem is ontstoken en door scouts van Scouting Belfeld tot ons is gebracht in onze parochiefederatie. Mogen wij Gods teken, de geboorte van het Licht van vrede.



(KBO Viering in Tegelen, Belfeld en Steyl).

Graag kniel ik bij de kribbe neer

Jezus

Graag kniel ik bij de kribbe neer.
Je ligt er zo kwetsbaar en klein.

Het is een teder beeld:
Met uitgestrekte handjes kijk je mij recht in de ogen.
Ik mag je uit de kribbe nemen.
Letterlijk mag ik je dragen.

Als ik dat doe,
Gebeurt er iets met mij.
Ik draag de kerstboodschap uit:
God is als een kind geboren midden in de winternacht.

Er schijnt licht in de duisternis!
Daar waar men het niet verwacht, vrede begint
met de geboorte van een kind!
Een kind kan de wereld veranderen.

Graag kniel ik bij de kribbe neer.
Je ligt er zo kwetsbaar en klein.
Kon het maar altijd kerstmis zijn.

Amen

(Verbeek in Fijen & De Heer, 2022)

Loslaten

Geef ons God, dat wij in het spoor van de oude wijze Melchior leren ons vermeende wijsheid los te laten, zodat wij van uwentwege kunnen ontvangen wat leven doet en toekomst geeft in de kwetsbaarheid van Jezus uw Zoon.

Amen, dat het zo mag zijn.

(Borgman in Feijen & De Heer, 2022)



Monsieur Harrie Smeets heeft tijdens tweede kerstdag pontificale assistentie verleend in de St. Urbanuskerk te Belfeld.



(Kerstspel in de St. Urbanuskerk te Belfeld & Tegelen).



(Poppenspel van broeder Alex in de Engelbewaarder).



(KBO Kerstviering St. Martinus/ St. Joseph in De Harmoniezaal).



(KBO H. Hart Kerst/ Adventviering in De Haandert)



(KBO Kerstviering Steyl in het schutterijmuseum).



(KBO Kerstviering Belfeld)



(Kerststal Tegelen)

MEDEDELINGEN:

**De carnavalsdienst in Tegelen:
Op maandag 6 februari om 19:00
uur in de Sint Martinuskerk
Tegelen.**

**De carnavalsdienst in Belfeld:
Op zondag 12 februari om 10:00
uur is de carnavalsdienst in
Belfeld.**

**Aswoensdag viering:
op woensdag 22 februari om 17:30
uur kunt u het askruisje halen in
de Sint Urbanuskerk Belfeld en
19:00 uur Sint Martinuskerk
Tegelen**

Pastoor Anu persoonlijk spreken?

*Of wilt u vragen om een gebed, een
speciale zegen, enz.?*

Belt u mij gerust voor een afspraak.

☎ 06 - 343 223 62.

De koffie staat voor u klaar.

*Heeft u een priester nodig en is uw eigen
parochiepriester niet bereikbaar, dan kunt
u dag en nacht bellen: ☎ 06 - 248 455 66*



(Kerkbestuur parochiefederatie Tegelen, Belfeld en Steyl), Van rechts naar links op de foto Bram Ewals, Huub Brouwers, Pastoor Anu Antony Kalarickal, Kim Schouwenberg en Harry Schmitz.

KAPELLEN

Onderstaande kapellen zijn voor gebed en het aansteken van (noveen) kaarsen. Iedere dag geopend vanaf circa 8.00 uur tot zonsondergang.

- 1) Mariakapel St. Martinuskerk Tegelen
- 2) Mariakapel bij H. Hartkerk Tegelen
- 3) Kapelke van Geloë Belfeld
- 4) Benedenkerk Missiehuis St. Michaël Steyl
St. Michaëlstraat 7
- 5) Kloosterkapel Roze Zusters
Kloosterstraat 19, Steyl
Aanbiddingskapel dagelijks open
www.sspsap-motherhouse.nl
- 6) Kloosterkapel Blauwe Zusters
Zusterstraat 20, Steyl
- 7) Oude Munt
Van Wevelickhovenstraat 1, Tegelen
Aanbiddingskapel dagelijks open

**(Kerstspel in de St. Urbanuskerk te Belfeld)****Bankrekeningnummer:**

NL 25 RABO 01 5050 3059

t.n.v. Parochiefederatie

Tegelen-Steyl-Belfeld

Telefoonnummer: 077-3731579

E-mail: parochie-centrum@rkdebestte.nl

Website: www.rkdebestte.nl

U kunt thuis de H. Mis volgen op:

 **kerkdienstgemist.nl**