



Wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht; hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput. (Jesaja 40:31)

Gods geliefde kind

“Ik ben niet wat ik doe, ik ben niet wat ik heb, ik ben niet wat de mensen over me zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben! Niemand kan me dat afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken. Ik hoef me niet te haasten. Ik kan Jezus vertrouwen en Zijn liefde met de wereld delen.”

(Bron: H. Nouwen)

Mistijden St. Martinuskerk Tegelen

ledere dinsdag 10.00 uur
ledere donderdag 10.00 uur
ledere zondag 10.30 uur

Mistijden St. Urbanuskerk Belfeld

ledere zaterdag 18.30 uur

Verzorgingshuis St. Julia/ De Nieuwe Munt

ledere maandag 10.00 uur
ledere zondag 09.15 uur

Verzorgingshuis St. Anna (PavoZorg)

ledere vrijdag 19.00 uur

Verzorgingshuis 't Prônk Eppelke

ledere woensdag 10.00 uur

Heb je Pastoor Anu altijd al willen helpen tijdens de Heilige Mis? Dan is nu je kans!

Graag willen we uw zoon/dochter uitnodigen om misdienaar te worden. We hebben namelijk ervaren dat kinderen het erg leuk vinden om de 'belangrijke' functie van een misdienaar te vervullen.

Maar wat houdt misdienaar zijn dan in?

Een misdienaar is onmisbaar tijdens een Heilige Eucharistieviering. Door hun hulp bespaard pastoor heel wat werk en krijgt hij meer tijd om de Eucharistieviering nog beter voor te kunnen gaan. De taak van een misdienaar is vrij eenvoudig, zo rinkel je de bel wanneer mensen moeten opstaan, breng je water en wijn, geef je dingen aan, enz. Maar je kunt ook extra taken krijgen tijdens belangrijke en speciale vieringen. De misdienaars dienen meestal op zaterdag om 18.30 uur in de Sint Urbanuskerk of zondag om 10.30 uur in de Sint Martinuskerk. Woont u in Belfeld dan zal uw kind in de Sint Urbanuskerk worden ingezet en als deze in Tegelen woont in de Sint Martinuskerk. Elke misdienaar komt eenmaal per maand aan de beurt om te dienen. Natuurlijk kunt u zelf aangeven wanneer uw kind kan dienen en mag uw kind zelfs vaker dienen als hij/zij dit wil! We maken altijd een rooster, zodat uw kind precies weet wanneer hij of zij mag dienen.

Bij grotere plechtigheden, zoals Kerstmis, Pasen, de Eerste Communie en het Vormsel, zijn alle misdienaars welkom. Ook zijn er enkele gezellige bijeenkomsten of uitstapjes, want het misdienen moet ook leuk zijn natuurlijk.

De misdienaars groep wordt samen met Pastoor Anu en enkele enthousiaste vrijwilligers begeleid. Er zullen vooraf dan ook enkele oefenmomenten zijn met de misdienaars, zodat het tijdens een Heilige Mis niet verkeerd kan gaan.

Lijkt uw kind het leuk om misdienaar te worden? Dan grijp uw kans en meldt uw zoon en/of dochter aan via anuantony@live.com of via 06-34322362.

Mocht u meer informatie willen dan staan Pastoor Anu en de enthousiaste vrijwilligers klaar om uw vragen te beantwoorden.

Sint-Christoffel patroonheilige van de reizigers

Sint-Christoffel staat bekend als patroonheilige en beschermheilige van de reizigers. In Turkije leefde er in de 3^e eeuw een reus die reizigers op zijn schouder over een wilde rivier zetten in de hoop daarmee in dienst te kunnen treden bij de machtigste koning van de wereld. Toen hij op een dag een kind wilde overzetten, werd dat tijdens de tocht steeds zwaarder. Christoffel keek op en zag dat hij Jezus op zijn schouder droeg. Vanaf dat moment begreep hij dat hij de grootste koning gevonden had. Christoffel liet zich dopen en trok de rest van zijn leven als prediker rond. De Latijnse naam 'Christoforus' betekent ook letterlijk 'Christus-drager'.

In Limburg kennen we 'Sjtuf' natuurlijk ook als patroonheilige van de kathedraal en van het Bisdome Roermond. De kathedraal is de enige in de wereld, die gewijd is aan Sint Christoffel en werd vroeger in Roermond vereerd. Zo is er een rijmpje over hem 'Als je elke dag Christoffels gelaat beziet, tref die dag het boze sterven je niet.' Zijn populariteit ontstond door de boodschap die hij heeft, over de kracht van liefde, die van binnenuit komt. Wie mensen in het hart draagt, weet dat Jezus hen draagt. Wie Jezus in het hart draagt, vindt daarin steun om andere mensen te 'dragen'.

Bron: <https://stichtingruimteroermond.nl/sjtuf/>

Reisgebed

God, zegen de voeten die gaan moeten, de ogen die zoeken naar steeds een nieuwe horizon.

Zegen mij en mijn tochtgenoten die met vertrouwen gaan, zichzelf vernieuwend, dag na dag U tegemoet.

(Bron: Anoniem).

Vakantie

Op pad zijn met U, Schepper God, is op pad zijn in uw wereld, vol wonderen en zó mooi. In horizon en zee de eeuwigheid vermoeden, en onder mij de aarde en de rots.

Op pad zijn met U, Jezus, is op pad zijn met uw vrienden, elkaar ontmoeten, samen verder gaan, en op het kruispunt afscheid nemen, wetend dat U met ons allen bent.

Op pad zijn met U, Heilige Geest, is op pad zijn met de wind, is dansen op muziek en dan zo uw lied zingen, dat anderen het kunnen horen.

(Bron: C. Polhill, uit 'Medemens 6' een uitgave van Kerk in Actie)

Pelgrimstocht naar Onze Lieve Vrouw in Kapel in 't Zand

Om 03.45 uur vertrok de eerste groep vanuit Tegelen met Pastoor Anu naar onze Lieve Vrouw in de Kapel in 't Zand, waarbij later ook een groep vanuit Belfeld met diaken Rick zich aansloten.



Later die ochtend was er om 10.30 uur een Soldaten Mis in de St. Martinuskerk voor de gevallen soldaten in de Tweede Wereldoorlog en voor alle slachtoffers.



Dodenherdenking en de Soldaten Mis

Op 4 mei stonden we stil bij de dodenherdenking en hebben we een mooie herdenking gehad bij de monumenten aan de Raadhuislaan. Graag willen we stichting Tegels Comité Herdenking Gevallenen, hiervoor hartelijk danken.



Op 7 mei hebben we opnieuw tijdens de Soldaten Mis stil gestaan bij de Tegelse soldaten die hun leven opgeofferd hebben voor de vrijheid van Nederland. Opnieuw hebben we hun namen genoemd, van de jongens die zowel toen als na de oorlog omgekomen zijn vanuit hun post in Nederlands-Indië, maar ook voor onze inwoners die stierven of leden door oorlogsgeweld waaronder granaatvuren en bombardementen. Dat we nooit zullen vergeten dat ook velen van hen verantwoordelijk zijn voor onze vrijheid en ons welzijn.



Christus is bij je

Dat de Vrede van Christus met je meegaat, op welke plaats waar Hij je zal zenden, dat Hij je Gids zal zijn door de wildernis, dat Hij je beschermt in de storm, dat Hij je vreugdevol thuis zal brengen, je verheugende over de wonderen die Hij je toonde, dat Hij je vreugdevol hier thuis zal brengen, eens weer hier bij ons.

(Bron: Northumbria Community Engeland)

Vergroot mijn waakzaamheid

Vergroot mijn waakzaamheid, zodat ik oog heb voor de medemens die treurt omwille van de afzondering van zijn geliefde.

Vergroot mijn waakzaamheid, zodat ik oor heb voor de medemens die smeekt om aanvaarding en respect voor zijn zwakte.

Vergroot mijn waakzaamheid, zodat ik stem geef aan de medemens die zijn onmacht en spijt niet weet te verwoorden.

Vergroot mijn waakzaamheid, zodat ik de hand reik aan de medemens die dreigt te verzuipen in zijn zorgen en tegenslagen.

Vergroot mijn waakzaamheid, zodat ik er ben voor de medemens die in deze dagen levenskracht en nabijheid zoekt.

(Bron: A. Vandeputte)

Reizen

*“De wereld is een boek.
Wie niet reist, leest maar één
bladzijde.”*

Bron: Sint-Augustinus

Dag voor grootouders

We kennen allemaal Vader en Moederdag. Dat zijn geen kerkelijke feesten, hoewel er op die dagen in de kerk wel vaak voor alle vaders en moeders wordt gebeden. Sinds twee jaar geleden vieren we de kerkelijk feestdag ‘De Dag voor Grootouders’.

Op de vierde zondag van juli heeft Paus Franciscus deze dag vastgesteld. Dit jaar is dit op 23 juli 2023. Deze dag is niet zomaar gekozen, het is namelijk de zondag vóór de feestdag van de Heiligen Anna en Joachim, de grootouders van Jezus.

Het is een mooie gelegenheid om midden in de zomervakantie even stil te staan bij al die grootouders, die soms misschien een beetje vergeten worden of het tijdens de vakantie wekenlang zonder bezoek van hun kinderen en kleinkinderen moeten stellen. Het is goed om dankbaar te zijn voor wat zij voor ons gedaan hebben.

Openluchtmis bij de Lourdesgrot in de tuin van het Missiehuis op Steyl

Op Tweede Pinksterdag was er een openluchtmis in de tuin van het Missiehuis op Steyl. Wij eren Maria, Moeder van de Kerk. Maria was vol van de Heilige Geest en was tevens vol genade. De Heilige Geest bezielde de apostelen en Moeder Maria. Moge de Geest van Pinksteren ons bezielen en ons aanzetten tot een taal van liefde, een taal van vrede, een taal van vreugde en een taal van respect. Moeder Maria leidt ons altijd naar de troon van genade.



Namens de parochiefederatie dank aan allen die aan deze viering hebben meegewerkt. In het bijzonder danken we alle broeders en zusters van de SVD-gemeenschap en Stichting Stijlvol Steyl.

Maria viering op zondag 13 augustus 2023

Op zondag 13 augustus wordt om 10.30 uur in het openluchttheater De Doolhof de H. Mis gevierd van Maria's Tenhemelopneming. Dit is de grootste en belangrijkste Mariaviering van het jaar en u bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze Mariaviering.

Tijdens de Mariaviering vieren we dat Maria niet gewoon gestorven is, maar met ziel en lichaam in de hemel is opgenomen. Er wordt tijdens de Mis veel aandacht besteed aan de steun en toeverlaat, die Maria voor velen is en waarvoor dank wordt gebracht. Er zullen ook kinderen zijn die een speciale Mariahulde verzorgen. Tevens worden er ook dit jaar vijf veldboeketten gezegend, die later naar de Mariakapellen worden gebracht.

De viering is bedoeld voor alle mensen en heel speciaal voor de zieken. Voor de muzikale opulstering zorgt het kerkkoor Tegelen-Steyl-Belfeld. De algehele leiding is in handen van Stichting Stijlvol Steyl '83, waarvan de leden zoveel mogelijk hulp verlenen om ook dit jaar alles weer goed te laten verlopen

De Hoogmis in de St. Martinuskerk in Tegelen komt op zondag 13 augustus te vervallen i.v.m. deze Mariaviering.

Wees gegroet, Maria

We groeten U, zoals de engel U kwam groeten.

We kijken U aan, we spreken U aan, in het vertrouwen dat U ook naar ons omziet.

We groeten U, zoals Elisabeth het deed toen ze overgelukkig was met Uw bezoek.

We groeten U, Maria, zoals herders en wijzen het ons voordeden toen ze U en Uw pasgeboren Kind hadden gevonden.

*We groeten U met allen die waar ook ter wereld op bedevaart zijn en een plaats zoeken waar de hemel de aarde raakt.
(Bron: M. De Steur)*

Rolstoelvriendelijke Openluchtmis in St. Julia

Op 30 mei was er een bijzondere en mooie openluchtmis in St. Julia. Tijdens de mis werd er gebeden, gezongen en mooie gedichten en gebeden voorgelezen, speciaal om Heilige Moeder Maria te eren in de bijzonder meimaand.



Hartelijk dank aan de mensen die vrolijk hebben meegezongen en meegebeden. Ook dank aan alle activiteitenbegeleiders, zorgmedewerkers en de vrijwilligers die de mensen in een rolstoel of met een rollator begeleid hebben en in het bijzonder dank Hans Verstappen (de geestelijk verzorger). Door hun hulp hebben we deze mooie mis mogelijk kunnen maken. Hartelijk dank!

E-magazine voor gelovige vrouwen

Limburgs liefste. Zo heet een E-magazine voor gelovige vrouwen, dat sinds enige tijd wordt uitgegeven. Het online tijdschrift is een initiatief van enkele jonge katholieke en protestantse vrouwen in Limburg, die elkaar willen ondersteunen, inspireren en enthousiasmeren in hun geloof.

In elke uitgave staan onder meer interviews met Limburgse vrouwen die vanuit hun geloof midden in het leven willen staan. Daarnaast zijn er ook allerlei rubrieken over caritas en Bijbelverhalen.

Het E-magazine verschijnt enkele keren per jaar en is te lezen op www.limburgs-liefste.nl

Communie viering Belfeld

Groeien en bloeien doe je niet alleen, want Jezus is altijd bij je en zal er altijd voor je zijn. God is de Bron van ons leven. Proficiat communicantjes met jullie Eerste Heilige Communie!



Op 4 juni 2023 was de Eerste Heilige Communie in de Sint Urbanuskerk in Belfeld. Na de Heilige Communie Mis is pastoor Anu namens de parochiefederatie nog bij alle communicantjes geweest om hen nog eens persoonlijk te feliciteren. Hartelijk dank aan alle die aan deze viering hebben meegewerkt.

Je eerste Communie

Lieve Jezus, wat ben ik nu heel blij, jij bent nu zo dicht bij mij.

Zegen alle mensen groot en klein en help mij om steeds goed te zijn.

Dank U voor deze leuke dag en dat het nog dikwijls zo wezen mag.

(Bron: K. Van den Driessche)

Communie viering Tegelen

Je zit in het Hart van de Vader, je hebt een speciaal plekje in Zijn Hart, waar Hij altijd aan je zal denken en van je zal houden. Samen met jou zal hij groeien en bloeien, want jij bent dat speciale plekje in het Hart van de Vader. Proficiat communicantjes met jullie Eerste Heilige Communie!



Op 18 juni 2023 was de Eerste Heilige Communie in de Sint Martinuskerk in Tegelen. Ook hier is Pastoor Anu na de Heilige Communie Mis bij alle communicantjes geweest om hen nog eens persoonlijk te feliciteren. Hartelijk dank aan allen die aan deze viering hebben meegewerkt. Fijn dat jullie ons hebben geholpen.

Feestelijke start van jubileumjaar '1300 jaar St. Martinusparochie' op Sacramentsdag

Op zondag 11 juni 2023 was er een bijzondere en speciale eucharistieviering ter ere van Sacramentsdag en het 1300-jarig bestaan van St. Martinusparochie Tegelen. Na de Mis was er een prachtige sacramentsprocessie, waar het Allerheiligste in de monstrans langs de straten is gegaan en we om Gods Zegen en bescherming hebben gevraagd. De dag werd afgesloten met een lekker kopje koffie en/of thee en een stukje vlaai om het jubileum '1300-jaar St. Martinusparochie' te vieren.



Hartelijk dank aan allen die aan deze viering en processie hebben meegewerkt. In het bijzonder danken we alle verenigingen en iedereen die meegelopen heeft in de processie. Heel erg bedankt!



Op naar het grote jubileumfeest '1300 jaar St. Martinusparochie' in 2024!

De Eerste Heilige Communie vieringen en Vormselvieringen in 2024

Zit uw kind volgend schooljaar in groep 4? Wat fijn om te horen! Uw kind mag namelijk in groep 4 zijn Eerste Heilige Communie doen.

De Eerste Heilige Communie zal op zondag 26 mei 2024 om 10.30 uur plaatsvinden in de Sint Urbanuskerk in Belfeld. Op zondag 9 juni 2024 zal deze Eerste Heilige Communie in de Sint Martinuskerk in Tegelen plaatsvinden.

Wilt u uw kind aanmelden voor de Eerste Heilige Communie in Parochiefederatie Tegelen-Steyl-Belfeld dan kunt u dit doen via www.rkdebeste.nl, of via parochie-centrum@rkdebeste.nl

Theologie studenten in Limburg (m/v)

Op 26 augustus begint het nieuwe studiejaar aan het Theologisch Instituut Rolduc. Dit is een weekendopleiding van het Bisdom Roermond voor zowel mannen als vrouwen, die zich willen verdiepen in theologie en pastoraat. Het instituut leidt diakens op, maar ook pastoraal werkers, geestelijk verzorgers en catecheten. Ook belangstellenden die voor hun persoonlijke vorming een of meer cursussen willen volgen, zijn van harte welkom.

De opleiding vindt tijdens een aantal weekenden per jaar plaats van vrijdagavond tot zaterdagmiddag. Op het lesprogramma staan vakken als theologie, filosofie, kerkgeschiedenis, Bijbelwetenschap en diverse praktische onderwerpen, zoals pastorale gespreksvoering en dergelijke.

Heeft u interesse om de opleiding te volgen? Kijk op www.rolduc.nl of neem contact op met rector Lambert Hendriks via rector@rolduc.nl of via telefoonnummer 045-5466810

Blijf bij ons Heer...

Heer, dag in dag uit ontvingen wij van U alle mooie dingen in het voorbije jaar. Help ons elke dag door te brengen. Geef ons een aandachtig hart dat niet voorbij ziet aan de kansen die Gij ons ook elke vakantiedag wilt geven.

Houd in ons het lichtje van het geloof brandend.

Dat wij opstaan om mee te bouwen aan een betere, lieve wereld, waarin wij gelukkig mogen zijn.

Dat wij niemand pijn doen, afstoten of eenzaam maken.

Wij willen goed zijn voor iedereen.

Volg ons doen en laten in de komende vakantietijd als een goede Vader.

Maak van onze vakantie een mooie tijd vol vriendschap, hartelijkheid en geluk en blijf bij ons elk uur van deze dagen.

(Bron: F. Hafedoorn)

Vind jij het ook zo leuk om te zingen? Kom dan gezellig meezingen bij het Urban Kids Koor!

Elke woensdagavond van 18.00 uur tot 19.00 uur oefenen we samen in de St. Urbanuskerk in Belfeld. We zullen zelfs een paar keer per jaar optreden in de St. Martinuskerk en de St. Urbanuskerk, is dat niet superleuk!

Het maakt niet uit of je nu 4 of 12 jaar bent, iedereen is van harte welkom! Je mag zelfs je vriendinnetjes, vriendjes, zus(jes), broer(tjes) of neefjes en nichtjes uitnodigen om gezellig met jou samen te komen meezingen. Hoe meer kinderen er meezingen hoe gezelliger en leuker het wordt!

Dus denk je "Dit vind ik superleuk!" dan meld je snel aan bij Megan via urbankidskoor@gmail.com

Periodiek schenken aan de parochie

De parochies zijn voor hun inkomsten afhankelijk van de vrijwillige bijdrage van parochianen. Wie regelmatig een gift doet aan een parochie kan een groot deel van het bedrag terugkrijgen van de Belastingdienst. Dit kan als het om een zogeheten periodieke schenking gaat. Parochies zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), dit betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Het voordeel van een periodieke schenking, is dat het bedrag dat fiscaal aftrekbaar is, veel hoger is. Wie aan alle voorwaarden voldoet, mag de periodieke giften volledig aftrekken van de belasting. Het voordeel van een periodieke schenking voor de plaatselijke kerk is dat de parochie voor meerdere jaren verzekerd is van inkomsten.

De voorwaarden waaraan een periodieke schenking moet voldoen, zijn:

- Het moet gaan om jaarlijkse giften van hetzelfde bedrag aan dezelfde parochie.
- Het bedrag moet minstens 5 jaar achter elkaar worden betaald (langer mag natuurlijk ook).
- Er moet een schriftelijke overeenkomst zijn gesloten, waarin de hoogte en de duur van de periodieke giften zijn vastgesteld.
- De giften moeten helemaal vrijwillig worden gedaan, waar de gever niets voor terugkrijgt. Dit is omdat het dan geen giften meer zijn.

Wilt u een overeenkomst sluiten om een periodieke gift te doen? Neem dan contact op met parochie-centrum@rkdebeste.nl.

Trouwdag van Danny en Raphaela

Zaterdag 17 juni 2023, was de prachtige kerkelijke huwelijksluiting van Danny en Raphaela in de Sint Martinuskerk.



Beste Danny en Raphaela, proficiat met jullie prachtige trouwdag!
Laat jullie vlam niet doven.

50 jaar getrouwd



René en Marianne Gitmans-Wolters zijn al 50 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd!!!

Boek: Missionarissen uit Tegelen, Belfeld en Steyl

Tijdens het jubileumjaar '1300 jaar St. Martinusparochie' wordt het prachtige nieuwe en uitgebreide boek 'Missionarissen uit Tegelen, Belfeld en Steyl' van Theo Laumans gepubliceerd.

Steylenaar Theo Laumans bracht een boek uit over de missionarissen die vanuit Steyl de wereld over gingen. Het boek bevat levensverhalen van 39 missionarissen uit Tegelen en omstreken, maar bevat het ook verhalen over de paters en zusters van de congregaties uit Steyl die in de Tweede Wereldoorlog in het Verre Oosten vermoord of op een tragische manier omgekomen zijn. Het boek is het lezen waard en te verkrijgen bij boekhandel Van Heel en de KOSO bij de Heemkunde Kring.



Bedevaart met KBO St. Martinus/St. Jozef naar Sint Servaas in Maastricht

Op 23 mei 2023 was er een bijzonder mooie en speciale bedevaart met KBO St. Martinus/St. Jozef naar basiliek Sint Servaas in Maastricht. Voordat de Heilige Mis begon is er eerst nog een lekker kopje koffie gedronken en een verrukkelijk stukje vlaai gegeten. Vervolgens was er om 12.30 uur een Heilige Mis in basiliek Sint Servaas, met aansluitend een bijzondere rondleiding door Deken John Dautzenberg.



Voordat er terug gegaan werd naar Tegelen, was er nog tijd voor een gezellige middag in Maastricht, waarvan erg genoten is. Dank aan iedereen die deze mooie verzorgde en gezellige dag mogelijk heeft gemaakt.

Ziekentriduüm

Op woensdag 14 juni 2023 is het Ziekentriduüm Tegelen-Belfeld-Steyl om 09.00 uur begonnen in Cultureel Centrum De Haandert. De dag begon met een gebed door Pastoor Anu.



Dank aan alle vrijwilligers en het bestuur.

Het kruis is terug aan 't Kruuts en wordt gezegend!

Bijna twee jaar geleden werd het kruis verwijderd van zijn vertrouwde plekje, waar het originele kruis in 1938 werd geplaatst door de Katholieke Jonge Middenstand Vereniging (KJMV). Na restauratie van het kruisbeeld, heeft Tegelen haar kruisbeeld weer terug.

Op zondag 27 augustus om 12.30 uur wordt het kruis gezegend door Pastoor Anu Antony. U bent natuurlijk van harte uitgenodigd om bij dit bijzondere moment aanwezig te zijn.



MEDEDELINGEN:

Inloopmiddagen in D'n Ingelbewaarder:

- Dinsdag 4 juli om 14.00 uur
- Dinsdag 18 juli om 14.00 uur
- Dinsdag 1 augustus om 14.00 uur
- Dinsdag 15 augustus om 14.00 uur
- Dinsdag 29 augustus om 14.00 uur

Een ontmoetingsplek met een kopje soep:

Geopend vanaf 2 juli 2023 en elke zondag na de H. Mis in D'n Ingelbewaarder toegankelijk. De soep wordt gratis aangeboden, maar een vrijwillige bijdrage is altijd welkom. Het doel van de mooie ontmoetingsplek met een kopje soep is 'Samen komen is samen leven'.

Communie vieringen schooljaar 2023-2024:

- Zondag 26 mei 2024 om 10.30 uur in de St. Urbanuskerk.
- Zondag 9 juni 2024 om 10.30 uur in de St. Martinuskerk.

Mariaviering:

Op zondag 13 augustus 2023 vervalt de H. Mis in de St. Martinuskerk i.v.m. de Mariaviering in openluchttheater De Doolhof om 10.30 uur.

Pastoor Anu persoonlijk spreken?

Of wilt u vragen om een gebed, een speciale zegen, enz.?

Belt u mij gerust voor een afspraak.

☎ 06 - 343 223 62.

De koffie staat voor u klaar.

Heeft u een priester nodig en is uw eigen parochiepriester niet bereikbaar, dan kunt u dag en nacht bellen: ☎ 06 - 248 455 66



(Kerkbestuur parochiefederatie Tegelen, Belfeld en Steyl), Van rechts naar links op de foto Bram Ewals, Huub Brouwers, Pastoor Anu Antony Kalarickal, Kim Schouwenberg en Harry Schmitz.

KAPELLEN

Onderstaande kapellen zijn voor gebed en het aansteken van (noveen) kaarsen, iedere dag geopend vanaf circa 8.00 uur tot zonsondergang.

- 1) Mariakapel St. Martinuskerk Tegelen
- 2) Mariakapel bij H. Hartkerk Tegelen
- 3) Kapelke van Geloë Belfeld
- 4) Benedenkerk Missiehuis St. Michaël Steyl
St. Michaëlstraat 7
- 5) Kloosterkapel Roze Zusters
Kloosterstraat 19, Steyl
Aanbiddingskapel dagelijks open
- 6) Kloosterkapel Blauwe Zusters
Zusterstraat 20, Steyl
- 7) Oude Munt
Van Wevelickhovenstraat 1, Tegelen
Aanbiddingskapel dagelijks open
- 8) Mariakapel in het Limburgs Schutterrij Museum



Opening tentoonstelling Schutterrijmuseum. Zondag 18 juni 2023 werd de tentoonstelling 'Grenzeloos Schutterswezen' mede geopend door burgemeester Antoine Scholten.

Bankrekeningnummer:

NL 25 RABO 01 5050 3059

t.n.v. Parochiefederatie

Tegelen-Steyl-Belfeld

Telefoonnummer: 077-3731579

E-mail: parochie-centrum@rkdebestte.nl

Website: www.rkdebestte.nl

U kunt thuis de H. Mis volgen op:

 **kerkdienstgemist.nl**