



Samen kerk Samen sterk
parochiefederatie Tegelen - Steyl - Belfeld

Parochie brief

Jaargang 5 * juni 2021



De H. Drie-eenheid:

Alles is liefde was de titel van een Nederlandse speelfilm, van alweer een aantal jaren geleden.

Alleen vanuit de liefde kunnen we het mysterie van de Drie-eenheid begrijpen. De liefde bindt tussen Vader, Zoon en Geest samen, maar Zij zijn ook zelf die liefde. *Mogen allen één zijn, zoals Wij één zijn.* (Joh. 17, 21)

Liefde, eenheid en vrede, de pijlers van onze kerk.

De bron van alle liefde is God de Vader, Zoon en Geest.

De Vader geeft uit liefde zijn Zoon aan de wereld. En de Zoon geeft uit liefde voor ons - zijn vrienden- zijn leven, om ons te verlossen. Na zijn dood en verrijzenis stuurt Hij ons uit liefde de helper, de H. Geest.

De mens zonder liefde kent God niet, want God is liefde. (1 Joh. 4, 8)

Mensen vragen wel eens hoe het nu zit met de Drie-eenheid? Hebben we dan drie goden? Ik denk dat we dit mysterie alleen beter kunnen begrijpen vanuit ons gevoel. God kan alleen maar liefde zijn, als er meerdere personen IN God zijn. Immers in je eentje kun je niet liefhebben. We zeggen toch ook van twee geliefden die gaan trouwen, dat zij door het huwelijk één worden, één in de liefde?

Laat de liefde waarmee Jezus zichzelf weggaf aan het kruis om ons te bevrijden voor ons een voorbeeld zijn. Dat ook wij onszelf weg durven geven, weg durven cijferen in de relaties met onze dierbaren en vrienden. En ja, dat we zelfs bereid zijn ons leven te geven voor die ander.

Ik wens u deze liefde van Jezus van harte toe.

Pastoor Anu Antony

Eerste Communieviering Martinuskerk zondag 30 mei

De volgende kinderen hebben zondag 30 mei voor het eerst Jezus in de Heilige Communie ontvangen, in de Sint Martinus kerk Tegelen:



Michelle Beuving
Siem van Deuzen
Raf Gommans
Noah Honig
Natan Kasperowicz
Tuur Klerken
Maud Linders

G'Ryel Ostiana
Giada Elena Placanico
Puck Ramaekers
Quinn Schell
Grace Storm
Floortje Vencent
Lorenzo Verheijden
Amy Wetzels



**Dat ze in hun leven steeds meer
van Jezus mogen houden.**

Zondag 6 juni Sacramentsdag



In de Sacramentsprocessie draagt de priester de heilige Hostie, het Lichaam van Christus, in een monstrans door de straten van onze gemeenschap. Als het Allerheiligste in de monstrans door de straten langs komt, vragen we Gods zegen en bescherming. Onze eeuwenoude processie traditie brengt mensen dicht bij elkaar en hopelijk ook dicht bij Christus in het prachtige geloofsgeheim dat wij samen vieren. Door de huidige omstandigheden is er dit jaar geen Sacramentsprocessie mogelijk met alle verenigingen en groepen.

Belfeld:

Er wordt op zaterdag (zoals gebruikelijk) om 18.30 uur een H. Mis opgedragen in de Sint Urbanus Kerk en daarna trekt er een symbolisch processie door de kerk. Daarna is er een aanbedding van het Allerheiligste Sacrament In de Sint Urbanuskerk in Belfeld 19.30 - 21.00 uur. Iedereen is van harte welkom!

Tegelen:

Er wordt op zondag (zoals gebruikelijk) om 10.30 uur een H. Mis opgedragen in de Sint Martinus Kerk en daarna trekt er een symbolisch processie door de kerk. Daarna is er een aanbedding van het Allerheiligste Sacrament. In de Sint Martinuskerk in Tegelen is het, na de H. Mis rond 11.30 uur – 14:30 uur Iedereen is van harte welkom

Een bijzondere tijd van genade en heil
Tijd voor meer stilte
Tijd voor bezinning met God
Tijd om jezelf terug te vinden
Tijd om Hem te zoeken
Tijd voor innerlijke ontmoeting met Jezus Christus

Onderstaande kapellen zijn voor gebed en het aansteken van (noveen)kaarsen **IEDERE dag geopend**

vanaf circa 8.00 uur tot zonsondergang:

- 1) **Mariakapel** St. Martinuskerk Tegelen
- 2) **St. Josephkapel** Tegelen
- 3) **Mariakapel** bij H. Hartkerk Tegelen
- 4) **Kapelke van Geloë** Belfeld
- 5) **Mariakapel** bij St. Urbanuskerk Belfeld
- 6) **Benedenkerk Missiehuis** St. Michaël Steyl
H. Arnoldus Janssen Klooster
- 7) **SVD-kapel** van de Missiezusters Steyl
- 8) **Oude Munt**
Van Wevelickhovenstraat 1 Tegelen
aanbiddingskapel dagelijks open
www.oudemunt.nl
- 9) **Kloosterkapel Roze Zusters**
Zusterstraat 20 Steyl
Aanbiddingskapel dagelijks open
www.kloostercenakel.nl/congregaties

Mistijden Tegelen

Zondag **10.30 uur**
Dinsdag **18.30 uur**
Donderdag **18.30 uur**
Vrijdag **18.30 uur**

Mistijden Belfeld

Woensdag **18.30 uur**
Zaterdag **18.30 uur**



↓ **pastoor Anu** ↓

Sint Urbanuskerk, Belfeld
14.00 - 15.30 uur
Sint Martinuskerk, Tegelen
16.00 - 18.00 uur

Passiespelen 2021 gaan door!

Op **zaterdag 3 juli** vinden in openluchttheater De Doolhof de eerste twee voorstellingen plaats van de 21ste Tegelse Passiespelen. **Tot en met zondag 5 september** worden er 36 voorstellingen gespeeld, telkens twee maal per dag, zonder pauze en coronaproof.

Eind maart 2020 – decor en kostuums waren klaar – aan de vooravond van de laatste repetitiefase gooide corona roet in het eten. Regisseur, artistiek team, de spelers en alle andere medewerkers stonden sindsdien in de startblokken. Maar er volgde uitstel op uitstel. De geplande periode op 18 april van dit jaar kon ook niet doorgaan. Uiteindelijk zal de eerste voorstelling op 3 juli worden gegeven, meer dan een jaar later dan gepland. Meer dan een jaar lang is – binnen toegestane normen – verder gerepeteerd. Eind oktober werd besloten om een coronaproof voorstelling te maken met een herwerkt script. Publiek op ‘anderhalve meter’ en op 25 procent van de theatercapaciteit. Mocht er verruiming komen dan kan wél worden opgeschaald. “Allen hebben er ontzettend veel zin in! De motivatie is hoog, de beleving intens. Na twee keer uitstel. Eindelijk spelen! Drie maal is scheepsrecht,” laat de organisatie van de Passiespelen weten.

“Wij wilden per se de uitdaging aangaan en nog dit jaar spelen,” zegt voorzitter Jos Teeuwen. “Tot 2025 wachten was geen optie. Wij voelen het als onze plicht om ons verhaal van hoop, liefde en vertrouwen juist in deze moeilijke bizarre periode te vertellen. Het is ook de enige mogelijkheid tot behoud van de Passiespelen, óók voor de toekomst,” aldus Teeuwen.



Regisseur Cees Rullens verwacht dat deze compacte voorstelling aan kwaliteit en intensiteit gaat winnen. Zeker doordat de voorstelling zonder pauze in ‘één beweging’ doorgespeeld kan worden. Spelen op anderhalve meter vraagt de nodige regie-aanpassingen en dat resulteert in aangrijpende momenten. Uiteraard moesten de nodige hobbels genomen worden. Zo zullen er geen 200 à 250 spelers tegelijk kunnen optreden. Dat betekent voor de koorleden en figuranten dat ze beurtrollen spelen. Toch staan er straks op momenten nog zo’n 100 à 125 mensen op het immense podium in openluchttheater De Doolhof.

De Passiespelen hebben afspraken met bezienswaardigheden in de regio om van een bezoek aan de voorstelling een volledige dag- of weekendtrip te maken. Zo presenteren het Limburgs Museum, Keramiekcentrum De Tiendschuur en het Limburgs Schutterijmuseum tijdens de Passiespelen speciale

tentoonstellingen. Ook zijn er enkele voorstellingen met audiodescriptie voor blinden en slechtzienden en met simultaanvertaling in het Duits. Omdat de organisatie verwacht dat het vanwege de maatregelen ook rondom de voorstelling ietwat anders gaat uitzien dan anders en horeca volgens de nu geldende restricties niet geopend kan zijn, wordt het publiek bij binnenkomst getraakteerd op een geschenktasje met onder andere een versnapering, een drankje, een geïllustreerd en informatief programmaboek én een bijzonder

aandenken aan Passiespelen 2021.

Bezoek voor meer informatie onze website!

www.passiespelen.nl

- ◆◆ groepsreservering (20 personen of meer)
groepen@passiespelen.nl
- ◆◆ vragen over kaartverkoop
info@ticketcrew.nl

St. Jozefjaar 2021

MET EEN VADERHART

De paus heeft op 8 december 2020 een St. Jozefjaar afgekondigd.

Hij heeft hierbij een speciale brief geschreven -- Patris Corde (Met een vaderhart) -- getiteld. Met deze brief wil de paus de eenvoudige mensen overal ter wereld huldigen en waarderen.

In 7 kenmerken schetst de Paus de wezenlijke rol die Jozef heeft vervuld bij de geschiedenis van de verlossing en zijn betekenis als heilige beschermer van de universele Kerk.



Kenmerk 2

Jozef: vader in tederheid

Jozef zag Jezus elke dag groeien “in wijsheid en welgevalligheid bij God en bij de mensen” (Lucas 2, 52).

Net zoals de Heer had gedaan met Israël, “leerde hij hem lopen, hem bij de hand vasthoudend: hij was voor hem als een vader die een baby tegen zijn wang optilt, hij leunde naar hem toe om hem eten te geven.” (vgl. profeet Hosea 11, 3-4).

Jezus zag in Jozef de tederheid van God:

“Zoals de tederheid van de vader voor zijn zonen, zo is de tederheid van de Heer voor hen die hem vrezen” (Ps. 103, 13). Jozef zal zeker hebben horen weerklinken in de synagoge, tijdens het gebed van de Psalmen, dat de God van Israël een God van tederheid is, dat Hij goed is voor allen en dat “zijn tederheid alle schepselen omvat” (Psalm 145: 9).

De heilsgeschiedenis wordt volbracht door “te hopen tegen alle hoop in” (Paulus aan de Romeinen 4:18), door onze zwakheden heen. Te vaak denken we dat God alleen op onze goede en winnende kant steunt, terwijl in werkelijkheid de meeste van zijn doelen door en ondanks onze zwakheid worden verwezenlijkt. Paulus getuigt over de Heer: “Hij zei tegen mij: Mijn genade is u genoeg. Kracht wordt juist in zwakheid volkomen.” (2 Kor. 12: 7-9).

Gods tedere barmhartigheid

Als dit het vooruitzicht is van Gods reddende genade, dan moeten we leren onze zwakte met diepe tederheid te verwelkomen. Wij, mensen, mogen de waarheid van onze eigen zwakheid onder ogen zien en onze kwetsbaarheid accepteren. We weten dat de waarheid die van God komt ons niet veroordeelt, maar dat ze ons verwelkomt, omhelst, ondersteunt en vergiffenis schenkt. Zoals in de gelijkenis van de “verloren zoon” komt Gods tedere barmhartigheid ons tegemoet, herstelt weer onze waardigheid, zet ons weer op de been en verheugt zich over ons.

Gods werkzaamheid in Jozef

Gods heilsplan verwezenlijkt zich door de zorgen en angsten die Jozef meemaakt. Jozef leert ons aldus dat geloven in God ook betekent: er op vertrouwen dat Hij door onze angsten heen werkzaam is, doorheen onze zwakheden en onvolkomenheden.

Jozef leert ons dat we, te midden de stormen van het leven, niet bang moeten zijn om het roer van onze boot aan God over te laten. Soms willen wij zelf de touwtjes in handen hebben, maar God ziet steeds het grotere geheel.

Pelgrimini's:

Bedevoarten van één dag

Dit voorjaar is het nog niet mogelijk om met grote groepen pelgrims meerdaagse bedevaarten naar bijvoorbeeld Lourdes of Rome te maken. Daar heeft het Huis voor de Pelgrim in Maastricht iets op gevonden: Pelgrimini's. Dat zijn minibedevoarten van één dag in Nederland, die met een kleine groep deelnemers coronaproof kunnen worden gehouden.

De bedoeling is dat de deelnemers zich vooraf aanmelden en op de dag van de bedevaart op eigen gelegenheid naar de betreffende locatie toegaan. Daar wordt binnen de op dat moment geldende coronaregels een programma aangeboden met vieringen, rondleidingen, wandeltochten en een veilige lunch. De volgende Pelgrimini's zijn gepland:

Bezoek aan bedevaartoord

Donderdag 3 juni: Pater Karel, Munstergeleen

Woensdag 23 juni: Klooster Wittem
(Sint Gerardus en wandeling in regio)

Dinsdag 12 juli: Onze-Lieve-Vrouw ter Nood,
Heiloo (Noord-Holland)

Wandelpelgrimages



Vrijdag 11 juni: Roode Beek
(Brunssummerheide)

Donderdag 1 juli: Geleenbeekdal
(Nuth-Schinnen)

Vanaf september hoopt het Huis voor de Pelgrim weer reizen naar Lourdes en andere internationale bedevaartoorde te kunnen aanbieden.

Voor aanmelden en meer informatie over de programma's van de

Pelgrimini's: www.huisvoordepelgrim.nl

Wil je misdienaar worden?

We willen uw zoon/ dochter graag uitnodigen om misdienaar te worden. De misdienaars en acolieten helpen de priester bij de liturgische vieringen in de kerk. Zoals bijvoorbeeld bij het aandragen van de gaven van brood en wijn bij de offerande. Zij assisteren o.a. met de wierook en begeleiden het voorlezen van het evangelie met kaarsen. Geloofsopvoeding is in deze tijd geen eenvoudige opgave.

Toch voelen wij ons als parochiegemeenschap medeverantwoordelijk dat op een zinvolle en speelse wijze het geloof aan de kinderen wordt doorgegeven.



Wat houdt misdienaar-zijn in?

De misdienaars dienen op **zondag om 10.30 uur in de Sint Martinus kerk** en **zaterdag om 18.30 uur in de Sint Urbanus kerk.**

Afhankelijk van het aantal misdienaars dat we hebben komen de kinderen minstens eenmaal per maand aan de beurt.

Wie moet dienen wordt altijd ingeroosterd. U kunt van tevoren doorgeven als uw zoon of dochter bepaalde dagen niet kan dienen.

Bij grotere plechtigheden, zoals met Kerstmis, Pasen, Processie, Communie, Vormsel en gezinsmissen zijn alle misdienaars welkom. Er zijn enkele malen per jaar gezellige bijeenkomsten en uitstapjes.

Wil je misdienaar worden? Meld je dan gerust aan of neem contact met de pastoor Anu of het parochiebureau.

✉ anuantony@live.com
☎ parochiekantoor (077 - 373 15 79)
maaandag en vrijdag 13.30 - 16.30 uur

Wist u dat...



- het Victorfonds nog steeds actief is in onze parochies in Tegelen, Steyl en Belfeld?
- het Victorfonds kortstondige, kleinschalige persoonsgerichte hulp biedt voor een afgebakende periode aan mensen die in moeilijke omstandigheden verkeren?
- dat onze hulp gewoon doorgaat, ondanks de beperkingen die de coronamaatregelen met zich meebrengen?
- dat u ook nu via het parochiekantoor contact mag opnemen als u in dit kader graag een keertje met pastoor Anu zou willen praten?
- dat het Victorfonds ook via de basisscholen hulp en ondersteuning kan bieden aan kinderen die dat nodig hebben?
- dat achtergrond of geloof van de hulpvrager geen enkele rol speelt bij de beoordeling van de hulpvraag?
- dat de oprichter van het Victorfonds, oud-pastoor Dautzenberg nog steeds vanuit Maastricht actief is als voorzitter en het fonds een zeer warm hart toedraagt?
- een persoon of gezin in totaal maximaal driemaal hulp kan ontvangen van het Victorfonds omdat de vrijwilligers zelfredzaamheid en het eigen initiatief van de hulpvrager willen bevorderen om zo de persoonlijke situatie te verbeteren?
- dat u een hulpvraag kunt indienen via de website www.victorfonds.nl?
- dat u via de website www.rkdebestte.nl/diaconie#victorfonds ook online een donatie kunt doen aan het Victorfonds?



Betty Nijenhuis

U kunt ons fonds helpen door een donatie of gift op rekening:

**NL23 RABO 010 41 79 775
t.n.v. Stichting Victorfonds**

Op 26 april ontvingen een koninklijke onderscheiding:



Piet Schouwenberg uit Belfeld.

Op 26 april werd onze vrijwilliger Piet Schouwenberg telefonisch verrast door burgemeester Scholten met een koninklijke onderscheiding. Een dag later, op Koningsdag, mocht hij tijdens een georganiseerde bijeenkomst, het lintje in ontvangst nemen als lid in de Orde van Oranje-Nassau. Piet heeft deze onderscheiding o.a. ontvangen voor zijn jarenlange inzet voor de parochie. Zo heeft hij jarenlang een bestuursfunctie bekleed en is hij momenteel vrijwilliger van o.a. het kapelke van Geloë. in Belfeld, lector en koster. Tevens is hij verantwoordelijk voor de collectanten. Daarnaast is hij ook bestuurslid van toneelclub Sjabloon en coördinator van de decorcommissie. Eerder was hij ook vrijwilliger bij carnavalsvereniging De Belhamels.

Vanuit deze plaats Piet:

Van ♥ gefeliciteerd met deze bijzondere onderscheiding!

Het kerkbestuur.

verdere laureaten uit onze parochiefederatie:

Tegelen: dhr. Henk Vossen
dhr. Gerard Kempen
Steyl: dhr. Paul Lücker
Belfeld: mevr. Bertil Hoezen
dhr. Jan Schatorie
mevr. Trinet Schell-Hendriksen

Waar was u, God?

Ik droomde dat ik liep aan het strand bij lage tij.
Ik was niet alleen want de Heer liep met mij.
We liepen samen door het leven met achter ons
een spoor van stappen twee aan twee.

Ik keek om en zag mijn levensloop.
Tijden van geluk, vreugde, smart en hoop.
Maar als ik het spoor goed bekeek zag ik in de
baan
daar waar ik het 't moeilijkst had maar één paar
stappen staan.
Ik zei: Mijn Heer waarom?
Waar was U juist toen ik U het hardst nodig
had?



De Heer keek mij vol liefde aan en antwoordde
op mijn vragen.
Mijn kind toen je het moeilijk had, toen heb Ik
jou gedragen.

Een luisterend oor en persoonlijke nabijheid

De parochie wil haar parochianen nabij zijn. We
denken hierbij aan mensen die graag een
gesprek
willen of andere ondersteuning.



Het **pastoraal team** wil deze nabijheid samen
met vrijwilligers voor u invullen. Wilt u dat
Pastoor Anu, Diaken Rick of vrijwilligers bij u op
bezoek komen? Dat kan zeker. Of wilt u vanwege
de omstandigheden liever een telefonisch
gesprek? Dat kan ook. Neem gerust contact met
ons op. Wij zijn bereid om u te bezoeken of te
bellen.

✉ anuantony@live.com
☎ pastoor Anu (077 - 373 15 79)

Ziekencommunie wordt weer rondgebracht

Als echter de mogelijkheid ontbreekt om naar de
kerk te gaan, door ziekte of ouderdom, is er de
mogelijkheid om thuis de H. Communie te
mogen ontvangen. Dit geldt ook voor de
verzorgings- en verpleeghuizen. Elke eerste
vrijdag van de maand wordt de H. communie
rondgebracht aan zieke mensen.
Als omstandigheden het noodzakelijk maken,
zijn er natuurlijk ook afspraken te maken voor
andere dagen. Wilt u de ziekencommunie
ontvangen neem dan contact met het
parochiebureau.

**U kunt thuis LIVE iedere zaterdag om 18.30 uur vanuit Belfeld en zondag om 10.30 uur
vanuit de MARTINUSKERK de h. mis volgen op:**



Parochiekantoor geopend:

ma. en vr. 13.30 tot 16.30 uur
Bongerstraat 2 →ingang achterom←
5931 NG Tegelen
✉ parochie-centrum@rkdebestte.nl
☎ 077 - 373 15 79 www.rkdebestte.nl

bankrekeningnummer:
NL 25 RABO 01 5050 3059

t.n.v. Parochiefederatie
Tegelen-Steyl-Belfeld

Wist u trouwens dat er op onze website
nog veel meer informatie en nieuws te
vinden is?

www.rkdebestte.nl

Laat u verrassen !!!

MISINTENTIES

St. Martinuskerk

Dinsdag 1 juni 18.30 uur H. Mis
Donderdag 3 juni 18.00 uur →AANBIDDING
18.30 uur H. Mis
Vrijdag 4 juni 18.30 uur H. Mis

Zondag 6 juni Sacramentsdag
10.30 uur H. Mis
met aansluitend processie door de kerk en aanbidding tot 14.30 uur

Voor alle overledenen van de parochiefederatie Jacques Christis

Dinsdag 8 juni 18.30 uur H. Mis
Donderdag 9 juni 18.00 uur →AANBIDDING
18.30 uur H. Mis
Vrijdag 10 juni 18.30 uur H. Mis

Zondag 13 juni 10.30 uur H. Mis
Trieny Stoffels-Schouenberg;
Ter ere van de H. Antonius, Anton Dings,
en overleden leden familie Hamans-Dings;
Overleden ouders Pas-Feijen en overleden familie.
Dinsdag 15 juni 18.30 uur H. Mis
Donderdag 17 juni 18.00 uur →AANBIDDING
18.30 uur H. Mis

Gezusters Jacobs.

Vrijdag 18 juni 18.30 uur H. Mis

Zondag 20 juni 10.30 uur H. Mis
Karel Hinskens en zoon Rob; Harry Janssen (jrd)
Wiel Dings, Willie v.d. Wurf en Jo Dings.



Zondag 20 juni Doopviering
12:00 uur Lyam de Bodt

Dinsdag 22 juni 18.30 uur H. Mis
Donderdag 24 juni 18.00 uur →AANBIDDING
18.30 uur H. Mis
Vrijdag 25 juni 18.30 uur H. Mis

Zondag 27 juni 10.30 uur H. Mis
Jan Janssen (6 wkd); Henricus en Elisabeth
Hamans-Dings en overledenen van de familie
Hamans-Dings;
Sjeng en Mientje Ververgaart en overleden
familieleden.

Dinsdag 29 juni 18.30 uur H. Mis

St. Urbanuskerk

Woensdag 2 juni 18.30 uur H. Mis

Zaterdag 5 juni 18.30 uur H. Mis
met aansluitend sacramentsdagprocessie door de kerk en aanbidding tot 21.00 uur

Voor alle overledenen van de parochiefederatie
Woensdag 9 juni 18.30 uur H. Mis

Zaterdag 12 juni 18.30 uur H. Mis
Piet Dings en Joke Dings-Arts.

Zondag 13 juni Communieviering
10.30 uur

→Deze viering is alleen bestemd voor
communicantjes en familieleden←

Woensdag 16 juni 18.30 uur H. Mis

Zaterdag 19 juni 18.30 uur H. Mis
Woensdag 23 juni 18.30 uur H. Mis

Zaterdag 26 juni 18.30 uur H. Mis



zondag 27 juni Doopvieringen
12.00 uur Jolie van Rhee

12.00 uur Juliët Bos

13.00 uur Lyam Burhenne

Woensdag 30 juni 18.30 uur H.Mis

