



Broeders en zusters in Christus,

De Olympische Winterspelen zijn weer voorbij. De winnaars op de bovenste tree met het goud in hun handen mogen zich de besten noemen. Alle tijden al willen mensen winnaar zijn. Beter en sterker dan de ander. Wanneer de winnaar van een veldslag een triomftocht door het oude Rome hield, werd deze met groot gejuich binnengehaald. Op de zegewagen stond een slaaf achter de veldheer die hem regelmatig in het oor fluisterde: *Bedenk dat je maar een mens bent!* Dit om te voorkomen dat de triomfator zich verheven zou voelen.

Er komt voor ieder een dag dat hij of zij verzwakt raakt en aan het einde van het bestaan is gekomen. Vergelijkbare woorden als die de slaaf in het oor van de triomfator fluisterde, horen we op Aswoensdag opnieuw. Ieder van ons persoonlijk: *Gedenk mens, van stof ben je gemaakt en tot stof zul je terugkeren.*

Memento mori: Denk eraan dat je eens zult sterven.

Op Aswoensdag worden we hieraan dus herinnerd. Dit kan ons triest en moedeloos maken, maar ons ook aanmoedigen om de kostbare tijd die we hebben, zo goed mogelijk in te vullen. Zowel in relatie tot onszelf als tot de ander en tot God. Onze kwetsbaarheid is groter dan onze kracht. We hebben dat de laatste jaren ervaren. Wie had twee jaar geleden met carnaval kunnen vermoeden dat wij 2 weken later door een piepklein virusje in onze zo goed georganiseerde maatschappij onze eigen kwetsbaarheid zouden ontdekken?

Dit kan mensen 'als de dood' voor de dood maken: wees voorzichtig want het leven kan zo gedaan zijn. En dat is ook zo. Elke dag kan onze laatste zijn. Voor ieder van ons komt ooit het moment van sterven.

Het is iets dat iedereen onbewust wel weet, maar waar we liever niet bij stilstaan. Met carnaval vieren grote groepen feest met al hun zintuigen feest: ogen, oren, neus, tong, huid. Met het hele lichaam.

De geest wordt vier dagen verdoofd, waarna op Aswoensdag het afkicken begint. Zo is Aswoensdag de rituele schakel tussen werelds genieten en daar afstand van doen.

Het askruisje op je voorhoofd is een symbool van deze vergankelijkheid: *Gedenk mens dat je van stof bent en tot weer stof zult worden.*

Vandaag is de enige tijd die we hebben, gebruik die tijd dan ook goed. Ontdek niet te laat dat er zaken in het eigen leven zijn die meer en eerder aandacht hadden verdiend.

De as wijst ons er ook op dat onze relatie met onszelf onszelf, met anderen of met God soms te wensen over laat.

De vastentijd, de veertigdagentijd, geeft ons de kans om ons hier bewust mee bezig te houden. We mogen beseffen dat er vergeving is door Christus' werk in ons. De dood is niet het einde is, maar de doortocht naar het eeuwige leven van Pasen.

Dat de genade van Aswoensdag en de vastentijd ons een zalig Pasen mag brengen!

Roermond, Aswoensdag 2 maart 2022

**+ Harrie Smeets,
bisschop van Roermond**

(naar de brief van de bisschop)



Alles, wat jij wilt dat de mensen voor u doen, doet dat ook voor hen. (Matteüs 7, 12)

De drie zeven van Socrates

Een heel wijs verhaal. Vaak zijn we geneigd om een roddel aan te horen, door te vertellen en het vaak nog gekker te maken. Op een gegeven moment raakt het kant nog wal en kan het iemand echt beschadigen.

Dus laat je inspireren door de drie zeven, de zeef van de waarheid, de zeef van het goede en de zeef van de noodzaak.

Socrates, de Griekse wijsgeer, liep eens door de straten van Athene. Plotseling komt een man opgewonden naar hem toe. "Socrates! Ik moet je iets vertellen over je vriend die..."

"Ho eens even", onderbreekt Socrates hem. "Voordat je verder gaat. Heb je het verhaal dat je mij wilt vertellen gezeefd door de drie zeven?" "De drie zeven? Welke drie zeven", vraagt de man verbaasd.

"Laten we het proberen", stelt Socrates voor.

"De eerste zeef is de zeef van de waarheid. Heb je onderzocht of het waar is wat je mij vertellen wilt?"

"Nee, ik hoorde het vertellen en..."

"Ah juist! Dan is het toch zeker wel door de tweede zeef gegaan? De zeef van het goede? Is het iets goeds wat je over mijn vriend wilt vertellen?"

Aarzelend antwoordt de man: "Eeh nee, dat niet. Integendeel..."

"Hm", zegt de wijsgeer. "Laten we dan de derde zeef gebruiken. Is het noodzakelijk om mij te vertellen wat jou zo opwindt?"

"Nee, niet direct noodzakelijk", antwoordde de man.

"Welnu", zegt Socrates glimlachend. "Als het verhaal dat je vertellen wilt, niet waar is, niet goed is en niet noodzakelijk is, vergeet het dan en belast mij er niet mee."



Kom naar het jongerenweekend op Ameland → WJD@home



U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen.

Sta op en kom in beweging

Onder dat motto zijn jongeren die met leeftijdgenoten over het geloof willen praten van harte welkom tijdens het landelijke jongerenweekend WJD@home. **Dit wordt** (de nieuwe datum) **van 29 april t/m zondag 1 mei 2022 gehouden op het Waddeneiland Ameland.** Het weekend staat open voor jongeren van 15 – 30 jaar. De WJD@Home is de perfecte opstap naar de Wereldjongerendagen in 2023 in Portugal, omdat je er nieuwe vrienden kunt maken en oude bekenden weerziet. Er is een catechese van de bisschoppen, er zijn eucharistievieringen, een avond van barmhartigheid en het programma heeft allerlei inhoudelijke en creatieve workshops. Deelname aan het weekend kost € 85. Meer info www.wjd.jongkatholiek.nl

Gebed voor de synodale weg

Wij staan voor U, Heilige Geest, terwijl wij bijeenkomen in uw naam. U alleen hebben wij om ons te geleiden, maak dat U thuis bent in ons hart; leer ons de weg die wij moeten volgen en hoe wij deze moeten gaan. Wij zijn zwakke mensen en zondaars; laat niet toe dat wij de wanorde bevorderen. Laat onwetendheid ons niet op de verkeerde weg brengen, noch partijdigheid ons handelen beïnvloeden. Maak dat wij in U onze eenheid vinden, opdat wij samen kunnen gaan naar het eeuwige leven en ons niet verwijderen van de weg van de waarheid en van wat juist is. Dat alles vragen wij U, die overal en in iedere tijd werkzaam bent, in de gemeenschap van de Vader en de Zoon, in de eeuwen der eeuwen, Amen.

Gebed voor het proces 'Voor een synodale Kerk; gemeenschap, participatie, zending', dat afgelopen najaar begonnen is en tot oktober 2023 duurt.

Victorfonds

www.victorfonds.nl

Juist NU zijn er veel mensen in onze parochiefederatie die aankloppen voor steun.

U laat hen toch niet in de kou staan?

U kunt ons fonds helpen door een donatie of gift op rekening:

NL23 RABO 010 41 79 775
t.n.v. Stichting Victorfonds



Onderstaande kapellen zijn voor gebed en het aansteken van (noveen)kaarsen IEDERE dag geopend vanaf circa 8.00 uur tot zonsondergang

- 1) Mariakapel St. Martinuskerk Tegelen
- 2) Mariakapel bij H. Hartkerk Tegelen
- 3) Kapelke van Geloë Belfeld
- 4) Benedenkerk Missiehuis St. Michaël Steyl
St. Michaëlstraat 7
- 5) Kloosterkapel Roze Zusters
Kloosterstraat 19, Steyl
Aanbiddingskapel dagelijks open
www.sspsap-motherhouse.nl
- 6) Kloosterkapel Blauwe Zusters
Zusterstraat 20, Steyl
- 7) Oude Munt
Van Wevelickhovenstraat 1 Tegelen
aanbiddingskapel dagelijks open
www.oudemunt.nl

Mistijden Tegelen

(vanaf april oude tijden als vóór Corona)

	<u>maart</u>	<u>april</u>
Zondag	10.30 uur	18.30 uur H. Mis
Dinsdag	10.30 uur	18.30 uur H. Mis
Donderdag	10.30 uur	18.30 uur AANBIDDING
Donderdag	11.00 uur	19.00 uur H. Mis

Mistijden Belfeld

	<u>maart</u>	<u>april</u>
Woensdag	10.30 uur	18.30 uur H. Mis
Zaterdag	18.30 uur	18.30 uur H. Mis

Verzorgingshuis Julia/Nieuwe Munt

Iedere zondag 9.15 uur H. Mis

Verzorgingshuis St. Anna

Iedere vrijdag 19.00 uur H. Mis

Pastoor Anu persoonlijk spreken?

Of wilt u vragen om een gebed, een speciale zegen, enz.?

Belt u mij gerust voor een afspraak.

☎ 06 - 343 223 62.

De koffie staat voor u klaar.

Heeft u een priester nodig en is uw eigen parochiepriester niet bereikbaar, dan kunt u dag en nacht bellen: ☎ 06 - 248 455 66

INLOOP
SPREEKUR

IEDERE VRIJDAG

== pastoor Anu ==

Sint Urbanuskerk, Belfeld
14.00 - 15.30 uur
Sint Martinuskerk, Tegelen
16.00 - 18.00 uur

U kunt thuis LIVE iedere zaterdag om 18.30 uur vanuit Belfeld en zondag om 10.30 uur vanuit de MARTINUSKERK de h. mis volgen op:



kerkdienstgemist.nl

Parochiekantoor geopend:

ma. en vr. 13.30 tot 16.30 uur
Bongerdstraat 2 →ingang achterom←
5931 NG Tegelen
✉ parochie-centrum@rkdebestte.nl
☎ 077 - 373 15 79

bankrekeningnummer:

NL 25 RABO 01 5050 3059
t.n.v. Parochiefederatie
Tegelen-Steyl-Belfeld

www.rkdebestte.nl

Wist u trouwens dat er op onze website nog veel meer informatie en nieuws te vinden is?

Laat u verrassen !!



Verrijzenisgeloof helpt de dood zonder angst in de ogen te kijken

toespraak paus Franciscus 9 februari 2022

Geliefde broeders en zusters, goedendag!

Omdat Jozef niet meer genoemd wordt na de opdracht van Jezus in de tempel, gaat men ervan uit dat hij in Nazaret is overleden nog vóór het openbare optreden van Jezus. Jezus en Maria zullen toen bij hem zijn geweest als zijn gezin, om hem te begeleiden naar de dood.

Behoeder van de stervenden

Door Jozef gaan we rechtstreeks naar Maria en door Maria naar de 'oorsprong van alle heiligheid', Jezus. Zij helpen ons op weg naar Jezus tijdens ons leven maar ook aan het einde ervan. Jozef staat de stervenden bij en begeleidt hen op hun overtocht op weg naar de Heer van alle leven.

Donkere deur van de dood

In onze huidige cultuur probeert men de werkelijkheid van de dood uit te bannen. De coronapandemie heeft de dood weer duidelijk gemaakt. Het was vreselijk. Ondanks deze feiten, tracht men de gedachte aan onze eindigheid te verdrijven vanuit de illusie op die wijze aan de dood zijn macht te ontnemen en de angst ervoor te verjagen.

Maar het christelijk geloof is geen manier om de angst voor de dood te verdrijven maar juist om de dood aan te pakken. Vroeg of laat gaan we namelijk allen door die deur.

Christus' verrijzenis

De apostel Paulus schrijft: *En als wij verkondigen dat Christus uit de doden is opgestaan, hoe kunnen dan sommigen onder u beweren, dat er geen opstanding van de doden bestaat? Als er geen opstanding van de doden bestaat, is ook Christus niet verrezen. En wanneer Christus niet is verrezen, is onze prediking zonder inhoud en uw geloof eveneens.* (1 Kor 15,12-14).

Er bestaat één zekerheid:

Christus is opgestaan Hij is verrezen. Christus leeft in ons midden. Dat is het licht dat ons te wachten staat achter die duistere deur van de dood.

Een lijkwade heeft geen zakken

Door dit geloof kunnen we aan de dood een positieve functie toekennen. Ons geloof in de verrijzenis helpt om het leven met nieuwe ogen te bekijken. We gaan alleen. Met niets in de zakken van de lijkwade. Want een lijkwade heeft geen zakken.

Wat we moeten verzamelen tijdens ons leven is liefde, het vermogen om te delen, het vermogen om niet onverschillig te blijven voor de noden van anderen, het vermogen om vrede stichters te zijn.

Met andere woorden, welke zin heeft het met een broeder of zuster te twisten als we op een goede dag zullen sterven. Verzoen je zonder rancune na te laten en zonder spijt!

Het Evangelie zegt dat de dood komt als een dief, zo zegt het Jezus.

Hij komt als een dief en hoe we zijn komst ook onder controle willen houden, eventueel door onze eigen dood te programmeren, toch blijft hij een werkelijkheid waarmee we rekening moeten houden en waarover we keuzen moeten maken.

Twee overwegingen belangrijk:

-- Geen eindeloos doorbehandelen

We kunnen de dood niet vermijden.

Daarom is, na alles wat menselijkerwijze mogelijk is gedaan te hebben om een zieke te verzorgen, eindeloos verdergaan met therapie immoreel. (cf. *Catechismus van de Katholieke Kerk*, n. 2278). Zoveel wijsheid ligt in die uitspraak van eenvoudige mensen: *Laat hem in vrede sterven, Help hem in vrede sterven!*

-- De dood niet veroorzaken noch helpen

De tweede overweging betreft de kwaliteit van de dood zelf, de kwaliteit van het lijden, de pijn. We moeten dankbaar zijn voor alle hulp die de geneeskunde kan bieden. Door deze *palliatieve zorg* kan elke mens die aan het laatste deel van zijn levenstraject begint, dat op de best menselijk mogelijke wijze doen. We moeten echter op onze hoede zijn om deze hulp niet te verwarren met handelingen die onaanvaardbaar zijn omdat ze tot doden voeren.

We moeten naar de dood begeleiden, maar niet de dood veroorzaken of hulp bieden bij om het even welke vorm van zelfdoding.

Ik herinner eraan dat het recht op zorg voor allen de voorrang geniet zodat ook de zwaksten, de bejaarden en zieken, niet uitgesloten worden.

Leven is een recht. De dood niet. Die wordt aanvaard, maar niet toegediend.

Dit ethisch beginsel geldt niet alleen voor christenen of gelovigen maar voor iedereen. Ik wil hier een maatschappelijk, werkelijk probleem onderlijnen: *Het 'plannen', het versnellen van het sterven van bejaarden.* Bejaarden moeten verzorgd worden als het kostbaarste bezit van de mensheid. Zij zijn onze wijsheid. Ook als ze niet praten en zonder besef leven, zijn ze hoe dan ook symbool van de menselijke wijsheid.

Een bejaarde strelen is hetzelfde als het strelen van een kindje omdat het begin en het einde van het leven steeds een mysterie is dat moet geëerbiedigd worden, begeleid, verzorgd, bemind.

'Goede dood'

Moge de Heilige Jozef ons helpen op de drempel van het nieuwe leven. Dat we de barmhartigheid van God, die ons nabij is op het laatste ogenblik van ons leven, mogen ervaren. Ook in het Weesgegroet vragen we aan Onze-Lieve-Vrouw ons nabij te zijn *in het uur van onze dood.*

Vanuit een vertaling uit het Italiaans door **Marcel De Pauw msc**

Bid en vast voor vrede in Oekraïne

Voor vrede en gerechtigheid in de Oekraïne:

- dat partijen de weg van dialoog en onderhandelingen kiezen in plaats van oorlog en geweld,
- dat mensenrechten steeds gerespecteerd worden, burgers beschermd worden en slachtoffers worden opgevangen,
- dat met de stuwkracht van de heilige Geest onvermoeibaar gewerkt wordt aan verzoening en samenwerking in Europa.

2 maart: Aswoensdag

Zes weken voor Pasen begint de voorbereidingstijd op het belangrijkste kerkelijke feest met de 40-dagentijd of Vasten. De eerste dag is Aswoensdag. Als teken van hun sterfelijkheid krijgen gelovigen met as een kruisje op het voorhoofd gemaakt.

Wat is zondag Laetare?

Halfvasten zeggen we in Limburg. Voor velen is dat een aanleiding om halverwege de vasten weer even feest te vieren. Al zal dat in deze tijden van corona bescheiden van aard zijn. In de liturgie spreken we niet zozeer over halfvasten maar over 'Zondag Laetare'. Dit verwijst naar het eerste woord van de intredezing op deze vierde zondag van de Veertigdagentijd. Laetare betekent 'Wees blij'. De vasten is halverwege en de vreugde van Pasen klinkt al langzaam door. Niet alleen in de muziek en de lezingen, ook in de liturgische kleur. Het strenge paars mag vandaag plaats maken voor het lichtere roze: Wees blij, binnenkort mogen we de verrijzenis gaan vieren!

19 maart: Sint Jozef

Vorig jaar wijdde de paus nog een heel jaar aan hem: Sint-Jozef, stiefvader van Jezus. Door het Jozefjaar is deze stille timmerman weer bij veel mensen in het vizier.

25 maart: Maria Boodschap

Na Jozef heeft ook Jezus' moeder Maria deze maand feest. De officiële naam luidt 'Aankondiging van de Heer', maar in de volksmond werd het bekend als Maria Boodschap. De Kerk viert dat de engel Gabriël aan Maria de boodschap overbracht dat zij moeder van Gods Zoon zou worden. Het is het allereerste moment waarop Jezus in het evangelie ter sprake komt. Het feest wordt niet toevallig op 25 maart gevierd: precies negen maanden voor Kerstmis.

VASTENACTIE

Je land is je leven

Inheemse volken zijn verbonden met hun land

Maar liefst 370 miljoen mensen horen tot een inheems volk. Vaak wonen ze al generaties lang op de gronden van hun voorouders. Toch worden hun rechten regelmatig met voeten getreden, als het gebied waar ze wonen wordt opgeëist door grote bedrijven of overheden. Vastenactie 2022 staat daarom in het teken van landrechten

De wereldvoedselmarkt en de energiebehoefte eisen veel ruimte en grondstoffen op. Die worden vaak gevonden in nog – min of meer – ongerepte natuurgebieden. Daarbij wegen de economische belangen van overheden en grote bedrijven meestal zwaarder dan de rechten van de mensen die er wonen: die worden niet zelden met geweld beroofd van hun huizen en hun land. En daarmee van hun thuis, hun identiteit en hun levensonderhoud.

Wie opstaat tegen de macht van de overheid of een multinational begeeft zich op een levensgevaarlijke weg. In 2020 werden minstens 331 mensen vermoord, die opkwamen voor de rechten van inheemse volken en voor het milieu. Honderden anderen worden dagelijks bedreigd, geïntimideerd en gecriminaliseerd. Mensenrechten, natuur en milieu worden opgeofferd ten gunste van economisch gewin. Vaak gaat het om mijnbouw of ontbossing.

Vastenactie steunt projecten die te maken hebben met landrechten. Zo konden in 2020 maar liefst 22.000 indianen, kleine boeren en andere mensen worden gesteund bij hun strijd voor landrechten. Dit jaar staan tijdens de jaarlijkse Vastenactie drie projecten extra in de schijnwerpers: Maya's in Guatemala die bedreigd worden door de bouw van waterkrachtcentrales, Syrische gezinnen die in een vluchtelingenkamp in Libanon wonen en kleine boeren die in het noordoosten van Brazilië een bestaan proberen op te bouwen.

Ook onze parochiefederatie helpt mee om hun levensomstandigheden te verbeteren.

Geef aan Vastenactie.

bankrekeningnummer:

NL 25 RABO 01 5050 3059

t.n.v. Parochiefederatie Tegelen-Steyl-Belfeld
o.v.v. VASTENACTIE

MISINTENTIES

St. Martinuskerk

Dinsdag 1 maart 10.30 uur H. Mis
Woensdag 2 maart 19.00 uur H. Mis **Aswoensdag**
Donderdag 3 maart 10.30 uur → **AANBIDDING**
11.00 uur H. Mis (J. Aarssen)
Vrijdag 4 maart 15.00 uur **Kruisweg**

Zondag 6 maart 10.30 uur H. Mis **Familieviering**
Billa Bruls-van Wylick; Jan Langen; Marian Testroote;
Wilma Opheij; Wieke Jordans; Ton Flos

Dinsdag 8 maart 10.30 uur H. Mis
Donderdag 10 mrt. 10.30 uur → **AANBIDDING**
11.00 uur H. Mis
Vrijdag 11 maart 15.00 uur **Kruisweg**

Zondag 13 maart 10.30 uur H. Mis
Nellie Groenendijk-Smits; Jan Willem en
Fieni Willems-Corneth; Ton Flos;
Harry Gisbertz; huidige en overl. leden van de
Heren Sociëteit Lotterijvereniging "De Munt".

 **Doopviering** 12.00 uur 
Bibi Faassen

Dinsdag 15 maart 10.30 uur H. Mis
Donderdag 17 mrt. 10.30 uur → **AANBIDDING**
11.00 uur H. Mis
Vrijdag 18 maart 15.00 uur **Kruisweg**

Zondag 20 maart 10.30 uur H. Mis
Karel Hinskens en zoon Rob; José Coopmans-Berden
Ton Flos; Harry Gisbertz; Tiny Christis.
Dinsdag 22 maart 10.30 uur H. Mis
Donderdag 24 mrt. 10.30 uur → **AANBIDDING**
11.00 uur H. Mis
Vrijdag 25 maart 15.00 uur **Kruisweg**

Zondag 27 maart. 10.30 uur H. Mis
Ton Flos; Harry Gisbertz;
Els van der Velden-Jacobs (6-wkd).
Dinsdag 29 maart 10.30 uur H. Mis
Donderdag 31 mrt. 10.30 uur → **AANBIDDING**
11.00 uur H. Mis

.....
Vrijdag 1 april 14.00 uur **huwelijksviering**



bruidspaar **Brummans - Nijmen**

15.00 uur **kruisweg**

Zondag 3 april 10.30 uur H. Mis **Familieviering**
Harie Denessen; Nellie Denessen-Konings en Mia
Denessen; Ton Flos; Harry Gisbertz.

 **Doopviering** 12.00 uur
Elano Schreurs.
Doopviering 13.00 uur.
Finnley Driessen.



Dinsdag 5 april 18.30 uur H. Mis
Donderdag 7 april 18.30 uur **AANBIDDING**
19.00 uur H. Mis
Vrijdag 8 april 15.00 uur **Kruisweg**



Zondag 10 april **Palmzondag** **Familieviering**
10.30 uur H. Mis

→ **Aansluitend Palmhöltjesoptocht** ←
Henricus en Elisabeth Hamans-Dings en overleden
familie Hamans-Dings, Billa Dings; Harry Gisbertz.

Dinsdag 12 april 18.30 uur H. Mis

Donderdag 14 april **Witte Donderdag**
19.00 uur H. Mis
(met voetwassing)

Overl. leden van de Passiespelen; Pierre Driessen.

Vrijdag 15 april **Goede Vrijdag**
15.00 uur **Kruisweg**
19.00 uur **Kruisverering**

Zaterdag 16 april **Paaszaterdag**
22.00 uur **Paaswake**

Zondag 17 april **PAASZONDAG**
10.30 uur H. Mis

Karel Hinskens en zoon Rob; Gerard Coenders; Els
Coenders-Boermans en zoon Ferd; Fén Saelmans;
Wim Janssen, Jeu Marijnissen

Dinsdag 19 april 18.30 uur H. Mis
Donderdag 21 april 18.30 uur **AANBIDDING**
19.00 uur H. Mis
Wiel Dings; Willie van de Wurf, ouders en broer.

Zondag 24 april **Beloken Pasen**
10.30 uur H. Mis

Caeciliaviering Harmonie Sempre Avanti
Greta Geurts.

Dinsdag 26 april 18.30 uur H. Mis
Donderdag 28 april 18.30 uur **AANBIDDING**
19.00 uur H. Mis

Jo Jacobs.

St. Urbanuskerk

Aswoensdagviering 2 maart 17.30 uur H. Mis

Zaterdag 5 maart 18.30 uur H. Mis **Familieviering**

Annie van den Munckhof; Gerrit Driessen;
Door Verkoijen-Jacobs.

Woensdag 9 maart 10.30 uur H. Mis

Zaterdag 12 maart 18.30 uur H. Mis

Sef Hoezen.

Woensdag 16 maart 10.30 uur H. Mis

Zaterdag 19 maart 18.30 uur H. Mis

Stefanus van Cleef, Maria van Cleef-Goossens, ouders
Antoon Smits en Maria Smits van Cleef; Sef Hoezen.

Woensdag 23 maart 10.30 uur H. Mis

Zaterdag 26 maart 18.30 uur H. Mis

Woensdag 30 maart 10.30 uur H. Mis

Zaterdag 2 april 18.30 uur vormselviering

Woensdag 6 april 18.30 uur H. Mis

Zaterdag 9 april 18.30 uur Familieviering

Henricus Coopmans en Bertha Janssen; Lambertus
van Cleef en Maria van Cleef-Bovee.

Woensdag 13 april 18.30 uur H. Mis

Zaterdag 16 april Paaszaterdag
20.00 uur Paaswake

Maandag 18 april 2^e Paasdag
10.30 uur H. Mis

Woensdag 20 april 18.30 uur H. Mis

Zaterdag 23 april Beloken Pasen
18.30 uur H. Mis

Woensdag 27 april Koningsdag
18.30 uur H. Mis

Zaterdag 30 april 18.30 uur H. Mis

Verzorgingshuis St. Anna

ledere vrijdag → 19.00 uur H. Mis

10 april: Palmzondag



Op de zondag voor Pasen begint de Goede Week. Dat is de week waarin het lijden en sterven van Christus wordt herdacht. De week begint met de intocht van Jezus in Jeruzalem. Enkele dagen voordat Hij ter dood veroordeeld wordt, wordt Hij als een koning binnengehaald en met palmen toegejuicht.

14 april → Witte Donderdag

De donderdag in de Goede Week wordt in het Nederlands Witte Donderdag genoemd. De Kerk herdenkt dan dat Jezus voor de laatste keer met zijn leerlingen de maaltijd gebruikte; het Laatste Avondmaal. Dit wordt ook gezien als de instelling van de eucharistie. Tijdens de viering op Witte Donderdag kan een ritueel van voetwassing plaatsvinden, als herinnering aan het feit de Jezus de voeten van zijn leerlingen waste en zich op die manier dienstbaar opstelde.



15 april → Goede Vrijdag

Goede Vrijdag is de dag waarop het sterven van Christus wordt herdacht. Na het Laatste Avondmaal werd hij gevangen genomen, gemarteld en veroordeeld tot de dood aan het kruis. Dit is de enige dag in het jaar waarop géén eucharistie wordt gevierd. Wel wordt de kruisweg gebeden. In veertien etappes (staties) wordt de lijdensweg van Christus overwogen. In veel kerken is dit ook in kunstwerken uitgebeeld. Op de avond van Goede Vrijdag wordt het lijdensverhaal voorgelezen en vindt verering van het kruis plaats.

17 april → Pasen

Pasen is het belangrijkste feest van het jaar. Met Pasen vieren gelovigen dat Christus uit de dood is opgestaan. Na zijn dood aan het kruis op Goede Vrijdag werd hij in het graf gelegd. Op de ochtend van Pasen ontdekten zijn leerlingen dat het graf leeg was. Christus heeft de dood overwonnen en daarmee voor alle mensen perspectief geboden op eeuwig leven.

overwegingen van Antoon Vandeputte

VASTEN

Kan **vasten los komen** zijn? Loskomen van eigenbelang. Loskomen van meer en meer. Loskomen van veroordelen. Loskomen van principes.

Kan **vasten dan opkomen** worden?
Opkomen voor rechtvaardigheid.
Opkomen voor menswaardigheid.
Opkomen voor verbondenheid.
Opkomen voor eenheid.

Kan deze vasten loskomen zijn van jezelf
Om in het spoor van de Andere
Wereldwijd op te komen
Voor de anderen?

STILTE

Doodse stilte.
Geen tekenen van hoop,
Enkel een blik van wanhoop.
Is dit het einde?

Neen, toen zag Hij
Zijn moeder en Johannes staan
En sprak tot hen:
Vrouw, dit is jouw zoon.
Zoon, dit is je moeder.

Zo ging zijn levensdroom door.
Dat is nieuwe hoop.



HOOP

Ja, er is hoop,
Het kruis zal niet voor altijd teken van dood zijn.

Elke jaar zal een groene tak teken zijn dat
verrijzenis steeds verdergaat.

Steek daarom deze groene tak
op het dode kruishout
zodat het weer tot leven komt.

PASEN

Pasen is als een bloemknop
die na de duistere winter
zachtjes opengaat.

Zijn wortels zijn de aarde ingegaan
op zoek naar voldoende **water**,
levenkracht voor elke nieuwe dag.

Warmte en **licht** zorgen ervoor
dat de bloemknop zich opent
en laten niet toe dat hij zich weer sluit.

Zijn pracht in geur en kleur
trekt vele mensen aan
en brengt hen **levensvreugde**.

Zo bracht ook Zijn verrijzenis levenskracht
en levensvreugde wereldwijd bij mensen
die in Hem geloven.

PASEN

Verrassend Vreugdevol.
Verrassend was het toen de tuinman haar vroeg:
"Waarom schrei je toch?"
Vreugdevol was ze bij het horen van "Maria!" en zij
antwoordde: "Meester".
Verrassend was het toen Hij plots bij zijn vrienden in
het midden stond.
Vreugdevol was zijn vredeswens en de oproep om op
stap te gaan.
Verrassend was het op weg naar Emmaüs dat iemand
hun zoveel vragen stelde.
Vreugdevol was het toen Hij brood brak en zij Hem
herkenden.
Verrassend was het die morgen aan het meer na die
wonderbare visvangst.
Vreugdevol was het toen zij zich die opdracht
herinnerden: "Word vissers van mensen!"
Ja, verrassend was het toen, maar ook nu dat Pasen
een gebeuren van vele dagen is.
Vreugdevol is het ook nu als mensen elkaar in deze
dagen een Zelig Pasen toewensen.

PASEN

Dank je wel Heer voor het nieuwe licht van Pasen.
Licht dat kleur geeft aan ons leven en warmte aan het
samenzijn met mensen. Dank je wel Heer voor het
frisse water van Pasen. Water dat kracht geeft aan ons
leven en moed om verder te gaan met mensen. Dank
je wel Heer voor Jouw Zoon die ons daarin is
voorgegaan. Zijn levensweg mogen wij verder volgen
in het volle vertrouwen dat Jij ook ons nabij bent. Dank
je wel Heer! Johannes 20,1-