

Leef de droom die God droomt niet morgen maar vandaag

De Wereldjongerendagen (WJD) vormen het grootste jongerenevenement in de wereld dat om de drie jaar steeds in een ander land wordt gehouden. De volgende WJD zal in 2023 in Lissabon zijn, in Portugal.

Afgelopen 4 keer ben ik steeds met een groep jongeren mee geweest, naar Madrid, Rio de Janeiro in Brazilië, Krakau in Polen en de vorige keer in Panama (elke keer waren er natuurlijk nieuwe gezichten bij). De eerste week is meestal bedoeld om kennis te maken met lokale jongeren en onze jongeren zijn dan bijna alle dagen in gastgezinnen ondergebracht. De tweede week vindt het hoofdprogramma met honderdduizenden jongeren uit de hele wereld plaats. De jeugd zoekt overal ter wereld gelijkgezinden om te pelgrimeren, om zich te bezinnen over het mysterie van de pure liefde van God.

“All you need is love”. Vreugde van samen zijn met miljoenen jongeren uit de hele wereld, brengt een Goddelijke sfeer in gebed, ontmoetingen, muziek, dans, catechese, vieringen, workshops, verdiepingsmomenten enz. Iedereen beleeft tijdens deze ontmoeting de vreugde van het geloof.

Tijdens de ontmoeting benadrukte Paus Franciscus: *Lieve jongeren, Jullie zijn niet de toekomst, maar het heden van God*, en hij voegde eraan toe: *Leef de droom die God droomt niet morgen maar vandaag. Het zal je doen opstaan, doen bewegen, doen verwonderen.*

“All you need is love”. Liefde is een geschenk van God, want God is liefde. Elke ontmoeting kan ons helpen om de onschatbare waarde van de liefde te ontdekken. Liefde tot God en Liefde tot de medemensen. Geliefd en bemind door God, om elkaar lief te hebben zodat we het uiteindelijke doel, de Goddelijke liefde, kunnen bereiken.

De leerlingen van Jezus hebben in verschillende talen Gods wondertekens verkondigd. Het is

Gods liefde die miljoenen jongeren samenbrengt om het geloof te vieren. Ook in deze tijd zoeken mensen van alle leeftijden en van alle talen naar een oase van liefde, stilte en gebed.

Elke keer heb ik met bewondering en dankbaarheid de gastvrijheid en de vreugde van de lokale bevolking gezien en de blijdschap van onze jongeren. Gastgezinnen staan uit liefde voor de jongeren klaar. Vrijwilligers werken jaren voor het grootste jongerenevenement van de wereld, om 100 % succes te behalen, zonder iets terug te verwachten. Daarom vallen dan ook vele tranen bij ons afscheid.

“All you need is love”. Liefde kan alleen gewekt worden door liefde. Daarom heeft Jezus uit liefde zijn leven gegeven voor ons. Dat vieren we met Pasen. Dat liefdesverhaal van God met de mens moet ook in onze tijd verder verteld worden door ontmoetingen, gebed en liefdewerken. Laat ons ruimte geven aan Gods liefde in ons, aan Gods liefde in de Kerk.

“All you need is love!” Zij kan het aanschijn van de aarde veranderen. Elke dag merk ik tijdens elke ontmoeting dat Gods Geest werkzaam is in deze ontmoetingen. Liefde wordt ons geschonken, wij mogen haar uitdragen naar iedere mens die wij ontmoeten.

Ik hoop volgende keer met een grote groep jongeren van onze parochiefederatie naar de WJD te gaan in Lissabon. “All you need is love!” Wij vieren de verrijzenis van Christus met Pasen, dat Hij het kwaad in de wereld overwint door zijn liefde. **ZALIG PASEN !!!**

Pastoor Anu Antony



Vastenboodschap Mgr. Harrie Smeets

In de 14e eeuw heerste de pest. Als tijdens een uitbraak een schip in Italië wilde afmeren, moest het eerst een tijd voor de kust blijven liggen om zeker te weten dat de bemanning de besmettelijke en dodelijke ziekte niet onder de leden had. Die periode duurde 40 dagen. Daarvan komt het woord quarantaine: *quarante giorni*: een tijd van afzondering van veertig dagen was nodig om te weten dat mensen gezond waren.

Quarantaine was er ook voor Noach en zijn familie in de eerste lezing; zij hebben net een zondvloed overleefd. Veertig dagen regende het en dobberde Noach stuurloos rond in de ark. Hij leefde zonder vaste grond onder de voeten. Aardse zekerheden waren verdwenen en het leven werd van buitenaf bedreigd. Noach moest in quarantaine voordat hij weer vaste grond onder de voeten kreeg. Na die veertig dagen van onzekerheid klaarde de lucht weer op en kreeg hij – in het teken van de regenboog – opnieuw verbinding met God.

In het evangelie gaat Jezus ook in quarantaine. Veertig dagen verbleef Hij in de woestijn. Dat verblijf daar was overigens niet zijn eigen keuze: Hij werd er naartoe gedreven. Hij moest wel, er was geen keuze. Over die periode staat geschreven: 'Hij verbleef bij de wilde dieren en de engelen bewezen hem hun diensten.'

Die woorden heeft Marcus daar niet zomaar geschreven. De woestijn confronteert Jezus met twee krachten die in ieder mensenleven voorkomen: krachten die de natuur ons geeft en krachten die we van Gods genade krijgen. De woestijn van het leven brengt de wilde dieren dichtbij. In ieder van ons leven dierlijke krachten: we hebben allemaal natuurlijke driften in ons. We maken immers deel uit van de natuur. Het is de oerdrift om zelf te overleven, om de eigen soort te laten voortbestaan.

Het zijn krachten die in wezen goed zijn. Maar we kunnen ook verleid worden om die oerdriften verkeerd te gebruiken. Ongetemd kunnen ze tot kwaad leiden. Om er een paar te noemen: onze oerkrachten kunnen gemakkelijk ontaarden in hebzucht, egoïsme, heerszucht, machtsmisbruik en geweld. Er zijn allerlei verleidingen tot kwaad die ons heil van binnenuit bedreigen.

Enkele weken nadat we ons verbaasden over de rebellen die in Amerika het Capitool binnendrongen, braken er – als vanuit het niets – ook bij ons rellen uit. In rustig ogende steden en stadjes staken vernielzucht en plundering ineens de kop op. Er werden vernielingen gepleegd door vooral jonge mensen, die korte tijd hun verstand totaal verloren leken te hebben. Redeloos gedrag, zoals van een wild dier, kan zich meester maken van mensen.

Jezus verbleef bij de wilde dieren: hij liep niet weg voor de krachten die het menszijn in zich draagt en zag ze onder ogen. Maar hij liet zich er niet door meeslepen of verscheuren, zoals bij mensen soms wel gebeurt als ze in hun leven de woestijn ervaren.

In één adem zegt Marcus dan: 'Er kwamen ook engelen die Hem hun diensten bewezen.' Ontvankelijk kunnen zijn voor engelen – dat wil zeggen: voor wat van Godswege tot ons komt – hoort net zo goed bij de mens. Meer dan alleen dierlijke wezens zijn we ook geestelijke wezens. Het goede dat we doen, komt minder in de publiciteit dan het kwade. Maar dat wil niet zeggen dat het er niet is. Ook en juist in dit laatste jaar zien we belangeloze daden van medemenselijkheid en nabijheid en ervaren veel mensen midden in de pandemie dat bidden kracht geeft. Het zijn tekenen dat wij ook in onze woestijndagen dichter bij God kunnen komen, dat juist in quarantaine Gods engelen hun diensten bewijzen.

Noach kreeg de opdracht de ark in te gaan, Jezus werd de woestijn in gedreven en ook wij hadden afgelopen jaar niet zo heel veel te kiezen. Wij kregen een zondvloed van maatregelen over ons heen, die ons in een woestijn bracht van gesloten scholen, winkels en restaurants en soms van gedwongen quarantaine na een positieve test. We kwamen in een woestijn met veel alléén-zijn. En we zijn er nog niet uit. Menselijke ontmoeting staat nog steeds op rantsoen en afstand.

Die verlatenheid van de woestijn brengt het menszijn terug naar de essentie. Ze confronteert ons met onszelf, met onze driften, maar ook met onze vrijheid om Gods genade te ontvangen. We mogen nieuw ervaren dat we meer zijn dan alleen mensenkinderen die leven vanuit natuurlijke krachten. We zijn ook Gods kinderen, die Zijn kracht in ons leven mogen ervaren. Menszijn betekent beide zijden accepteren: niet doen alsof we alleen maar van deze aarde zijn en dus voor elke drift door de knieën gaan, maar ons ook openen voor wat Gods genade ons geeft en zo een beetje hemel op aarde brengen.

Noach krijgt na zijn quarantaine de opdracht van God om nieuw leven op aarde te brengen; Jezus gaat in quarantaine en zal van daaruit zijn dienstwerk tot in het eeuwig leven gaan vervullen. Wij beleven onze veertigdagentijd, onze quarantaine: opdat ook wij door de zondvloed in ons leven en door de woestijn van ons bestaan tot het nieuwe leven van Pasen mogen komen.



Een goede, gezegende veertigdagentijd gewenst aan u allen!
+ Harrie Smeets, bisschop van Roermond

Teksten bij het naderen van het Paasfeest

1^e zondag van de veertigdagentijd

Heer, leid ook mij door de woestijn, zoals Jij met jouw Zoon deed.

Die woestijn die mij meeslept in consumptie. Die woestijn die mij meeslept in consumptie en genot en me niet uitdaagt eenvoudiger te leven.

De woestijn die mij overtuigt van macht en invloed en me niet uitdaagt dienstbaar te leven.

Die woestijn die mij losweekt van verbondenheid en geloof en me niet uitdaagt te vertrouwen op Jou.



Heer, leid ook mij door die woestijn zoals Jij met jouw Zoon deed.

Marcus 1, 12-15

2^e zondag van de veertigdagentijd

Heer, spreek tot mij zoals Je sprak op de berg met Mozes en Elia.

Spreek een woord van hoop dat de angst in mij verdrijft.

Spreek een woord over berouw dat mij moed geeft opnieuw te beginnen.

Spreek een woord van geloof dat mijn vertrouwen in Jou vergroot.

Spreek een woord over liefde dat mijn hart opent voor anderen.

Heer, spreek ook tot mij zoals Je op de berg inspratie gaf aan Petrus, Jacobus en Johannes.
Marcus 9,2-10

3^e zondag van de veertigdagentijd

Heer, laat jouw huis een thuis worden voor mij. Een thuis waar ik tot rust kan komen en zo mezelf terugvind.

Een thuis waar ik tot bevrijding kan komen van alles wat mijn leven beperkt.

Een thuis waar ik tot inkeer kan komen en zo opnieuw mag leven.

Een thuis waar ik tot gesprek met Jou kan komen en zo jouw spoor kan volgen.

Heer, laat jouw huis een warm thuis zijn voor mij.
Johannes 2, 13-22

4^e zondag van de veertigdagentijd

Heer, maak mij nieuw zoals Nikodemus het mocht ervaren.

Haal mij uit de nacht van de twijfel en laat vertrouwen groeien in mij, zoals de opgaande zon.

Doordring mij met jouw warme nabijheid zodat ik vol nieuwe energie het leven aan kan.

Geef me wat van jouw levenskracht en help me zo angst te overwinnen.

Laat mij deze 40 dagentijd herboren worden tot een enthousiaste gelovige.

Heer, maak ook mij nieuw zoals Nikodemus het mocht ervaren.
Johannes 3, 16-18

5^e zondag van de veertigdagentijd

Heer, toon me hoe ik me kan geven om ten volle te kunnen leven.

Spoor mij aan los te laten wat minder zin geeft aan mijn bestaan.

Leer mij dienstbaar te zijn voor elke mens die behoefte heeft aan nabijheid.

Spreek mij moed in om als het moeilijk gaat niet op te geven.

Doe mij heropleven zodat in Jou geloven een vreugde wordt.

Heer, toon me hoe ik me kan geven om ten volle te kunnen leven.
Johannes 12, 20-33

Tekst: Antoon Vandeputte

GOEDE WEEK

Deze begint op Palmzondag en eindigt met Pasen.

Palmzondag 28 maart



Palmzondag

“Zoals een groene twijg geënt wordt op een doorwinterde stam om verder uit te groeien tot een vruchtbare boom, zo enten wij vandaag een frissgroene palmtak op het kruis zodat ook ons geloofsleven mag openbloeien”.



Palmzondag

Heer, zonder vertrouwen in Jou kon Jezus deze laatste dagen naar Pasen niet doorstaan.

Hij kon weerstaan aan de lokroep van het volk om hun koning te worden en bleef gewoon een medemens.

Hij kon ingaan op jouw vraag om brood en wijn te zijn voor elkaar, voedsel voor iedereen.

Hij kon verraad en angst doorstaan om zo in elk uur van het leven troost te zijn voor elke van ons.

Heer, moge de groene twijg op het kruis in huis teken zijn van mijn vertrouwen in Jou.

Johannes 12, 12-16

Witte donderdag 1 april



Viering van de instelling van Eucharistie, van het sacrament van het priesterschap en van het gebod van de naastenliefde.

Goede vrijdag 2 april

Op Goede Vrijdag, herdenken we het sterven van Jezus aan het kruis.



In gedachten en al biddend gaan we dan de weg die Jezus heeft gelopen van *Jeruzalem naar Golgotha*. De kruisweg bestaat uit 14 staties (plaatsen waar je stil blijft staan voor een afbeelding van de kruisweg).

In onze kerk kun je deze 14 staties afgebeeld zien.



Twijfel

Petrus twijfelde: "Ik ken hem niet".

Pilatus twijfelde: "Ik vind geen schuld in hem."

Jezus twijfelde:

"God mijn God, waarom heb je Mij verlaten?"

Maar God houdt zijn woord:

"Ik laat je niet alleen"

Tekst: Antoon Vandeputte

Stille Zaterdag 3 april

Het is de dag dat Jezus in het graf lag.

Heilige Paasnacht 3 op 4 april

PASEN 4 april

We vieren dat Jezus uit de dood is opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen. HET LEVEN ZEGEVIERT door het liefdeoffer van Jezus.

Pasen, verrassend vreugdevol.

Verrassend was het toen de tuinman haar vroeg:

"Waarom schrei je toch?"

Vreugdevol was ze bij het horen van "Maria!"

en zij antwoordde: "Meester".



Verrassend was het toen Hij plots bij zijn vrienden in het midden stond.

Vreugdevol was zijn vredeswens en de oproep om op stap te gaan.

Verrassend was het op weg naar Emmaüs dat iemand hun zoveel vragen stelde.

Vreugdevol was het toen Hij brood brak en zij Hem herkenden.

Verrassend was het die morgen aan het meer na die wonderbare visvangst.

Vreugdevol was het toen zij zich die opdracht herinnerden: "Word vissers van mensen!"

Ja, verrassend was het toen, maar ook nu dat Pasen een gebeuren van vele dagen is. Vreugdevol is het ook nu als mensen elkaar in deze dagen een Zalig Pasen toewensen.

Tekst: Antoon Vandeputte

PASEN

Dank je wel Heer voor het nieuwe licht van Pasen. Licht dat kleur geeft aan ons leven en warmte aan het samenzijn met mensen.

Dank je wel Heer voor het frisse water van Pasen. Water dat kracht geeft aan ons leven en moed om verder te gaan met mensen.

Dank je wel Heer voor Jouw Zoon die ons daarin is voorgegaan. Zijn levensweg mogen wij verder volgen in het volle vertrouwen dat Jij ook ons nabij bent.

Dank je wel Heer!
Johannes 20,1-9

Tekst: Antoon Vandeputte

Dringend?

Bel Pastoor Anu:

☎ **06 - 34 32 23 62**

Als de pastoor niet bereikbaar is, bel dan de priester wachtdienst

☎ **06 - 24 84 55 66**

(dag en nacht bereikbaar)

Verdere informatie over vieringen op pagina 8

Victorfonds

Peter Burhenne vertelt:

Het is zomer 2012. Ik heb zojuist aangebeld op Bongerdstraat 2 in Tegelen.

Ik heb een afspraak met Pastoor Dautzenberg die mij vriendelijk begroet. We nemen plaats in de tuin waar op dat moment ook hond Joep kwispelend gedag komt zeggen. Er volgt die zomerse middag een gesprek over geloof, zingeving, het tempo van leven, familie, over inzicht en samenhang in het leven. Over liefde en mensen en over het Victorfonds.

Het was een ontmoeting die zich niet zomaar in een aantal woorden laat vangen. Een ontmoeting die ik nooit meer zal vergeten en die ik koester. Na afloop van het gesprek krijg ik een boek te leen om eens in te lezen.

Enkele weken later ontvang ik onverwacht een telefoontje van pastoor Dautzenberg. Ik word uitgenodigd om een vergadering van het Victorfonds



bij te wonen. Nieuwsgierig en nog een beetje onwennig schuif ik enkele dagen later aan de vergadertafel aan en maak kennis met de leden. Ook hond Joep is weer van de partij. Pastoor vertelt vervolgens over het ontstaan van het Victorfonds en dat er in Tegelen en Belfeld in het verleden eigenlijk nooit een voorziening was waar mensen konden vragen om directe hulp.

Eenvoudig mensen helpen, omzien naar de zwaksten in de samenleving en helpen waar het kan met alle bescheiden middelen. Religie, sociale achtergrond en alle andere *hokjes* waarin mensen vaak worden ingedeeld, spelen geen rol. Helpen vanuit je hart zonder er iets voor terug te verlangen. Volgens mij waren dat de kernwaarden van het Victorfonds zoals ik ze die avond heb gehoord.

Gepassioneerd vertellen ook de leden van het Victorfonds over hun werk voor het Victorfonds.. Er wordt gesproken over situaties waarbij mensen in Tegelen en Belfeld echt niets te eten hebben, of kinderen die in de wintermaanden geen warme kleding of schoenen dragen omdat daar geen geld voor is. Mensen in psychische nood. Allemaal voorbeelden van mensen die door omstandigheden zo klem zitten, dat echt even niets meer gaat en die nergens meer kunnen aankloppen voor hulp. Uit de gesprekken aan tafel begreep ik dat deze mensen vaak geholpen konden worden met bescheiden middelen zoals voedsel- of kledingbonnen van het Victorfonds en zelfs soms met een beetje advies in verband met schuldenproblematiek of zorgverlening.

Ik heb sinds die avond, - samen met alle andere leden van het Victorfonds -, vele hulpaanvragen van mensen in nood mogen lezen en deze mensen mogen ontmoeten. Ik heb ervaren hoe we deze mensen met een klein beetje hulp en advies weer verder konden helpen of deze weer zelfredzaam werden. Dit dankzij de giften van vele donateurs en allerlei georganiseerde acties van het Victorfonds en de inmiddels tot deken aangestelde J.Dautzenberg.

Peter Burhenne,
commissielid
www.victorfonds.nl

Geven maakt blij.

Juist NU zijn er veel mensen in onze parochiefederatie die aankloppen voor steun. U laat hen toch niet in de kou staan?

U kunt ons fonds helpen door een donatie of gift op rekening:

**NL23 RABO 010 41 79 775
t.n.v. Stichting Victorfonds**

Première Passiespelen weer uitgesteld

Een repetitieperiode van 10 weken is noodzakelijk

Na een eerder uitstel van de Passiespelen Tegelen van 2020 naar 2021 wegens COVID-19 heeft het bestuur van de stichting noodgedwongen moeten besluiten om óók de première op zondag 18 april 2021 uit te stellen – en daarmee de hele speelreeks – naar een later moment dit jaar. Het is niet realistisch om te verwachten dat op 18 april een coronaveilige voorstelling *op anderhalve meter* kan plaatsvinden.

Momenteel kan er niet gerepeteerd worden, een essentiële voorwaarde om een volwaardige en artistiek verantwoorde voorstelling te kunnen spelen.

Al het andere – decor, kostuums, muziek – is klaar en de medewerkers staan te trappelen om aan de slag te kunnen. Een repetitieperiode van 10 weken is beslist noodzakelijk.

Wij willen de uitdaging aangaan en nog dit jaar spelen. Het is onze plicht om ons verhaal van hoop, liefde en vertrouwen juist in deze moeilijke bizarre periode te vertellen. Het is ook de enige mogelijkheid tot behoud van de Passiespelen, óók voor de toekomst, is de conclusie van voorzitter Jos Teeuwen en regisseur Cees Rullens.

In het voorbije jaar en vooral na de beslissing begin november 2020 om een coronaproof voorstelling te gaan maken, is er achter de schermen – binnen de toegelaten 'omvang' – hard doorgewerkt en gerepeteerd, althans op momenten dat dat (nog) mocht. Het wordt een compacte, iets kortere voorstelling, zonder pauze, die twee keer per dag gespeeld kan worden, het moet immers voor het publiek en voor de medewerkers 100% veilig zijn. Coronaproof en met inachtneming van alle geldende coronaregels.

De stichting is in overleg met provincie Limburg, gemeente Venlo, de veiligheidsregio en met alle partners om zodra mogelijk een nieuwe datum te kunnen vaststellen."

www.passiespelen.nl

Op **zondag 18 april** zou de televisiemis van de KRO worden uitgezonden vanuit De Doolhof in Tegelen. Maar omdat de première van de Passiespelen uitgesteld is, wordt deze mis ook uitgesteld.

St. Martinuskerk

Dinsdag 2 maart 18.30 uur H. Mis
Donderdag 4 maart 18.00 uur → AANBIDDING

18.30 uur H. Mis.
Vrijdag 5 maart 16.00 uur → KRUISWEG
18.30 uur H. Mis
Zondag 7 maart 10.30 uur H. Mis

3^e zondag veertigdagentijd

Billa Bruls-van Wylick.

Bep Denessen-Keiren en Jeu Denessen (jrd).

Dinsdag 9 maart 18.30 uur H. Mis
Donderdag 11 maart 18.00 uur → AANBIDDING
18.30 uur H. Mis

Overleden ouders Pas-Feijen en overleden familieleden
Vrijdag 12 maart 16.00 uur → KRUISWEG
18.30 uur H. Mis
Zondag 14 maart 10.30 uur H. Mis

4^e zondag veertigdagentijd

Nellie Groenendijk-Smits;

Jan Willems en Fieni Willems-Corneth

Tonny Faassen en overleden leden v.d. familie
Faassen-Schouren.

Dinsdag 16 maart 18.30 uur H. Mis
Donderdag 18 maart 18.00 uur → AANBIDDING
18.30 uur H. Mis
Vrijdag 19 maart 16.00 uur → KRUISWEG
H. Jozef, Bruidegom van de H. Maagd Maria
18.30 uur H. Mis

Zaterdag 20 maart **Vormselviering** met bisschop Harrie Smeets

Henk Sloesen (*opa van vormeling Nancy*)

Tweeëndertig meisjes en jongens uit onze gemeenschap worden tijdens de viering gezalfd met de heilige Geest. Ze ontvangen hierbij de zeven gaven van de H. Geest. De jongeren willen hun geloof uitspreken en vragen om de hulp van de heilige Geest om in hun geloof verder te leven.

Wij bidden dat Gods Geest de vormelingen mag sterken in het *geloof*, hen begeleiden in de *liefde* en vervullen met *hoop* alle dagen van hun leven. Samen bouwen we aan de kerk van Christus.

In het parochieblad van mei plaatsen we een foto met de namen van de vormelingen.

Zondag 21 maart 10.30 uur H. Mis
5^e zondag veertigdagentijd

Karel Hinskens en zoon Rob

Dinsdag 23 maart 18.30 uur H. Mis
Donderdag 25 maart 18.00 uur → AANBIDDING
18.30 uur H. Mis
Vrijdag 26 maart 16.00 UUR → KRUISWEG
18.30 uur H. Mis

PALMZONDAG 28 maart**10.30 uur H. Mis**

Tonny Sijbers-Hommes (6-wkd).

Palmtakjes kunt na de H. Mis vanaf 13 uur ophalen in alle kapellen van de parochiefederatie.

Dinsdag 30 maart 18.30 uur H. Mis**WITTE DONDERDAG 1 april****18.30 uur H. Mis****Daarna → AANBIDDING****Viering van de instelling van Eucharistie, van het sacrament van het priesterschap en van het gebod van de naastenliefde.**

Overleden leden van de Passiespelen.

GOEDE VRIJDAG 2 april**16.00 uur KRUISWEG****19.00 uur kruisverering****Paaszaterdag 3 april****PAASWAKE****22:00 uur****1^{ste} PAASDAG 4 april 10:30 uur H. Mis**

Karel Hinskens en zoon Rob;

Gerard Coenders, Els Coenders-Boermans en zoon Ferd;

Harie Denessen, Nellie Denessen-Konings en Mia Denessen; Wim Janssen.

Dinsdag 6 april 18.30 uur H. Mis**Donderdag 8 april 18.00 uur → AANBIDDING****18.30 uur H. Mis****Vrijdag 9 april 18.30 uur H. Mis****Beloken Pasen 11 april 10.30 uur H. Mis**

Greta Geurts;

Henricus en Elisabeth Hamans-Dings en overleden familie Hamans-Dings;

Billa Dings.

**Doopviering****12.00 uur:**

Elijah Heijnen

Dinsdag 13 april 18.30 uur H. Mis**Donderdag 15 april 18.00 uur → AANBIDDING****18.30 uur H. Mis****Vrijdag 16 april 18.30 uur H. Mis****Zondag 18 april 10.30 uur H. Mis****3^e zondag van Pasen**

Tiny Kuntzelaers-Küsters;

Jeu Marijnissen en uit dankbaarheid voor een 90-jarige.

Dinsdag 20 april 18.30 uur H. Mis**Donderdag 22 april 18.00 uur → AANBIDDING****18.30 uur H. Mis**

Wiel Dings, Willie v.d. Wurff, ouders en broer.

Vrijdag 23 april 18.30 uur H. Mis**Zondag 25 april 10.30 uur H. Mis****4^e Zondag van Pasen**

Karel Hinskens en zoon Rob.

Dinsdag 27 april 18.30 uur H. Mis**Donderdag 29 april 18.00 uur → AANBIDDING****18.30 uur H. Mis**

Jo Jacobs.

Vrijdag 30 april 18.30 uur H. Mis**St. Urbanuskerk****Woensdag 3 maart 18.30 uur H. Mis****Vrijdag 5 maart 15.00 uur KRUISWEG****Zaterdag 6 maart 18.30 uur H. Mis**

Annie van den Munckhof

Woensdag 10 maart 18.30 uur H. Mis**Vrijdag 12 maart 15.00 uur KRUISWEG****Zaterdag 13 maart 18.30 uur H. Mis****Woensdag 17 maart 18.30 uur H. Mis****Vrijdag 19 maart 15.00 uur KRUISWEG****Zaterdag 20 maart 18.30 uur H. Mis**

Stefanus van Cleef, Maria van Cleef-Goossens, Ouders Antoon Smits en Maria Smits-van Cleef.

Woensdag 24 maart 18.30 uur**Vrijdag 26 maart 15.00 uur KRUISWEG****PALMZONDAG-weekend****Zaterdag 27 maart 18.30 uur H. Mis**

Overleden familie Kemp-Coonen.

Woensdag 31 maart 18.30 uur H. Mis**GOEDE VRIJDAG 2 april****15.00 uur KRUISWEG****Paaszaterdag 3 april****PAASWAKE****20:00 uur****2^e PAASDAG 4 april****10:30 uur H. Mis****Woensdag 7 april 18.30 uur H. Mis****Beloken Pasen zaterdag 10 april****18.30 uur H. Mis**

Henricus Coopmans en Bertha Janssen;

Lambertus van Cleef en Maria van Cleef-Bovee.

Woensdag 14 april 18.30 uur H. Mis**Zaterdag 17 april 18.30 uur H. Mis****Woensdag 21 april 18.30 uur H. Mis****Zaterdag 24 april 18.30 uur H. Mis****Woensdag 28 april 18.30 uur H. Mis****U kunt thuis LIVE *iedere zondag en feestdag* om****10.30 uur de heilige mis in onze MARTINUSKERK volgen op:** **kerkdienstgemist.nl****Parochiekantoor geopend:**

ma. en vr. 13.30 tot 16.30 uur

Bongerdstraat 2 →ingang achterom←
5931 NG Tegelen✉ parochie-centrum@rkdebeste.nl☎ 077 - 373 15 79 www.rkdebeste.nl

bankrekeningnummer:

NL 25 RABO 01 5050 3059

t.n.v. Parochiefederatie

Tegelen-Steyl-Belfeld