



Wijzigingen kerkdiensten

U kunt zich voorstellen dat het opwarmen van een grote ruimte voor een dienst van amper een uur, heel erg veel energie kost. De kosten die daarmee gemoeid zijn, zijn op dit moment onverantwoord groot. In verband met de invallende winter en de daarmee gepaard gaande hoge stookkosten in onze kerken, heeft het kerkbestuur het volgende besloten:

Vanaf dinsdagavond 15 november komen alle doordeweekse Heilige Missen in de Sint Martinuskerk te vervallen. Alle parochianen, die doordeweeks de Heilige Missen willen bijwonen zijn welkom bij de Zusters van Onze Lieve Vrouw, de Nieuwe Munt. Vanaf 15 november zullen alle weekmissen in de kapel van klooster Sint Julia, Venloseweg 6 te Tegelen plaatsvinden van maandag t/m donderdag. De aanvang zal om 10:00 uur zijn bij de kapel van de zusters. Deze is meteen rechts van de hoofdingang. Daarnaast zijn er in andere kloosters in de parochiefederatie zoals gebruikelijk iedere dag Heilige Missen.

Vanaf woensdagavond 16 november om 18.30 uur komt de Heilige Mis (op woensdag) in de Sint Urbanuskerk te vervallen. De viering zal nu iedere woensdagochtend om 10.00 uur in de zaal van Het Pronkeppelke (Pronkhof 21 te Belfeld) plaatsvinden.

Op vrijdag blijft de avondmis om 19:00 in de kapel van Het Annahuis aan de Sint Annastraat 77, in Tegelen plaatsvinden.

De zaterdagavondviering in de Sint Urbanuskerk zal vanaf zaterdag 5 november in de rechter zijbeuk plaatsvinden, de zogenoemde dagkapel. Hier is een afgeschermd ruimte van te maken die redelijk goed te verwarmen is. Helaas komen hiermee de livestreams van deze vieringen te vervallen.

De zondagse hoogmis in de Sint Martinuskerk zal gewoon doorgang vinden, met zeer beperkte verwarming. Gelieve hiermee rekening te houden met uw kledingkeuze. Denk hierbij ook eventueel aan een kussentje voor op de koude bank. De reeds opgegeven intenties zullen op dezelfde dag opgedragen worden in de

betreffende viering. Alle locaties zijn ook goed bereikbaar voor mindervalide personen.

Mochten hierover vragen zijn, kunt u zich altijd wenden tot iemand van het kerkbestuur. Ook is het mogelijk om een email te sturen naar: parochie-centrum@rkdebeste.nl

MISTIJDEN SINT MARTINUS TEGELEN

Zondag 10.30 uur

MISTIJDEN SINT URBANUS BELFELD

Zaterdag 18.30 uur

VERZORGINGSHUIS Sint Julia/ NIEUWE MUNT

Iedere maandag 10.00 uur
Iedere dinsdag 10.00 uur
Iedere woensdag 10.00 uur
Iedere Donderdag 10.00 uur
Iedere zondag 9.15 uur

VERZORGINGSHUIS ST. ANNA (PavoZorg)

Iedere vrijdag 18.30 uur

Verzorgingshuis 't Prônk Eppelke

Iedere woensdag 10.00 uur

Kerstvieringen Sint Martinuskerk Tegelen

24-Dec	17.00 uur kinderviering met Harmonie
24-Dec	19.00 uur 1e nachtmis: Zangvereniging Vriendenkring
24-Dec	23.00 uur 2e nachtmis: Int.Par. Kerkkoor Gemengd.
25-Dec	1ste Kerstdag: Int.Par. Kerkkoor Gemengd
1-Jan	Nieuwjaarsdag: Heren Gregoriaans.

Kerstvieringen Sint Urbanuskerk Belfeld

24-Dec	18.30 uur: Kinderviering
24-Dec	21.00 uur: Kerkkoor m.m.v. organist Wim Naus
26-Dec	2e Kerstdag: Harmonie Kunst na Arbeid.
31-Dec	Oudejaarsavond: Kerkkoor



Onderweg naar vijf eeuwen Sint Urbanusparochie Belfeld

De viering van het 450-jarig bestaan van de Sint Urbanusparochie Belfeld in 2021 was voor de jubileum werkgroep en het kerkbestuur aanleiding om een vervolg te laten schrijven op het in 1971 uitgebrachte boek: *“Geschiedenis van de St. Urbanusparochie te Belfeld”*. Het destijds uitgebrachte boek beschreef de eerste 400 jaar. Inmiddels zijn daar, anno 2022, 51 jaar aan toegevoegd.

Jan Peeters, bekend van de boeken *“Kasteleinskingen vertellen”* en *“Time is Money, de allerlaatste parlevinker”*, heeft in de laatste 50 jaar meerdere termijnen zitting gehad in het kerkbestuur en werd tot grote vreugde van de werkgroep bereid gevonden om het vervolg op het werk uit 1971 te schrijven. Een hele klus bleek later, want door corona werd het hem niet eenvoudig gemaakt. Deuren van archieven waren moeilijk bereikbaar, ze bleven geruime tijd gesloten.Gelukkig is Jan een doorzetter en kunnen we vol trots laten weten dat het boek klaar is. Het ligt klaar voor de presentatie en verkoop!

“Onderweg naar vijf eeuwen Sint Urbanusparochie”, gaat nog eens in op die geschiedenis en vertelt het verhaal verder tot vandaag. Verhalen over o.a. het Kapelke van Geloë en de verschillende priesters die onze parochie heeft mogen verwelkomen. Maar ook over de parochiefederatie Tegelen-Steyl-Belfeld, waarmee de historische oorsprong weer in ere hersteld is.

Een boek over Belfeld vóór Belfeld dat zal worden gepresenteerd op zaterdag 19 november 2022 na de Cecilia viering van harmonie Kunst na Arbeid in de H. Mis van 18:30 uur in onze mooie kerk.

Vanaf nu is het boek te bestellen voor € 19,95 in een beperkte oplage van 500 stuks! Levering zal plaatsvinden vanaf 20 november 2022.

Bestellen kan via de bestelformulieren die te vinden zijn in de Sint Urbanuskerk, het Kapelke van Geloë, de Sint Martinuskerk en op het parochiekantoor in Tegelen. Online bestellen kan ook via <https://rkdebeste.nl/store>. Via de QR code hieronder komt u op deze pagina uit.



SCAN voor Jubileumboek

Kerkbestuur parochiefederatie Tegelen-Steyl-Belfeld

Advent

Advent moet een tijd worden die onrustig maakt:
het durven zien van zoveel uitsluiting.
Het moet een oproep worden om grondig iets te veranderen bij onszelf, bij onze eigen groep en in de grote samenleving.

Advent moet een tijd worden om te leren
ongeziene mensen te zien.
Je laten raken door het zwijgen dat over hun bestaan hangt en het je aantrekken.

Kerstmis moet een begin worden van een nieuwe manier van leven, waarbij “Ik zal er zijn voor u” in mensen zichtbaar wordt.
Een nieuw begin van een lange weg van ommekeer en solidariteit, van gerechtigheid, van hoop en vertrouwen, van er zijn voor anderen.
Zo wordt God mens!

(naar C. Desoete)

Ad Liminabezoek Nederlandse bisschoppen

Begin november vindt er in Rome een bijzondere bijeenkomst plaats. De Nederlandse bisschoppen leggen dan hun zogeheten Ad Liminabezoek af. Dit is een bedevaart naar de graven van de apostelen Petrus en Paulus. Tevens is het een gelegenheid voor de bisschoppen om de paus te bezoeken. Ook zijn er afspraken bij diverse departementen in het Vaticaan om de huidige situatie van de Kerk in Nederland te bespreken. Het Ad Liminabezoek begint nu op 7 november, de feestdag van Sint-Willibrord, de patroonheilige van de Nederlandse Kerkprovincie.

“Bidden wij om zegen over het Ad Limina bezoek van de Nederlandse bisschoppen in Rome, hun ontmoeting met de paus en zijn medewerkers. Om eenheid in de wereldwijde gemeenschap van de Kerk. Om goede vruchten van Geloof, Hoop en Liefde door de Kracht en Inspiratie van de Heilige Geest”

Geef vandaag voor de Kerk van morgen

“Voorspellen is moeilijk, zeker als het de toekomst betreft,” zei een bekende cabaretier ooit. Niemand weet wat de dag van morgen ons zal brengen. Dat geldt ook voor onze parochiegemeenschap. Wie zal het zeggen hoe die er over 10, 20 of 30 jaar uit zal zien?

In de loop van de eeuwen zijn er altijd golfbewegingen geweest van veel aandacht voor het geloof en momenten waarop het geloof bijna verdwenen was. Steeds bloeide de Kerk daarna weer op, omdat er altijd mensen bleven die zich inspanden om de boodschap van het evangelie door te geven aan een volgende generatie. Dat is ook de uitdaging waarvoor wij als parochiegemeenschap nu staan.

Als wij willen dat toekomstige generaties kunnen voortbouwen op de belangrijke boodschap van liefde en barmhartigheid die Christus ons in het evangelie aanreikt, dan moeten wij daar nu de fundamenten voor leggen. Onze parochiefederatie wil graag missionair zijn en bouwen aan de Kerk van de toekomst. Helpt u ons daarbij? Maak uw kerkbijdrage over op rekeningnummer: [NL25 RABO 0150503059](https://rekeningnummer.nl/25/RABO/0150503059) t.n.v Parochiefederatie Tegelen-Steyl-Belfeld

De Wereldjongerendagen Limburg



Afgelopen dagen was het kruis van de Wereldjongerendagen in Limburg. Jongeren droegen het kruis naar kerken in Venlo-Blerick, Roermond en Maastricht. De tocht is onderdeel van een rondgang van Jong Katholiek met het kruis door alle Nederlandse bisdommen als voorbereiding op de Wereldjongerendagen 2023 in Lissabon.

Gods Woord proeven, overwegen,
steeds dieper op me
laten inwerken,
geeft vertrouwen
geeft zekerheid
geeft perspectief!

Ga mee naar de Wereldjongerendagen in Portugal

De Wereldjongerendagen is het grootste jongeren-evenement ter wereld. Elke twee á drie jaar komen meer dan een miljoen katholieke jongeren bij elkaar om samen hun geloof te beleven. Een hoogtepunt tijdens de WJD is altijd de viering met de paus. De eerstvolgende Wereldjongerendagen vinden plaats van 1 tot en met 6 augustus 2023 in Lissabon in Portugal. Ook vanuit Limburg gaat er een groep jongeren naar toe. Naast het officiële programma in Lissabon bezoeken ze ook andere bijzondere plaatsen onderweg. De WJD-reis vertrekt op 22 juli en komt terug op 9 augustus. Interesse? Meld u aan bij de pastoor



7 november Sint-Willibrord

De Heilige Willibrord was in de zevende eeuw weliswaar de eerste bisschop van Utrecht, maar hij was ook regelmatig in het huidige Limburg te vinden. Zo stichtte hij onder ander een abdij in Susteren. In Geijsteren en Stramproy liet hij bronnen ontspringen. Hij is patroonheilige van de hele Nederlandse kerkprovincie.

11 november Sint-Martinus

Sint-Maarten was bisschop van Tours in Frankrijk, maar in Limburg zijn zoveel kerken naar hem vernoemd dat we hem toch ook wel als ‘eine van ós’ mogen beschouwen. Vooral veel oude kerken langs de Maas zijn naar ‘Sinter-Merte’ vernoemd. Zijn voorbeeld van barmhartigheid – hij gaf de helft van zijn mantel aan een bedelaar – spreekt ook nu nog tot de verbeelding. Niet voor niets wordt het feest van Sint-Maarten nog steeds op veel plaatsen gevierd.

22 november Sint-Caecilia

Limburgers zijn goed in feesten. Van oudsher zijn die vaak gekoppeld aan ‘heiligendagen’. Bij feesten hoort muziek. De patrones van de muziek is Sint Caecilia. Heel wat koren, harmonieën en fanfares zijn naar haar vernoemd. Rond deze dag worden op veel plaatsen Caeciliafeesten gehouden.

8 december: De Onbevleete Ontvangenis van Maria, patrones van het bisdom Roermond

December is een wat zuinige maand als het om feesten van heiligen gaat. Dat heeft alles te maken met de Advent, de voorbereiding op het grote feest van Kerstmis. Maar op één dag maken we een uitzondering: op 8 december viert de Kerk het Hoogfeest van De Onbevleete Ontvangenis van Maria. In die hoedanigheid is zij ook de patrones van het bisdom Roermond.

Kerstconcert in de Sint Martinuskerk



Dit jaar wil **Vocaal Ensemble Campanella** de traditie van het kerstconcert in de St. Martinuskerk graag voortzetten. U bent van harte uitgenodigd om deze editie bij te wonen. Behalve de dames van Campanella treden ook het strijkersensemble Poco a Poco uit Venray, zang.ver. Vriendenkring Steyl, Vocal Group, Ringfield uit Belfeld en een ensemble van de Tegelse harmonie Sempre Avanti voor u op. Laat u verwarmen door een mooi en uiteenlopend programma. Het concert zal zondag 18 december om 16.30 uur in de Sint Martinuskerk te Tegelen plaatsvinden. De entree is gratis.

Op zaterdag 5 november 2022 is om 17.30 uur in de Sint Martinus Kerk de 'Sintermerte' viering met Livemuziek van Juf Hetty.



Wij nodigen alle kinderen met hun ouders/verzorgers uit om er samen met Broederschap St. Martinus en alle andere aanwezigen een fijne Sintermerte viering van te maken.

Alle kinderen mogen hun mooi versierde lampionnen meenemen naar de kerk. Aan het einde van de viering worden alle lichten in de kerk uitgedraaid en kunnen de kinderen laten zien hoe mooi hun (zelfgemaakte) lampionnen zijn.

Als de viering in de kerk is afgelopen dan is er de Sintermertesopectocht om vanuit de St. Martinuskerk naar de troshoop te lopen, deze wordt georganiseerd door het Comité Kinderfeesten Tegelen. Wees welkom bij de Sintermertes viering met je lampion.

Telefoonzenders aan de kerktoren van Belfeld.



Medio 2021 werd het kerkbestuur benaderd door 2 telefoonmaatschappijen, om de mogelijkheid te bespreken om mobiele telefoonzenders aan de kerktoren van Belfeld te monteren. Dit met het oog op de sloop van het kantoorpand van Egidius Janssen ("Giedje") aan de Rijksweg Noord te Belfeld, waar de zenders tot nu toe geplaatst waren.

Er wordt door beide maatschappijen een behoorlijke jaarlijkse vergoeding betaald, die ons enorm helpt bij het in stand en goede staat houden van de diverse gebouwen van onze parochie.

Wat we toen nog niet eens wisten: het is met de kennis van nu zelfs een erg welkome aanvulling in de exploitatie om bijvoorbeeld de stijgende energiekosten te kunnen blijven bekostigen.

Dit alles zou en moest wel op een esthetisch verantwoorde manier moeten gebeuren, zodat onze fraaie kerktoren niet als een zendmast uit komt te zien.

Hiervoor is in het voortraject veel overleg geweest tussen het kerkbestuur met de telefoonmaatschappijen. Dus zenders in kleur, positie van aanvullende apparatuur uit het zicht en dergelijke.

Sinds juni 2022 hangen er 3 zenders van T-Mobile. Begin oktober zijn er nog 3 van KPN bij gehangen en in gebruik genomen.

Afscheid kerkbestuurslid Jeanne van Dijk

Jeanne van Dijk is 18 jaar kerkbestuurslid geweest. Vorige zondag heeft zij officieel afscheid genomen. Bedankt Jeanne voor je inzet als kerkbestuurslid. Ze blijft zich inzetten voor de verschillende werkgroepen waarin ze nog actief is.



Foto: Willeke)

Diamanten Huwelijksfeest



Proficiat Wiel Koppers en Toos Thissen met jullie diamanten huwelijksfeest. 60 jaar geleden stonden Wiel Koppers en Toos Thissen samen voor het altaar in de Sint Martinuskerk om met elkaar eeuwig trouw te beloven. Nu, 60 jaar later staan ze opnieuw voor het altaar in Tegelen om God te danken.



(foto: Bedevaart naar Kevelaer met KBO H.Hart.)

Uitstapje Interparochieel kerkkoor

Het uitstapje van het Interparochieel kerkkoor Tegelen was dit jaar naar het Discovery-museum in Kerkrade. Dank aan de activiteitencommissie, alles was prachtig georganiseerd.



Tegelse Hofzangers



Op zondag 16 oktober was er om 10:30 uur een Heilige Mis in de Sint Martinuskerk Tegelen met de Tegelse Hofzangers Slavisch Byzantijnse liederen



(Foto: Het diamanten huwelijksfeest van de dhr. en mevr. Gerritsen.)



(foto: Rustgevend Taizé Viering in de Sint Martinuskerk Tegelen. Met dank aan het gezinskoor uit Heugem)



(foto: Koffiedrinken in de Ingelbewaarder. Volgende inloopmiddagen zijn: 8 november, 22 november en 20 december.)

Dankviering en Frietjesmiddag



Dankbaarheid is één van de mooiste deugden in een mensenleven. Communicantjes van vorig jaar kwamen voor de Dankviering in de Sint Martinuskerk en daarna was er een Frietjesmiddag in de 'Ingelbewaarder'

Activiteiten voor kinderen



Volgende activiteit voor kinderen vindt plaats op zaterdag 26 november 2022. Dan is het adventskrans maken in de Ingelbewaarder en gezinsviering St. Urbanuskerk in Belfeld om 18.30 uur in de grote kerk. Meer informatie zie de website van de parochie



Foto:Lichtprocessie en grafzegening algemene begraafplaats Belfeld met dank aan vrijwilligers)

Een stille plaats

Temidden van dit leven hier
vol onrust en gevaar,
schept U in mij een stille plaats
En neemt uw intrek daar.
Een heiligdom van diepe rust
geheel aan U gewijd,
waar ik heel stil genieten mag
van uw aanwezigheid.
Een schuilplaats weg van het lawaai
van heel mijn druk bestaan,
een plek waar ik in kalme rust
uw stem weer kan verstaan.
Een kleine plaats, genadig stil
gereinigd van gebreken,
waar ik U, Heer, ontmoeten mag
en stil met U mag spreken.

Berust in God

Mijn rust berust in God
En heel mijn leven, alles wat ik door
de jaren vond, verloor,
Krijgt vaste grond en spoor in God.

Mijn rust berust in God
Mijn wachten is verwachten,
Toezien stil aandachtig zien
En Gods mededogen geeft richting aan mijn ogen.

Gij godverlaten mens,
Velaat u maar op wegen van het hart,
Zolang die niet gestadig zijn verhard
en weet dat God u wacht.

Karel Staes naar ps 62

Goede Vader,
Dank U wel voor het geschenk van ons leven, dank U
wel dat Gij hiervan de Vader zijt! En dat Gij ons ook
doet beseffen dat allen broers en zussen zijn van elkaar.

Leer ons bidden met heel ons hart en beseffen hoe
kostbaar wij zijn op de plek waar wij leven.

Leer ons ook luisteren met heel ons hart naar wat Gij ons
telkens weer wilt zeggen, hoe Gij ons wilt begeleiden.

Leer ons bijzonder geloven in Jezus die Gij ons als
tochtgenoot hebt gegeven.

Leer ons ook woorden vinden om onze dankbaarheid
naar U toe uit te drukken, Leer ons meer en meer dankzij
ons samen bidden tot U groeien in broederlijkheid met
velen.

Dank U goede Vader. Amen,
Pr.Jos Vanderlee

Overledenen van onze Parochiefederatie Tegelen- Steyl-Belfeld november 2021 tot en met oktober 2022 Hieronder alleen de namen van wie een kerkelijke uitvaartdienst is geweest.

Ton Flos, Lammert Geerlings, Jan Langen, Lenie Breuer-
Dambacher, Ben Hen, King Hoen Tan, Joep Dambacher,
Els van der Velden-Jacobs, Fien Peters-Verwijlen,

Leonie Fleuren-Driessen, Johanna Szwedek-Mycka, Riet
Hovens-Fober, Piërré Vossen, Gerrit Geerdink, Marlies
Smit-Thissen

Bèr Vinken, Jane Bellel-Meijer, Mariëtte Hovens-
Curvers, Ton Cuppen, Jan van Ginkel, Jan Ptasznik, Tess
Quicken, Mia Sloesen-Ernst, Marion Geraerds-
Heidendal, Steef Jacobs, Jan Seroo

Jeanne Erdkamp-Schouwenberg, Henk Timmermans, Sef
Hoezen, Gerrit Hagens, Jan van Ginkel, Joep Wilms,
Theo Aan de Brugh, Jeu Colbers.

**Heer, Geef hun de eeuwige rust, en het eeuwige licht
verlichte hen. Dat ze mogen rusten in vrede. Amen.**

**Heer, God, Help ons geloven dat onze overledenen
voortaan in uw nabijheid leven.**

Sint Martinuskerk Tegelen

06-Nov	Caeciliaviering Harmonie St. Caecilia
13-Nov	Caeciliaviering Mannenkoor Excelsior
20-Nov	Caeciliaviering Int. Par. Kerkkoor en Harmonie Sempre Avanti
27-Nov	1e Advent: Heren gregoriaans
04-Dec	2e Advent: Gemengd kerkkoor
11-Dec	3e Advent: Dameskoor
18-Dec	4e Advent: Vrouwenschola

Sint Urbanuskerk Belfeld

5-Nov	Kerkkoor
12-Nov	Kerkkoor
19-Nov	Caeciliaviering in de kerk i.p.v dagkapel. Harmonie Kunst na Arbeid
26-Nov	1e Advent: Familieviering
3-Dec	2e Advent: Kerkkoor
10-Dec	3e Advent: Kerkkoor
17-Dec	4e Advent: Kerkkoor
24-Dec	18.30 uur: Kinderviering
24-Dec	21.00 uur: Kerkkoor m.m.v. organist Wim Naus
26-Dec	2e Kerstdag: Harmonie Kunst na Arbeid.
31-Dec	Oudejaarsavond: Kerkkoor

Pastoor Anu persoonlijk spreken?

Of wilt u vragen om een gebed, een speciale zegen, enz.?

Belt u mij gerust voor een afspraak.

☎ 06 - 343 223 62.

De koffie staat voor u klaar.

Heeft u een priester nodig en is uw eigen parochiepriester niet bereikbaar, dan kunt u dag en nacht bellen: ☎ 06 - 248 455 66



(Kerkbestuur parochiefederatie Tegelen, Belfeld en Steyl), Van rechts naar links op de foto Bram Ewals, Huub Brouwers, Pastoor Anu Antony Kalarickal, Kim Schouwenberg en Harry Schmitz.

KAPELLEN

Onderstaande kapellen zijn voor gebed en het aansteken van (noveen) kaarsen. Iedere dag geopend vanaf circa 8.00 uur tot zonsondergang.

- 1) Mariakapel St. Martinuskerk Tegelen
- 2) Mariakapel bij H. Hartkerk Tegelen
- 3) Kapelke van Geloë Belfeld
- 4) Benedenkerk Missiehuis St. Michaël Steyl
St. Michaëlstraat 7
- 5) Kloosterkapel Roze Zusters
Kloosterstraat 19, Steyl
Aanbiddingskapel dagelijks open
www.spsap-motherhouse.nl
- 6) Kloosterkapel Blauwe Zusters
Zusterstraat 20, Steyl
- 7) Oude Munt
Van Wevelickhovenstraat 1, Tegelen
Aanbiddingskapel dagelijks open

Bankrekeningnummer:

NL 25 RABO 01 5050 3059

t.n.v. Parochiefederatie

Tegelen-Steyl-Belfeld

www.rkdebestte.nl

Wist u trouwens dat er op onze website nog veel meer informatie en nieuws te vinden is?

Laat u verrassen!!

U kunt thuis LIVE iedere zondag om 10.30 uur vanuit de MARTINUSKERK de H. Mis volgen op:



Pastoor Anu Antony Kalarickal

 **kerkdienstgemist.nl**



Diaken Rick Van den Heuvel

Parochiekantoor geopend:

ma. en vr. 13.30 tot 16.30 uur

Bongerdstraat 2 →ingang achterom←

5931 NG Tegelen

✉ parochie-centrum@rkdebestte.nl

☎ 077 - 373 15 79