



Samen kerk Samen sterk
parochiefederatie Tegelen - Steyl - Belfeld

Parochie brief

Jaargang 5 * oktober 2021

Één keer per jaar herdenkt de parochie alle mensen uit haar midden die gestorven zijn

Eén keer per jaar herdenkt de parochie alle mensen uit haar midden die gestorven zijn, met name de afgelopen periode. Natuurlijk zijn er zeswekendiensten en jaardiensten. Maar het is goed om één keer per jaar gezamenlijk stil te staan bij al die mensen die ons zijn voorgegaan het afgelopen jaar en vele jaren geleden. Deze gedenkdag heet heel toepasselijk: *Allerzielen*. Mensen besteden dan extra aandacht aan de graven van hun dierbaren en zorgen voor mooie bloemen. Na een herdenkingsdienst in de kerk, zegent de priester of diaken de graven.

Samen stil staan bij het overlijden van een dierbare kan troost en kracht bieden. Verdriet delen we samen, mensen worden niet vergeten en blijven een plek houden in ons hart. Als parochiegemeenschap willen we elkaar tot steun zijn. Dit doen we door samen te herdenken en te bidden voor wie ons voorgingen naar God.

Belfeld: zaterdag 30 oktober om 18:30 uur in de St. Urbanuskerk
In de eucharistieviering zullen we speciaal aandacht hebben voor de mensen uit onze parochie van wie we afscheid moesten nemen, Aan het einde van de eucharistieviering zullen ter nagedachtenis van alle overledenen uit Belfeld van het afgelopen jaar de namen worden genoemd en zal voor ieder van hen een kaarsje worden aangestoken.

Aansluitend aan de Heilige Mis is er een lichtprocessie naar de algemene begraafplaats aan de Schoolstraat. Op de begraafplaats volgt een kort gebed waarna de graven worden gezegend.

Tegelen: zondag 31 oktober om 10.30 uur in de St. Martinuskerk

Tijdens de eucharistieviering zal er speciaal aandacht zijn voor de mensen uit onze parochie van wie we afscheid moesten nemen, De namen van onze overledenen van Tegelen en Steyl die het afgelopen jaar zijn overleden, zullen worden genoemd en voor ieder van hen zal een kaarsje worden aangestoken.

Na afloop van de eucharistieviering zullen de kruisjes worden uitgedeeld en is er een grafzegening op de algemene begraafplaats aan de Kerkhoflaan te Tegelen.

We willen u en uw familieleden van harte uitnodigen om deze vieringen bij te wonen en hopen dat het u troost en steun biedt in deze periode.

Uit ervaring van de afgelopen jaren weten we hoe goed het kan doen om als parochiegemeenschap samen te bidden, te zingen, samen stil te zijn en eucharistie te vieren.

U bent van harte welkom voor deze vieringen.



Pastoor Anu Antony Kalarickal

St. Jozefjaar 2021

MET EEN VADERHART

De paus heeft op 8 december 2020 een St. Jozefjaar afgekondigd.

Hij heeft hierbij een speciale brief geschreven -- Patris Corde (Met een vaderhart) -- getiteld. Met deze brief wil de paus de eenvoudige mensen overal ter wereld huldigen en waarderen.

In 7 kenmerken schetst de Paus de wezenlijke rol die Jozef heeft vervuld bij de geschiedenis van de verlossing en zijn betekenis als heilige beschermer van de universele Kerk.

Kenmerk 5

Jozef: een creatief moedige vader

Creatieve moed

Het zijn soms moeilijkheden die onvermoede krachten in ons naar boven laten komen.

Bij het lezen van de 'Kindsheidsevangelies' komt vaak de vraag op waarom God niet op een directe en duidelijke manier tussenbeide kwam. Maar God grijpt in door middel van gebeurtenissen en mensen. Jozef is de man die door God werd uitverkoren om het begin van de verlossingsgeschiedenis te begeleiden. Hij is het ware 'wonder' door wie God het kind en zijn moeder redt. De hemel grijpt in door te vertrouwen op de creatieve moed van Jozef... bij het zoeken naar een verblijf in Bethlehem en wanneer later Herodes het kind zoekt te doden organiseert hij midden in de nacht de vlucht naar Egypte (Mt. 2, 13 - 14).

Ons leven lijkt soms overgeleverd aan de grilligheid van sterke krachten. Maar het Evangelie vertelt ons dat God altijd erin slaagt te redden wat er echt toe doet, op voorwaarde dat we dezelfde kracht oproepen als de timmerman van Nazareth, die in staat is een probleem om te buigen in een kans door altijd eerst op de Voorzienigheid te vertrouwen.

Als God ons soms niet lijkt te helpen, betekent dat niet dat Hij ons in de steek heeft gelaten, maar dat Hij op ons en op onze creatieve mogelijkheden om zelf oplossingen te vinden, vertrouwt.



Jozef beschermer van gezinnen in nood

De Heilige Familie werd net als alle andere gezinnen geconfronteerd met concrete problemen, zoals zoveel van onze migrantenbroeders en -zusters die ook vandaag hun leven riskeren om aan miserie en honger te ontsnappen. In die zin geloof ik dat de Heilige Jozef werkelijk een speciale beschermheilige is voor al diegenen die vanwege oorlog, haat, vervolging en ellende, hun land moeten verlaten.

Ook aan ons zijn Jezus en Maria toevertrouwd. Aan het einde van elk verhaal waarin Jozef een belangrijke rol speelt, merkt het Evangelie op dat hij opstaat, het kind en zijn moeder meeneemt en doet wat God hem opgedragen heeft (Mt. 1, 24; 2, 41.21). Jezus en Maria, zijn Moeder, zijn inderdaad de kostbaarste schat van ons geloof.

We moeten altijd overwegen of we zelf Jezus en Maria met al onze kracht beschermen, want ook zij zijn op een mysterieuze wijze aan onze verantwoordelijkheid, zorg en aandacht toevertrouwd.

Beschermer van de Kerk

Gods Zoon komt in precare omstandigheden ter wereld. Voor zijn verdediging, bescherming, zorg en opvoeding is Hij afhankelijk van Jozef. God vertrouwt deze man, net als Maria, die in Jozef diegene vindt die niet alleen haar leven wil redden, maar die altijd voor haar en haar kind zal zorgen. In die zin kan de Heilige Jozef niets anders dan de Beschermer van de Kerk, want de Kerk is de voortzetting van het Lichaam van Christus in de geschiedenis.

Dat kind Jezus zal later zeggen: "Al wat je voor één van deze minste broeders van Mij gedaan hebt, heb je voor Mij gedaan" (Mt. 25, 40). Zo is elke noodlijdende, elke arme, elke stervende, elke vreemdeling, elke gevangene, elke zieke 'het Kind' dat Jozef blijft beschermen. Daarom wordt de Heilige Jozef aangeroepen als beschermer van de ongelukkigen en noodlijdenden... Daarom kan de Kerk niet nalaten vooral de minsten lief te hebben omdat Jezus een voorkeur ervoor had en zich persoonlijk ermee identificeerde.

Van Jozef moeten we dezelfde zorg en verantwoordelijkheid leren: het kind en zijn moeder liefhebben, de sacramenten en de naastenliefde, de Kerk en de armen met liefde koesteren. Elk van deze realiteiten is altijd "het kind en zijn moeder".



Wereldjongerendag in de regio

Eén keer in de twee, drie jaar vinden de Wereldjongerendagen plaats. Miljoenen katholieke jongeren van over de hele wereld komen dan naar één plek waar ze de paus en elkaar ontmoeten en samen hun geloof vieren. De eerstvolgende 'grote' Wereldjongerendagen zijn in 2023 in Lissabon. In alle andere jaren vindt er in ieder bisdom een regionale viering van de Wereldjongerendagen plaats. In het verleden was dit altijd op Palmzondag, maar paus Franciscus heeft dit verschoven naar de feestdag van Christus Koning. Dit jaar is dat op **zondag 21 november**.

Kom naar jongerenweekend WJD@home op Ameland

Sta op en kom in beweging. Onder dat motto zijn jongeren die met leeftijdgenoten over het geloof willen praten van harte welkom tijdens het landelijke jongerenweekend. Dit wordt van **14 tot en met 16 januari 2022 gehouden op het Waddeneiland Ameland**. Het weekend staat open voor jongeren van 15 – 30 jaar. De WJD@Home is de perfecte opstap naar de Wereldjongerendagen in 2023 in Portugal, omdat je er nieuwe vrienden kunt maken en oude bekenden weerziet. Er is een catechese van de bisschoppen. Er zijn eucharistievieringen, een avond van barmhartigheid en het programma heeft allerlei inhoudelijke en creatieve workshops. Aanmelden kan tot 4 januari. Deelname aan het weekend kost € 85.

Meer info: anuantony@live.com



Terugblik op misdienaarsuitstapje



Het gaat niet om economisch herstel maar om een rechtvaardige samenleving.

In een interview in maart 2021 over hun boek: *Hoe handel ik eerlijk* pleiten de economen Schenderling en Olthaar voor andere manier van samenleven.

In niet-Westerse landen werken 14 miljoen mensen om de Nederlandse economie draaiende te houden. Dit zorgt voor veel ecologische schade.

Hun boek behandelt een zoektocht om uit dit systeem te breken, geïnspireerd door het bijbelboek Jesaja.

Zij verlangen naar liefde en recht voor alles en iedereen waar ook ter wereld.

“Het draait om de samenleving en om kwaliteit van leven. De economie moet zich daarnaar voegen en niet andersom.”

Paul Schenderling (econoom en adviseur sociale kwesties bij Berenschot) en Matthias Olthaar (lector circulaire economie aan NHL Stenden Hogeschool) laten in hun boek zien hoe het mogelijk is om goede keuzes te maken voor de economie.



“Vorig jaar hebben wij een stukje nieuwe bestrating in onze tuin laten leggen door een stratenmaker”, zegt Paul, “Deze stratenmaker moet kunnen leven van het geld dat hij daarvoor krijgt. Dat contact van mens tot mens is heel gewoon, omdat je elkaar in de ogen kunt kijken. Maar door de internationale handel kunnen we de persoon die voor ons een koffieboon plukt of een smartphone in elkaar schroeft niet in de ogen kijken. Met als uitkomst dat die persoon veel meer uren in de week moet werken voor gemiddeld tien keer zo weinig salaris en geen enkel sociaal vangnet.”

Hoe kunnen we de economie zo vormgeven dat het wel ten goede komt van alles wat leeft?

Paul: “Wij denken dat structurele verandering mogelijk is door het delen van spullen, het kopen van spullen met een lange levensduur en rechtvaardige productie en het niet kopen van onnodige spullen. Dat is de enige manier waarop wij minder tijd zouden vragen van mensen ver weg die er nu bijna niet aan toe komen om voor zichzelf een huis te bouwen en hun eigen land op te bouwen.

Ik vind dat wij als kopers de verantwoordelijkheid hebben om de tijd die we geven, in balans te brengen met de tijd die we nemen.”

Als we gaan leven van *genoeg*, dan kunnen we een aantal posten uit ons huishoudboekje schrappen, omdat we een product delen met een ander of omdat het langer meegaat of omdat je het helemaal niet meer nodig hebt.

Dan blijkt na een jaar dat je niet zoveel meer hoeft te werken en die tijd kun je inzetten voor iets wat werkelijk vervulling, zin en betekenis geeft.”

Je hoort vaak zeggen dat het probleem van het klimaat en het milieu de overbevolking is, hoe zien jullie dat?

Matthias: “Nee, niet dát is het probleem, maar de luxegoederen. Als je wilt dat de economie groeit dan moet je consumptie stimuleren. Dat doe je weer door

ontevredenheid te stimuleren, door mensen te laten denken dat ze bepaalde producten nodig hebben. Het hele economische denken is gericht op groei, op een steeds hogere materiële levensstandaard. Onze berekeningen geven ook aan dat die 14 miljoen mensen die voor ons werken 1,8 fte per huishouden is. Dat is één keer zoveel als Nederlandse huishoudens zelf werken. In de zeventiende eeuw was een kwart van de economie van Middelburg gebaseerd op de slavenhandel. Daar kijken we op terug met schaamte en afschuw, *maar eigenlijk is het nu veel erger. We denken dat de slavernij is afgeschaft.”*

Kun je dit moderne slavernij noemen?

Matthias: Gedwongen vormen van arbeid, dat is feitelijk slavernij, vinden nog steeds wereldwijd *op de grootste schaal ooit gemeten* plaats. Men wordt op een bepaalde manier afhankelijk gemaakt. Je hebt als mens nu eenmaal land en de opbrengsten van het land nodig om ten volle te kunnen leven. Als er land van je wordt weggenomen is het gevolg dat je in dienst moet van een grootgrondbezitter om ook maar een klein beetje van de opbrengsten van het land te kunnen krijgen. Dan is het niet meer je eigen land, want daar kun je niet meer van leven. In de visie van Jesaja heeft God de wereld geschapen voor alles wat leeft. Er is voor de huidige wereldbevolking 1,35 hectare per persoon vruchtbaar land beschikbaar. Hiervan hebben we maar 0,02 hectare nodig om onszelf een jaar lang te voorzien van voedsel. De overige 1,33 hectare kunnen we gebruiken voor onze woning, medicijnen en kleding. Op dit moment leven we in Nederland van 5 hectare per persoon. Dit betekent dat er voor de mensen ergens anders op de wereld minder grond beschikbaar is.”

Paul: “Jesaja zegt dat je aan één huis en één veld genoeg moet hebben. Als je dat naar de 21e eeuw vertaalt moet je aan één aardbol genoeg hebben en niet meer tijd vragen van een ander dan je zelf zou geven.”

Het is helaas door onze geglobaliseerde economie niet meer vanzelfsprekend om volgens dat principe te leven, want in feite hebben we allemaal twee huizen én 3,5 veld.”

Vind je dit principe ook in andere tradities?

Paul: “In alle wereldgodsdiensten tref je aan dat je voor elke boom die je kapt er één terug plant. Dat je nooit meer neemt dan je geeft, is iets wat wereldreligies met elkaar verbindt en wat we samen kunnen uitdragen vanuit onze eigen bron. Ik geloof in de wederzijdse versterking van levensbeschouwingen op dit vlak. De jood, moslim en christen en alle godsdienstige stromingen moeten arm in arm met elkaar lopen omwille van onze aarde en omwille van het recht van onze naaste ver weg.”

We zitten in een coronapandemie, maar is dit niet een veel grotere pandemie?

Paul: “Ja, absoluut. Ons gemeenschappelijke huis staat in brand; vooral rond de evenaar waar toevallig ook de meeste arme mensen wonen, zullen grote delen onbewoonbaar worden. Dat zou een wake-up call moeten zijn, waarbij de rest in het niet valt.”

Gaat economisch herstel na corona samen met duurzaamheid?

Matthias: “Bij het herstel van de economie wordt stapsgewijs ingezet op duurzaamheid, met nieuwe wet- en regelgeving ook op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar als ontevredenheid de basis blijft van de economie, blijven we consumeren. Wij staan niet ten dienste van de economie, het draait om de samenleving en om kwaliteit van leven. De economie moet zich daarnaar voegen en niet andersom.”

Zien jullie het gebeuren dat die draai komt?

Matthias: “We hoeven niet alleen naar Den Haag of Brussel te kijken om namens ons en voor ons de economie te veranderen. We kunnen zelf ook de economie van binnenuit en van onder af veranderen. Het streven naar een kleinere economie begint in de kleine gemeenschappen. Dan zullen de politieke partijen vanzelf volgen.”

Tegelijkertijd mogen we ook hoop houden. Maar al doe je het in je eentje of alleen met je burens, ook dan gaat er al veel vreugde uit van het delen van het leven.”

Is dat niet een te idealistische gedachte?

Matthias: “We zijn niet zo naïef dat we denken dat iedereen zich ineens een andere levensstijl op het gebied van economisch denken gaat aanmeten. Ik denk wel dat we op zoek moeten naar een andere manier van samenleven, want de wereld gaat *onontkoombaar* veranderen.

“De kracht van verbeelding is dat het een vloed van ideeën losmaakt.”

Paul: “Er is veel verbeelding nodig. Probeer je eens voor te stellen hoeveel meer tijd, liefde, rust en aandacht mensen zouden hebben als ze niet zouden kopen wat ze niet nodig hebben.

Anderzijds geldt het ook voor politieke verbeelding. Een voorbeeld is de *reparatieplicht* die binnenkort voor bedrijven wordt ingevoerd. Die verbeelding is ontstaan in het hoofd van een beleidsmaker, want als spullen moeten worden gerepareerd dan betekent dat dat je spullen anders

moet gaan ontwerpen. De kracht van verbeelding is dat het een vloed van ideeën losmaakt.

Oneindige groei op een eindige planeet is onmogelijk. Maar waar ik bezorgd over ben is dat dezelfde politici die nu in Europees verband de reparatieplicht in het leven roepen, blijven zeggen dat er groene groei moet gaan komen.”

Is groene groei een illusie?

Paul: “Wat groene groei veroorzaakt, is bijna nog erger dan wat er nu gaande is. Het overgrote deel van de ecologische schade gebeurt inderdaad niet meer in Nederland, maar een veelvoud daarvan gebeurt elders op de wereld. We zijn veel meer gaan consumeren uit andere landen, waardoor de CO2-uitstoot daar gigantisch is toegenomen.”

Matthias: “De datum van de **Earth Overshoot Day** gaat steeds verder naar voren in het jaar, dus dat betekent dat we steeds eerder in het jaar door onze voorraad grondstoffen heen zijn.”

Paul: “Ondanks een nog steeds toenemende economische groei is ons geluksgevoel niet groter geworden sinds 1960. De historische ironie is dat 1960 precies het jaar is dat we meer dan één aardbol gingen gebruiken.

“We hebben nu hetzelfde geluksniveau voor 3,5 keer zoveel aardbollen dan we per persoon nodig hebben. Dat is totale waanzin”

Maar we blijven vasthouden aan de illusie dat we moeten groeien en daar gelukkiger van worden.”

Hoe kan de ontgroeibeweging haar pleidooi verbreden?

Paul: “Door van mens tot mens naar elkaar te kijken. De tijd die vrijkomt als je gaat delen zou een fantastische toevoeging zijn aan het *ontgroeien*. want dat benadrukt wat er méér kan in plaats van minder.”

We hebben heel veel naasten, de naaste is niet alleen de buurman, maar zijn ook de mensen die zoveel producten maken die we op dit moment gebruiken. We moeten onze naaste meer gaan zien.



Matthias Olthaar en Paul Schenderling

Victorfonds

www.victorfonds.nl

Juist NU zijn er veel mensen in onze parochiefederatie die aankloppen voor steun. U laat hen toch niet in de kou staan?

U kunt ons fonds helpen door een donatie of gift op rekening:

NL23 RABO 010 41 79 775

t.n.v. Stichting Victorfonds



Onderstaande kapellen zijn voor gebed en het aansteken van (noveen)kaarsen IEDERE dag geopend

vanaf circa 8.00 uur tot zonsondergang:

- 1) Mariakapel St. Martinuskerk Tegelen
- 2) St. Josephkapel Tegelen
- 3) Mariakapel bij H. Hartkerk Tegelen
- 4) Kapelke van Geloë Belfeld
- 5) Mariakapel bij St. Urbanuskerk Belfeld
- 6) Benedenkerk Missiehuis St. Michaël Steyl
H. Arnoldus Janssen Klooster
- 7) SVD-kapel van de Missiezusters Steyl
- 8) Oude Munt
Van Wevelickhovenstraat 1 Tegelen
aanbiddingskapel dagelijks open
www.oudemunt.nl
- 9) Kloosterkapel Roze Zusters
Zusterstraat 20 Steyl
Aanbiddingskapel dagelijks open
www.kloostercenakel.nl/congregaties

Mistijden Tegelen

Zondag 10.30 uur
Dinsdag 18.30 uur
Donderdag 18.00 uur -- AANBIDDING
Donderdag 18.30 uur
Vrijdag 18.30 uur

Mistijden Belfeld

Woensdag 18.30 uur
Zaterdag 18.30 uur

Mis verzorgingshuis Julia/Nieuwe Munt

Iedere zondag 9.15 uur



== pastoor Anu ==

IEDERE VRIJDAG

Sint Urbanuskerk, Belfeld
14.00 - 15.30 uur
Sint Martinuskerk, Tegelen
16.00 - 18.00 uur

U kunt thuis LIVE iedere zaterdag om 18.30 uur vanuit Belfeld en zondag om 10.30 uur vanuit de MARTINUSKERK de h. mis volgen op:



Parochiekantoor geopend:

ma. en vr. 13.30 tot 16.30 uur
Bongerstraat 2 →ingang achterom←
5931 NG Tegelen
✉ parochie-centrum@rkdebestte.nl
☎ 077 - 373 15 79 www.rkdebestte.nl
bankrekeningnummer:
NL 25 RABO 01 5050 3059

t.n.v. Parochiefederatie
Tegelen-Steyl-Belfeld

Wist u trouwens dat er op onze website nog veel meer informatie en nieuws te vinden is?

www.rkdebestte.nl

Laat u verrassen !!!



TOON HERMANS HUIS NOORD- LIMBURG ZOEKT

vrijwilligers die op **huisbezoek** gaan bij mensen met kanker en hun naasten.

Het Toon Hermans Huis Noord-Limburg is een organisatie voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden die behoefte hebben aan psychosociale oncologische zorg. Wij helpen mensen bij het vinden en ontwikkelen van hun eigen kracht waardoor de aandoening optimaal wordt ingepast in het leven waarbij het behoud van zelfregie centraal staat.

Op korte termijn starten wij met een ambulant team voor **de gemeente Tegelen en Belfeld.**

Hiervoor zoeken wij nog enkele vrijwilligers die wonen in deze gemeenten.

Wat ga je doen?

Je begeleidt en ondersteunt mensen met kanker en hun naasten in **de thuissituatie.**

De ondersteuning is aanvullend op de medische zorg en gericht op psychosociale oncologische zorg tijdens en na de diagnose kanker.

Wie ben jij?

Warme persoonlijkheid en goede contactuele vaardigheden. Je kunt goed luisteren en je verplaatsen in de ander zonder te oordelen of veroordelen.

Affiniteit met mensen met kanker en hun omgeving.

Je kunt zelfstandig werken en samenwerken met collega's.

Je bent bereid een interne training te volgen.

Wat bieden wij?

Een klein team (6-8 personen) met begeleiding van een plaatselijke coördinator

Een interne training voor ambulante zorgverleners van 10 bijeenkomsten.

Individuele en teamgerichte coaching en intervisie. themabijeenkomsten

Passende reiskosten vergoeding.

Herken jij je in bovenstaande?

Meld je dan aan als vrijwilliger voor ondersteuning in de thuissituatie .

Voor informatie of aanmelden, neem contact op met:

Marly van Wijlick, regio coördinator: ☎ 06-839 839 96

Bekijk ook onze website:

www.toonhermanshuisvenlo.nl

GROOT TUINONDERHOUD rondom Martinuskerk en d'n Ingelbewaarder

SAMEN STERK → Wie helpt er mee?

Zaterdag 30 oktober is groot tuinonderhoud rondom de St. Marinuskerk en d'n Ingelbewaarder

AANMELDEN bij:

parochiecentrum

☎ : 077 - 373 15 79

✉ : parochie-centrum@rkdebeste.nl

Wanneer: 9:15 uur verzamelen op pastorie
Bongerdstraat 2

Van: 9.30 uur. tot 12:00 uur.

Daarna gezellig samenzijn met koffie/thee en vlaai.



U kunt gerust eigen tuingereedschap meebrengen als: heggen-schaar, snoeischaar, elektrische heggenschaar, tuinhandschoenen, etc.

Wij stellen ook gereedschap en poetsgerei ter beschikking.

10 jaar Nieuwe Munt verzorgingshuis en openluchtmis



MISINTENTIES

St. Martinuskerk

Vrijdag 1 okt. 18.30 uur H. Mis

Zondag 3 okt. 10.30 uur H. Mis

Harie Denessen, Nellie Denessen-Konings en Mia Denessen; Mia Hanssen; Jeu Marijnissen (jrd); Pieter Gerards, ouders Gerards, ouders Van de Garde en zoon Herman. (jrd).



Doopviering 14.00 uur

Jaylee en Yasmine Artz



Dinsdag 5 okt. 18.30 uur H. Mis

Donderdag 7 okt. 18.00 uur → AANBIDDING

18.30 uur H. Mis

Vrijdag 8 okt. 18.30 uur H. Mis

Zondag 10 okt. 10.30 uur H. Mis

Han Broekman; José-Coopmans-Berden; Trieny Stoffels-Schouwenberg; Jan Janssen. Fam. Houx-Niessen en dochter Mathilde

Dinsdag 12 okt. 18.30 uur H. Mis

Donderdag 14 okt. 18.00 uur → AANBIDDING

18.30 uur H. Mis

Vrijdag 15 okt. 18.30 uur H. Mis

Zondag 17 okt. 10.30 uur H. Mis

Karel Hinskens en zoon Rob; overleden ouders Maria en Ewald; Toon en Mia van Geffen-Buiting.



Doopviering 12.00 uur

Veronika Plaskova

Doopviering 13.00 uur.

Marinus Blankers

Doopviering 14.00 uur.

Jan Nooten



Dinsdag 19 okt.. 18.30 uur H. Mis

Donderdag 21 okt. 18.00 uur → AANBIDDING

18.30 uur H. Mis

Vrijdag 22 okt. 18.30 uur H. Mis

Zondag 24 okt.. 10.30 uur H. Mis

Piet en Toos Croonen-Leenen en Annelies Croonen-Farré

Dinsdag 26 okt. 18.30 uur H. Mis

Donderdag 28 okt. 18.00 uur → AANBIDDING

18.30 uur H. Mis

Ouders Schreurs-Timmermans en kinderen.

Vrijdag 29 okt. 18.30 uur H. Mis

Zondag 31 okt. ALLERHEILIGENVIERING

10.30 uur H. Mis

Karel Hinskens en zoon Rob; Johannes Schatorjé, Maria Schatorjé-Timmermans en overleden leden van de familie Schatorjé; overleden ouders Poeth-van Beurden; Jac Geurts, Maria Geurts-Hekkens; overleden ouders Piërré van Gerven en Mientje van Gerven-Croonen (jrd); Charl van Gerven (jrd); Tineke Sweelssen-van Gerven; Geert van Gerven



St. Urbanuskerk

Zaterdag 2 okt. 18.30 uur H. Mis

Ouders Jacobs-van Hooren; zuster Florentia; Sjraar Jacobs; Mia Boonen-Janssen. Toon Peeters (jrd).

Woensdag 6 okt. 18.30 uur H. Mis

Zaterdag 9 okt. 18.30 uur H. Mis

Harry Ummenthum en Hannie Ummenthum-Peeters; Dorothea Verkoijen-Jacobs (6 wkd).

Zondag 10 okt.



Doopviering 12.00 uur

Pim van Hameren

Doopviering 13.00 uur.

Vince Derks



Woensdag 13 okt.. 18.30 uur H. Mis

Zaterdag 16 okt. 18.30 uur Caeciliamis

St. Urbanuskoor Zang en Vriendschap

Woensdag 20 okt. 18.30 uur H. Mis

Zaterdag 23 okt. 18.30 uur H. Mis

Woensdag 27 okt. 18.30 uur H. Mis

Zaterdag 30 okt. ALLERHEILIGENVIERING

18.30 uur H. Mis

Mia Boonen-Janssen.