



Feest 450 jaar Parochie Sint Urbanus



Feest 450 jaar Parochie Sint Urbanus

In april 2021 was het 450 jaar geleden dat de kapel aan de Maas werd verheven tot parochiekerk. De Sint Urbanusparochie in Belfeld bestond toen 450 jaar. Dit willen wij graag met u vieren tussen juli 2022 en april 2023.

Processie

Zondag 10 juli a.s. zal er vanuit 't Pronkèppelke' om 09.30 uur onder begeleiding van Harmonie Kunst na Arbeid en Broederschap St. Urbanus een feestelijke processie worden gehouden naar de St. Urbanuskerk. Deze processie trekt via de Kerkstraat, Irenelaan, Bergstraat en Prins Bernardlaan naar de St. Urbanuskerk.

Aansluitend aan deze processie zal er om 10.30 uur een jubileumviering worden gehouden om deze bijzondere gebeurtenis te herdenken. Ook hiervoor nodigen wij u allen van harte uit. En uiteraard wordt deze viering afgesloten met een kop koffie of thee en iets lekkers.

Fietstocht

Omdat de parochie al 450 jaar symbool is van 'verbinding' binnen de Belfeldse gemeenschap is er die middag een fietstocht voor jong en oud. Er is een route uitgestippeld langs de vele mooie plekken binnen onze huidige

parochiefederatie. Hierbij is er genoeg te zien en te doen voor iedereen, ook voor de kinderen.

Middels QR-codes (-te scannen via uw mobiele telefoon-) zullen er onderweg opdrachten zijn. Onder de winnaars van deze opdrachten verloten we na afloop enkele prijzen...De organisatie zal de deelnemers bovendien gedurende de fietstocht van enkele traktaties voorzien.

De **start** van de fietstocht is gepland tussen 13.00 en 14.00 uur vanaf het plein voor de St. Urbanuskerk. Het einde van de fietstocht is bij "'t Superweike". Hier kan iedere deelnemer onder het genot van een frietje en een snack napraten en uitzien naar een eventueel gewonnen prijs.

De kosten voor de fietstocht bedragen € 5,- per volwassene. Kinderen tot en met 12 jaar fietsen gratis mee.



We hopen ook u bij deze activiteit te ontmoeten. Graag tot dan!

Jubileum werkgroep St. Urbanusparochie

Zondag 10 juli

Startpunt processie : bij 't Pronkèppelke
Start processie : 09:30 uur

Jubileum viering : 10:30 uur Sint Urbanuskerk

Startpunt fietstocht : het plein voor de St. Urbanuskerk
Start fietstocht : tussen 13:00 en 14:00 uur

Zaterdag 9 juli om 18.30 uur is er een Heilige Mis in de Sint Martinus kerk Tegelen in plaats van de Sint Urbanuskerk.

De Heilige Mis op zondag 10 juli om 10.30 uur in de Sint Martinuskerk vervalt.



Ik wens je, wat velen niet hebben: tijd.

**Ik wens je tijd
om verheugd te zijn, en te lachen,
en wanneer het je past,
daar iets mee te doen.**

**Ik wens je tijd voor jouw doen en denken,
niet voor jezelf alleen
maar ook om te geven en uit te stralen.**

**Ik wens je tijd,
niet tot haasten en lopen
maar voor rust in je gemoed.**

**Ik wens dat Hij bij jou mag blijven
als tijd voor verwondering
voor vertrouwen
in plaats van tijd om naar de klok te kijken.**

**Ik wens je tijd
om naar de schepping te kijken,
en tijd om te groeien...**

**Ik wens je tijd
om opnieuw te hopen en te beminnen,
want uitstel van die tijd heeft geen zin.**

**Ik wens je tijd
om weer jezelf te vinden,
en elke dag, elk uur
als een geschenk te ervaren.**

**Ik wens je tijd om te leven, ten volle
en er een deugddoende
en zinrijke vakantie van te maken!**

*door: Ellen Vanduynslager
uit: Kerk en Leven, bisdom Hasselt*

450 jaar 'Martelaren van Roermond'

Met een mooie televisieserie en exposities in het hele land wordt dit jaar de 450e verjaardag van de 'Geboorte van Nederland' gevierd. In 1572 begon onder leiding van Willem van Oranje, de opstand tegen Spanje. Die opstand wordt doorgaans gepresenteerd als een heldenverhaal. Maar er was ook een andere kant: als gevolg van diezelfde opstand is het dit jaar óók 450 jaar geleden dat de bekende Martelaren van Gorcum werden vermoord en de veel minder bekende 'Martelaren van Roermond'. Ook die gebeurtenissen worden dit jaar herdacht.

Op 23 juli 1572 werden in de Caroluskapel in Roermond de daar wonende kartuizer monniken plus de secretaris van de toenmalige bisschop op gruwelijke wijze door de geuzen vermoord. Op een schilderij dat later van die gebeurtenissen werd gemaakt, spuit het bloed tot aan het plafond. In het voormalige klooster bij die kapel zijn tegenwoordig de kantoren van het bisdom Roermond gevestigd.

Om de twee kanten van hetzelfde verhaal te vertellen, hebben het stadsarchief Roermond en de Christoffelparochie er samen met het bisdom voor gekozen om dit jaar twee exposities in de Caroluskapel te organiseren. De een vertelt het verhaal van de Geboorte van Nederland en de ander het verhaal van de moord op de kartuizers.

De kapel is de hele zomer van woensdag tot en met zondag geopend van 14.00 uur – 17.00 uur. Op 23 juli is er in de Caroluskapel een viering om de moord te herdenken. Ook is er die dag een symposium over die gruwelijke gebeurtenis in 1572.

24 juli: Viering heilig jaar Sint-Jacobus in Roermond

Rond de feestdag van Sint-Jacobus (25 juli) wordt er in Roermond een Jacobusweekend gehouden. Zowel op zaterdag 23 als zondag 24 juli zijn er diverse activiteiten rond de pelgrimstochten naar Santiago. Hiermee wordt het heilig jaar van Sint-Jacobus gevierd. Dat was al voor 2020 en 2021 voorzien, maar moest vanwege de coronapandemie twee keer worden uitgesteld. Op zaterdag 23 juli wordt er een Jacobusschelpenroute door Roermond in gebruik genomen. Op zondag 24 juli is er een uitgebreid programma op verschillende plekken in de stad met kunst, lezingen, muziek, films, een foto-expositie en uiteraard een viering met pelgrimszegen in de kathedraal. Er worden honderden belangstellenden uit het hele land en zelfs van over de grens verwacht. Iedereen is welkom.

500 jaar Nederlandse paus Adrianus VI

Ooit was er een Nederlandse paus. Dit jaar is het precies 500 jaar geleden dat de in Utrecht geboren Adriaan Boeyens (1459 – 1523) tot paus werd gekozen. Hij werd bekend als een hervormer. Hij wilde met name allerlei misstanden in de Kerk en in het Vaticaan aanpakken. Dat werd hem niet in dank afgenomen. Hoewel hij maar kort paus was, heeft Adrianus heel wat hervormingen in gang gezet. In de loop van dit jaar wordt de 500e verjaardag van zijn uitverkiezing op diverse manieren herdacht in Rome, Utrecht en Leuven, waar hij ook lange tijd woonde. Kijk voor mee informatie op www.pausadrianus500.nl



MARIAVIERING IN DE DOOLHOF

Op zondag 14 augustus vieren we het belangrijkste Mariafeest van het jaar in de Doolhof om 10.30 uur Maria Tenhemelopneming.

We vieren dan dat zij niet gewoon gestorven is, maar met ziel en lichaam in de hemel is opgenomen. Dit is ook de dag waarop in Limburg de "kroedwusj of kruudwis" wordt gezegend.

"Toen Maria haar levensloop geëindigd had, en zij uit deze wereld geroepen werd, kwamen de apostelen, ieder uit zijn land, naar haar huis. En toen de apostelen hoorden dat Maria van de aarde zou worden opgenomen, wachtten zij tezamen met haar. En zie, de Heer Jezus kwam met zijn engelen, en haar ziel nemend gaf Hij die aan de aartsengel Michaël en ging heen.

's Morgens vroeg namen de apostelen haar lichaam tegelijk met het bed op, en legden het neer in het graf. Zij bewaakten het, en wachtten de komst des Heren af. En zie, wederom stond de Heer bij hen, ontving het lichaam, en gelastte het in een wolk naar het paradijs te brengen. Daar verenigde de ziel zich met het lichaam, en zo geniet Maria nu van de eeuwige goederen."

Tekst van Georgius overgenomen uit: 'Weg van Maria, Als God je leven raakt', door Sanny Bruijns o.carm. KBS 2002

IN VERBAND MET VIERING IN DOOLHOF OP ZONDAG 14 AUGUSTUS VERVALT DE HOOGMIS VAN 10.30 UUR IN DE ST. MARTINUSKERK

Zondag 14 augustus Mariaviering Doolhof

Intenties: Piërre Driessen; Jan Willems en Fieni Willems-Corneth; Jo Wilms, To Wilms-Peeters en overl. familieleden; Jo Holtackers.



MARIALINT VERBINDT 110 LIMBURGSE KAPELLETJES MET ELKAAR

Een aantal bedevaartsoorden in Limburg heeft de handen ineengeslagen en een lint van fietsroutes langs 110 Mariakapelletjes uitgezet. Dit Marialint is dit jaar opengesteld. De routes zijn op papier en online beschikbaar.

Verspreid door het Limburgse land zijn tal van grotere en kleinere Mariakapellen te vinden. Elke kapel, elke bedevaartplek heeft z'n eigen verhaal. Het Marialint verbindt die verhalen met elkaar en laat de fietser kennis maken met bekende en ook veel onbekende plekken waar Maria wordt vereerd.

"Ik kan geen kapelletje langsfietsen, zonder Maria even te groeten," zegt Nan Paffen, een van de initiatiefnemers van het Marialint. "Zelfs zonder afstappen, kun je even in gedachten gedag zeggen. Maria is voor mij gewoon een 'magnifieke' vrouw."

De routes hebben verschillende lengtes. De meeste zijn als een rondtocht te fietsen, maar onderweg zijn er ook verbindingen met de volgende route te leggen, waardoor er een heel lint aan routes ontstaat en iedereen naar eigen inzicht kan kiezen hoeveel kilometers hij of zij fietst. Voor de routes is gebruik gemaakt van de fietsknooppuntenroute van de ANWB. De routes zijn bij de verschillende kapellen als folder verkrijgbaar, maar ook van diverse sites te downloaden.

JULI

9 juli Martelaren van Gorcum

Dit jaar is het precies 450 jaar geleden dat in Den Briel zeventien priesters en twee lekenbroeders door de watergeuzen werden vermoord. Zij werden later bekend als de 'Martelaren van Gorcum'. Onder hen ook twee franciscanen uit Weert: Hieronymus en Antonius. Enkele weken later werden in Roermond ook religieuzen vermoord. Ook die moord op de 'Martelaren van Roermond' wordt dit jaar speciaal herdacht.

25 juli Sint-Jacobus

Door Limburg lopen diverse routes die aansluiten op de Camino: het internationale netwerk van wegen naar Santiago de Compostela. In Limburg zijn diverse kapellen naar Santiago of Jacobus vernoemd. In de kathedraal in Roermond is de grootste relik buiten Spanje van hem te vinden.

27 juli H. Titus Brandsma

Tot nu toe was dit de feestdag van de zalige Titus Brandsma. Maar vanaf dit jaar mogen we spreken van de heilige Titus Brandsma. De Friese karmeliet werd in de Tweede Wereldoorlog door de Nazi's vermoord. Op 15 mei heeft paus Franciscus hem heilig verklaard. In Limburg is hij vooral bekend vanwege zijn verblijf in Merkelbeek en Weert.

COMMUNICANTEN & VORMELINGEN PROFICIAT !



*Communicanten, ouders en familie van harte proficiat!
Communieviering in Belfeld was op zondag 12 Juni*



Paasviering KBO Sint Martinus en KBO Sint Joseph



Vormelingen ,ouders en familie van harte proficiat!



Prachtige bedevaart naar Kevelaer. KBO Sint Martinus en KBO Sint Joseph hebben een prachtige kaars naar de kaarsenkapel gebracht.

“ Wij bidden dat Gods Geest de vormelingen mag sterken in het geloof, hen begeleiden in de liefde en vervullen met hoop alle dagen van hun leven. Samen bouwen we aan de kerk van Christus. “



KBO Paasviering in Steyl

OVERZICHT HEILIGE MISSEN ST MARTINUSKERK

Zondag 3 juli

| **aanvang :10.30 uur**

Intenties: Marian Testroote; Henricus en Elisabeth Hamans-Dings en overleden familie Hamans-Dings; Leonie Fleuren-Driessen; Joep Dambacher; Marlies Smit-Thissen; Gerrit Geerdink; Familie Ketels Janssen; Jan van Ginkel (6 wk); Ton Cuppen; Mariëtte Hovens-Curvers (6 wk), overl.fam.leden fam. Curvers-THeunissen.

Doopsel:

Oliver Jurek & Simon Jurek | Joëlla Peeters 12.00 uur

Dinsdag 5 juli

| **aanvang : 18.30 uur**

Donderdag 7 juli

| **aanvang: 18.30 uur**

Zaterdag 9 juli

| **aanvang 18.30**

Intenties: Gertrud Gubbels-Haronski; Marlies Smit-Thissen; Ton Cuppen; Jan van Ginkel.

Dinsdag 12 juli

| **aanvang 18.30 uur**

Donderdag 14 juli

| **aanvang 18.30 uur**

Zondag 17 juli

| **aanvang 10.30 uur**

1^e H. Communieviering m.m.v. Harmonie Sempre Avanti en Solist Hetty Gommans.

Doopsel :Gioia van Mosselveld 12.00 uur

Dinsdag 19 juli

| **aanvang 18.30 uur**

Donderdag 21 juli

| **aanvang 18.30 uur**

Zondag 24 juli

| **aanvang 10.30 uur**

Intenties: Karel Hinskens en zoon Rob; Gerdie Denessen-Maeghs; Jan Willems en Fieni Willems-Corneth; Marietje Wissink; Jan Ptasznik (6-wekendienst)

Dinsdag 26 juli

| **aanvang 18.30 uur**

Donderdag 28 juli

| **aanvang 18.30 uur**

Zondag 31 juli

| **aanvang 10.30 uur**

Intenties:Piërre Driessen; Tiel Doumen

Dinsdag 2 augustus

| **aanvang 18.30 uur**

Donderdag 4 augustus

| **aanvang 18.30 uur**

Zondag 7 augustus

| **aanvang 10.30 uur**

Intenties:Karel Hinskens en zoon Rob; Overleden ouders Maria en Ewald, familie Ketels Janssen.

Doopsel

Dylana en Dévaya Hauser 12.00 uur

Dinsdag 9 augustus

| **aanvang 18.30 uur**

Donderdag 11 augustus

| **aanvang 18.30 uur**

Zondag 14 august

| **Mariaviering in de Doolhof 10.30**

Dinsdag 16 augustus

| **aanvang 18.30 uur**

Donderdag 18 augustus

| **aanvang 18.30 uur**

Zondag 21 augustus

| **aanvang 10.30 uur**

Intenties:Karel Hinskens; Mia Coonen-Denessen.

Dinsdag 23 augustus

| **aanvang 18.30 uur**

Donderdag 25 augustus

| **aanvang 18.30 uur**

Zondag 28 augustus

| **aanvang 10.30 uur**

Intenties: José Coopmans-Berden; Hans Verhaag en Miep Verhaag-Berden; Jan Willems en Fieni Willems-Corneth

Dinsdag 30 augustus

| **aanvang 18.30 uur**

OVERZICHT HEILIGE MISSEN ST URBANUSKERK

Zaterdag 2 juli

| **aanvang 18.30 uur**

Intenties :Jan Dings en Annie Dings-Jetten en overleden familie; Ron Kiefer (jrd), Anna Hodselmans-Thissen (jrd), Nora Postma (jrd); Jan van Ginkel(6 wekendienst)

Woensdag 6 juli

| **aanvang 18.30 uur**

Zondag 10 juli

| **aanvang 10.30 uur**

Jubileumviering 450 jaar St. Urbanusparochie

Intenties : Jan van Ginkel

Woensdag 12 juli

| **aanvang 18.30 uur**

Zaterdag 16 juli

| **aanvang 18.30 uur**

Intenties :Jacobus Hodselmans en Ron Kiefer

Woensdag 20 juli

| **aanvang 18.30 uur**

Zaterdag 23 juli

| **aanvang 18.30 uur**

Intenties : Gon van Wylick-van der Beucken en Haar van Wylick.Theo(Thei) Aan de Brugh

Zondag 24 juli

Doopsel

Kiki en Lola Roelofs aanvang 12.00 uur

Levy Mertens aanvang 13.00 uur

Woensdag 26 juli

| **aanvang 18.30 uur**

Zaterdag 30 juli

| **aanvang 18.30 uur**

Intenties :overleden familie Kemp-Coonen

Woensdag 3 augustus

| **aanvang 18.30 uur**

Zaterdag 6 augustus

| **aanvang 18.30 uur**

Intenties: Wiel Schouwenberg (jrd).

Woensdag 10 augustus

| **aanvang 18.30 uur**

Zaterdag 13 augustus

| **aanvang 18.30 uur**

Intenties : Lambertus van Cleef en Maria van Cleef-Bovee.

Zondag 14 augustus

| **Mariaviering in deDoolhof 10.30**

Woensdag 17 augustus

| **aanvang 18.30 uur**

Zaterdag 20 augustus

| **aanvang 18.30 uur**

Intenties : Gerrit Hagens; Ouders Dings-Gielen, Chris en Jet Dings-Pijnenburg, Berb en Ton Pouls-Dings, Bèr Dings, Anny Dings-a.d. Boom, Frans Kurstjens en Toon Peeters; Joannes Bos en Anna Bos-van Tulden.

Woensdag 24 augustus

| **aanvang 18.30 uur**

Zaterdag 27 augustus

| **aanvang 18.30 uur**

Woensdag 31 augustus

| **aanvang 18.30 uur**

SINT ANNA VERZORGINGSHUIS

ledere vrijdagavond om 19.00 uur H. Mis.

SINT JULIA VERZORGINGSHUIS

ledere zondagmorgen St. Julia om 9:15 uur H. Mis.

In Memoriam organist Jan van Ginkel



Tegen alle verwachting in, is Jan van Ginkel zaterdag 28 mei plotseling overleden. Jan had al enige tijd problemen met zijn gezondheid en na meerdere onderzoeken werd, in overleg met de cardioloog, besloten om een hartoperatie uit te voeren. Complicaties, de dag na de operatie, zijn hem fataal geworden. Jan had, evenals iedereen die met hem meeleefde, er alle vertrouwen in dat het weer goed zou komen. Daarom was de schok ook zeer groot toen het bericht van zijn overlijden kwam.

Veel kerkgangers binnen onze Parochiefederatie kenden hem alleen van het orgelspel en niet persoonlijk, omdat hij altijd vanaf de speeltafel van het orgel actief was. In de loop van ca. 30 jaar heeft zijn orgelspel velen begeistert, als de klanken van het orgel resoneerden in de gewelven van de kerk. Zo heeft hij een enorme bijdrage geleverd aan de Kerkmuziek, de koorzang en aan de liturgische vieringen veel glans gegeven in alle kerken van onze Parochiefederatie en daarbuiten.

Jan werd in 1944 geboren in Bunschoten-Spakenburg en volgde, na de kweekschool-, de opleiding als kerkorganist aan het conservatorium in Utrecht. Door een zeker toeval kwam hij ca. 1980 in contact met de Trappistenabdij in Tegelen. Na meerdere gesprekken met Dom Amandus Prick trad hij in 1981 in als broeder oblaat bij de trappisten. Op zich was dat wel bijzonder, omdat hij geen katholieke achtergrond had, maar in de protestantse traditie was opgegroeid. Toch maakte hij daar deel uit van

de kloostergemeenschap en was er tevens organist. Na 9 jaar besloot hij om het klooster te verlaten en ging wonen in Steyl.

Jan stapte gemakkelijk heen over de grenzen van de verschillende religies, hij handelde niet vanuit een hokjesgeest, maar vond de goede wil van ieder mens belangrijker. In 1992 werd hij gevraagd om organist te worden in de St. Urbanuskerk in Belfeld.

In 1995 heb ik hem, als voorzitter van het St. Martinuskoor, benaderd of hij organist wilde worden van de St. Martinuskerk in Tegelen. Voor zover het mogelijk was bleef hij ook in Belfeld actief. Later werden, vanwege de samenwerking tussen de diverse parochies, de diensten op elkaar afgestemd en kon hij in beide kerken als organist werkzaam zijn.

In 2017 werd hij onderscheiden met de zilveren medaille van de Diocesane St. Gregoriusvereniging vanwege zijn 25-jarig jubileum als organist in Belfeld en in 2021 ontving hij een oorkonde vanwege zijn jubileum in Tegelen.

Hij kon zichtbaar genieten van de rijkdom van de katholieke kerkmuziek die zoveel omvangrijker is dan de muziek uit de protestantse traditie. Trouw en soms iets te bescheiden, vervulde hij zijn taak als organist. Iedereen die er oren naar had kon genieten van zijn orgelspel en improvisaties. Op de orgelbank voelde hij zich in zijn nopjes, niet als een kapitein, maar als een loods die het schip veilig naar de haven begeleidt.

Voor beide kerken en beide kerkkoren heeft hij bijzonder veel betekend, als organist maar ook als persoon. In alle bescheidenheid stond hij steeds klaar. Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn dienstbare inzet voor de parochiegemeenschappen.

De achteruitgang van de kerkkoren en het al vele jaren teruglopend kerkbezoek, moest ook hij met lede ogen aanzien; hij wilde zo graag de waarde van de kerkmuziek doorgeven aan de volgende generaties.

Naast de muzikale vakman was hij een heel fijne mens om mee om te gaan. Altijd opgewekt en vriendelijk en genietend van onderlinge contacten. Hij had in 'Groot Venlo' een brede kennissenkring opgebouwd en was een vriend en geliefd persoon voor velen.

Velen, en zeker de koorleden van de beide kerkkoren en van andere koren die regelmatig een beroep op hem deden, zullen hem als mens, als vriend en organist erg gaan missen.

Namens beide kerkkoren wensen wij, zijn vier zussen, zwagers en familieleden veel sterkte met dit verlies.

-----Namens het koorbestuur - Piet Kessels-----

FELICITATIES



Proficiat met jullie trouwdag Patricia & Jos !



50 JAAR GETROUWD

Proficiat Dhr & Mevr.Schouwenberg !



Proficiat met jullie trouwdag Charlotte & Robert !



Proficiat met jullie trouwdag Suzanne & Randy !

Koninklijke Erepensing voor Broederschap St. Martinus Tegelen

Het Broederschap St. Martinus uit Tegelen heeft zaterdag 30 april 2022 uit handen van locoburgemeester Frans Schatorjé de Koninklijke Erepensing ontvangen. De schutterij kreeg de onderscheiding ter gelegenheid van het 175-jarige bestaan.

Er was een bijzondere dankviering in de kerk.

HET SACREMENT VAN HET DOOPSEL TOEGEDIEND

- ❖ Milan Peeters
- ❖ Naleya Tomesen
- ❖ Pepijn Breuer
- ❖ Dean Cuijpers
- ❖ Faya-Rose Schubert
- ❖ Leonard Hendrick

Victorfonds

www.victorfonds.nl

Juist NU zijn er veel mensen in onze parochiefederatie die aankloppen voor steun.

U laat hen toch niet in de kou staan?



U kunt ons fonds helpen door een donatie of gift op rekening:

NL23 RABO 010 41 79 775
t.n.v. Stichting Victorfonds

MISTIJDEN TEGELEN

Zondag	10.30 uur
Dinsdag	18.30 uur
Donderdag	18.30 uur --AANBIJDING
Donderdag	19.00 uur

MISTIJDEN BELFELD

Woensdag	18.30 uur
Zaterdag	18.30 uur

VERZORGINGSHUIS JULIA / NIEUWE MUNT

Iedere zondag 9.15 uur

VERZORGINGSHUIS ST. ANNA

Iedere vrijdag 18.30 uur

KAPELLEN

Onderstaande kapellen zijn voor gebed en het aansteken van (noveen) kaarsen iedere dag geopend vanaf circa 8.00 uur tot zonsondergang.

- 1) Mariakapel St. Martinuskerk Tegelen
- 2) Mariakapel bij H. Hartkerk Tegelen
- 3) Kapelke van Geloë Belfeld
- 4) Benedenkerk Missiehuis St. Michaël Steyl
St. Michaëlstraat 7
- 5) Kloosterkapel Roze Zusters
Kloosterstraat 19, Steyl
Aanbiddingskapel dagelijks open
www.sspsap-motherhouse.nl
- 6) Kloosterkapel Blauwe Zusters
Zusterstraat 20, Steyl
- 7) Oude Munt
Van Wevelickhovenstraat 1, Tegelen
Aanbiddingskapel dagelijks open

Pastoor Anu persoonlijk spreken?

Of wilt u vragen om een gebed, een speciale zegen, enz.?

Belt u mij gerust voor een afspraak.

☎ 06 - 343 223 62.

De koffie staat voor u klaar.

Heeft u een priester nodig en is uw eigen parochiepriester niet bereikbaar, dan kunt u **dag en nacht bellen**: ☎ 06 - 248 455 66

U kunt thuis LIVE iedere zaterdag om 18.30 uur vanuit Belfeld en zondag om 10.30 uur vanuit de MARTINUSKERK de h. mis volgen op:



 kerkdienstgemist.nl



Parochiekantoor geopend:

ma. en vr. 13.30 tot 16.30 uur

Bongerdstraat 2 →ingang achterom←
5931 NG Tegelen

✉ parochie-centrum@rkdebestte.nl

☎ 077 - 373 15 79

bankrekeningnummer:

NL 25 RABO 01 5050 3059

t.n.v. Parochiefederatie
Tegelen-Steyl-Belfeld

www.rkdebestte.nl

Wist u trouwens dat er op onze website nog veel meer informatie en nieuws te vinden is?

Laat u verrassen !!