



Samen kerk Samen sterk
parochiefederatie Tegelen - Steyl - Belfeld

Parochie brief

Jaargang 5 * mei 2021

35 Vormelingen met bisschop Harrie Smeets op zaterdag 20 maart in de St. Martinuskerk in Tegelen.

Floor Janssen - Janelle Evers - Julie
Willems - Isa Schouwenberg - Sofie
Sonnemans - Ischia Giampiccolo -
Sienna Giampiccolo -
Tijs Rijvers - Evy Kastelijns -
Emily van Dooren - Isabel van Mun -
Amy van Rooij



Sam Gitmans - Sanne Jacobs - Roel Pécasse
- Guusje Rijkema - Tygo Schmitz - Amy
Nieuwhart - Noëlle Dings - Konrad
Lewandowski - Babien Boots - Jayro
Hollenberg - Julia Adamska - Bella van der
Leur

Britt Vleugels - Fleur Simons -
Djarno Bloemers - Emma Schreuder -
Eef van den Randen - Luca Cacuelein -
Zepp Linders - Nancy Sloesen -
Neomi Peeters - Jochem Jacobs -
Jens Klerken - Dani Schreurs



TWEE HANDEN.

Een oude vrouw komt bij de dokter en zegt: Ik heb één hand vol klachten.
Zal ik ze eens opnoemen?
Laat maar eens horen zei de dokter.

De eerste vinger zijn mijn verloren ouders.
De tweede zijn mijn lichamelijke klachten.
De derde vinger, dat ik zo weinig meer kan doen.
De vierde, dat ik me soms zo eenzaam voel.
De vijfde vinger, dat er om me heen zoveel bekenden weggevallen zijn.
Dat is inderdaad een hele hand vol, zegt de dokter.

Maar die andere hand dan? vraagt hij nieuwsgierig.
Dat zijn mijn zegeningen, wilt u die ook horen?
vraagt ze.
Graag, zegt de arts.



De eerste vinger, dat ik elke dag voldoende te eten heb.
De tweede, dat mijn huisje in de winter lekker warm is.
De derde, dat er mensen om mij heen zijn die me helpen.
De vierde, dat ik de laatste tijd gespaard ben van nog meer ziekten en pijn.
De vijfde vinger, dat ik voldoende geld heb om mijn rekeningen te betalen.

De dokter kijkt naar beide handen. De vrouw kijkt hem aan en zegt: Hier zijn twee handen die verdriet hebben gedragen, tranen gedroogd en wel eens tot vuisten zijn gebald. Ook twee handen die weten wat leven is.

En weet u dat ik nu zo mooi vindt, wat er gebeurt als ik mijn handen vouw tot een gebed? Neen," zegt de dokter.

Als ik bid, gebeurt er iets met mijn handen. Dan gaat mijn hand met de zegeningen naar mijn hand met het verdriet.
Dan vouw ik de vingers in elkaar en dan komen de moeilijke dingen tussen de zegeningen in.

En de zegeningen houden die narigheid in mijn leven tegen. Biddend breng ik mijn verdriet bij God. Daarna tel ik de zegeningen.

Weet je, ik ben dankbaar dat ik twee handen heb, ze houden elkaar in evenwicht. Ze houden mij in evenwicht en zo is mijn leven ook minder zwaar.

De dokter knikt instemmend, vouwt de vingers van de ene hand tussen de vingers van zijn andere hand en blijft verzonken in zijn eigen gedachten zitten.

Bron onbekend

Afscheid van Theo Thurlings

Na 12 jaar neemt Theo Thurlings afscheid als lid van het kerkbestuur.

Hij heeft zich al die jaren als penningmeester met grote toewijding ingezet voor de parochiefederatie. In deze moeilijke tijden heeft hij zich met name over onze financiën ontfermd, maar daarnaast was hij op allerlei de vraagbaak binnen onze parochiefederatie.

Gelukkig gaat hij niet voor de parochiefederatie verloren. De komende tijd zal hij onze nieuwe penningmeester inwerken en blijft hij als vrijwilliger ondersteuning bieden.

Zijn vrouw Liesbeth was al die tijd een grote steun, en niet alleen op de achtergrond. Ook zij helpt waar het kan en nodig is.

Als Pastoor Anu terug is uit India zal hij namens de parochiefederatie dank overbrengen. Voor Liesbeth zal hij een bloemetje meenemen voor haar steun en medewerking bij tal van activiteiten.

Theo, bij deze alvast heel hartelijk dank voor al je inzet, tijd en energie mede namens de parochianen.

Het kerkbestuur



Victorfonds



Wist u dat...

- het Victorfonds nog steeds actief is in onze parochies in Tegelen, Steyl en Belfeld?
- het Victorfonds kortstondige, **kleinschalige persoonsgerichte hulp** biedt voor een afgebakende periode aan mensen die in moeilijke omstandigheden verkeren?
- dat onze hulp **gewoon doorgaat**, ondanks de beperkingen die de coronamaatregelen met zich meebrengen?
- dat u ook nu via het parochiekantoor contact mag opnemen als u in dit kader graag een keertje met **pastoor Anu** zou willen praten?
- dat het Victorfonds ook via de **basischolen** hulp en ondersteuning kan bieden aan kinderen die dat nodig hebben?
- dat achtergrond of geloof van de hulpvrager **geen enkele rol** spelen bij de beoordeling van de hulpvraag?
- dat de oprichter van het Victorfonds, **Deken Dautzenberg** nog steeds vanuit Maastricht actief is als voorzitter en het fonds een zeer warm hart toedraagt?
- een persoon of gezin in totaal **maximaal driemaal hulp** kan ontvangen van het Victorfonds om dat de vrijwilligers **zelfredzaamheid** en het eigen initiatief van de hulpvrager willen bevorderen om zo de persoonlijke situatie te verbeteren?
- dat u een **hulpvraag** kunt indienen via de website www.victorfonds.nl?
- dat u via de website www.rkdebeste.nl/diaconie#victorfonds ook **online** een **donatie** kunt doen aan het Victorfonds?

"Als je honderd mensen niet kunt helpen, help er dan ééntje"

Moeder Theresa

Betty Nijenhuis

bestuurslid Victorfonds
www.victorfonds.nl

Juist NU zijn er veel mensen in onze parochiefederatie die aankloppen voor steun. U laat hen toch niet in de kou staan?

U kunt ons fonds helpen door een donatie of gift op rekening:

**NL23 RABO 010 41 79 775
t.n.v. Stichting Victorfonds**

Onderstaande kapellen zijn voor gebed en het aansteken van (noveen)kaarsen IEDERE dag geopend

vanaf circa 8.00 uur tot zonsondergang:

- 1) **Mariakapel** St. Martinuskerk Tegelen
- 2) **St. Josephkapel** Tegelen
- 3) **Mariakapel** bij H. Hartkerk Tegelen
- 4) **Kapelke van Geloë** Belfeld
- 5) **Mariakapel** bij St. Urbanuskerk Belfeld
- 6) **Benedenkerk Missiehuis** St. Michaël Steyl
H. Arnoldus Janssen Klooster
- 7) **SVD-kapel** van de Missiezusters Steyl
- 8) **Oude Munt**
Van Wevelickhovenstraat 1 Tegelen
aanbiddingskapel dagelijks open
www.oudemunt.nl
- 9) **Kloosterkapel Roze Zusters**
Zusterstraat 20 Steyl
Aanbiddingskapel dagelijks open
www.kloostercenakel.nl/congregaties

Mistijden Tegelen

Zondag **10.30 uur**
Dinsdag **18.30 uur**
Donderdag **18.00 uur -- AANBIDDING**
Donderdag **18.30 uur**
Vrijdag **18.30 uur**

Mistijden Belfeld

Woensdag **18.30 uur**
Zaterdag **18.30 uur**

450- JARIG PAROCHIEJUBILEUM BELFELD

Op 24 april is het 450 jaar geleden dat in 1571 de kapel aan de Maas in Belfeld door de eerste bisschop van Roermond, Lindanus, werd verheven tot parochiekerk.

Vaarvóór gingen de inwoners van Belfeld en Loe (Belfeld en Geloo) in Tegelen naar de kerk.

De wegen waren slecht en vaak zeer moeilijk begaanbaar. Al jarenlang werd geklaagd over de afstand van een uur gaans of meer. Dit was vooral een bezwaar voor gebrekkige dorpingen, bejaarden en zwangere vrouwen. Zeker in de herfst en winter was het een barre tocht. Velen, waaronder pasgeboren baby's, stierven onderweg naar Tegelen zonder het doopsel of de laatste sacramenten van de kerk te hebben kunnen ontvangen. Het waren de roerige tijden van de Tachtigjarige Oorlog (1568 - 1648). Het gevaar loerde op iedere hoek. Daar kwam nog eens bij dat in Tegelen de katholieke godsdienst al jaren bespot en verworpen werd. Nieuwe, ketterse leerstellingen werden hier vanuit de kansel aan de kerkgemeenschap verkondigd. Het zou toch een oplossing zijn, wanneer in de geconsacreerde kapel in Belfeld aan de Maas h. missen gelezen zouden kunnen worden.

En zo geschiedde op 24 april 1571...



Nu, 450 jaar later staat de vierde aan St. Urbanus toegewijde kerk in Belfeld. De eerste pastoor, Rutger van Lobberich, had heel andere zorgen dan mijn zorgen als huidige parochieherder. Was pastoor van Lobberich parochiepriester ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog, aan mij de taak de parochianen te begeleiden ten tijde van de nog steeds voortdurende corona pandemie.

Omdat ons land nu al ruim een jaar lang gebukt gaat onder het Covid-19 virus, is het plan, de viering van dit jubileum te verschuiven naar 2022.

Afgelopen jaar is er door Corona veel veranderd in de kerken over de hele wereld. Wie had ooit kunnen denken dat er in 2020 de Kerstviering en Paasviering in onze parochiekerk en dat de Kerstviering alleen via een live-stream verbinding thuis op de bank kon worden gevolgd? Dat ik als pastoor moet ik op aangepaste wijze de hostie

aanreiken. Een handdruk als vredeswens kan weliswaar niet meer, maar de knik of handgebaar lijkt intenser dan ooit. Slechts een kleine afvaardiging van het koor mag de h. mis opluisteren, maar zorgt zo toch voor een fijne sfeer. De maandelijke kop koffie aan het einde van de dienst zit er nog niet in, maar ik weet zeker dat die straks veel lekkerder zal zijn als het wel weer mogelijk is.

Wanneer het weer mogelijk is willen we starten met de organisatie van feestelijkheden rond het 450 jarige parochiejubileum. Hier willen we de hele Belfeldse gemeenschap bij betrekken. Dit willen we doen door verenigingen nogmaals uit te nodigen om met ons mee te denken over een feest dat uiting geeft aan het 450 jarige parochiejubileum. Een grote wens van het kerkbestuur is het bekende



'rondje om de kerk' uit de jaren 90 voor de kinderen op fietsjes, step of skates weer nieuw leven in te blazen

Pastoor Anu Antony
Bron tekst: Dhr. Jan Peeters

WERELDJONGERENDAGEN LISSABON 1 - 6 augustus 2023

Ook wil ik als pastoor nadenken over mogelijkheden met jonge parochianen uit Belfeld en Tegelen naar de Wereldjongerendagen in Lissabon te gaan. Dat zijn groots opgezette internationale bijeenkomsten die om de drie jaar door de Rooms-Katholieke Kerk worden georganiseerd. Ze worden gehouden in of bij een grote stad ergens op de wereld. De Wereldjongerendagen zijn in 1984 in het leven geroepen door paus Johannes Paulus II om vooral jongeren een hart onder de riem te steken. Zodra de mogelijkheid bestaat iets voor het jubileum van de St. Urbanusparochie te gaan organiseren, zullen wij jullie op de hoogte houden.



Het aftellen naar de Wereldjongerendagen is nu echt begonnen. Op vrijdag 16 oktober werd het officiële logo voor Lissabon 2023 voorgesteld via de sociale media.

Het logo is een combinatie van Portugese culturele en religieuze elementen en het thema gekozen door paus Franciscus: 'Maria stond op en ging met spoed' (Lc 1, 39). Het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth benadrukt de uitnodiging van God aan alle jongeren om hun *innerlijke kracht, hun dromen, enthousiasme, hoop en dankbaarheid* (Postsynodale exhortatie *Christus Leeft! - Christus Vivit*, 20) te vernieuwen.

St. Jozefjaar 2021

Met een vaderhart

De paus heeft op 8 december 2020 een St. Jozefjaar afgekondigd.

Hij heeft hierbij een speciale brief geschreven -- Patris Corde (*Met een vaderhart*) --- getiteld. Met deze brief wil de paus de eenvoudige mensen overal ter wereld huldigen en waarderen.

In 7 kenmerken schetst de Paus de wezenlijke rol die Jozef heeft vervuld bij de geschiedenis van de verlossing en zijn betekenis als heilige beschermer van de universele Kerk.



Vandaag starten we met **kenmerk 1**.

1. Een geliefde vader

Groot door zichzelf weg te cijferen
Paus Franciscus schrijft: "De grootheid van Sint

Jozef bestaat hierin dat hij de echtgenoot was van Maria en de vader van Jezus. Zo stelde hij zich ten dienste van Gods heilsplan."

De huidige paus citeert Paulus VI: "Jozef maakte van zijn vaderschap en van zijn leven een opofferende dienst aan het mysterie van Gods menswording. Hij maakte van zijn menselijke roeping tot huiselijke liefde een bovenmenselijke gave van zichzelf ten dienste van de Messias die in zijn huis opgroeide tot volwassenheid."

Geliefde vader voor velen.

Vanwege zijn rol in de heilsgeschiedenis is Sint Jozef een vader die altijd geliefd is geweest bij het christelijk volk. Getuige daarvan zijn de vele kerken, religieuze congregaties en instituten, kerkelijke groeperingen die wereldwijd hem zijn toegewijd en zijn naam dragen. Zij worden door zijn spiritualiteit geïnspireerd. Vele heiligen, waaronder Teresa van Avila, waren hartstochtelijk toegewijd aan de heilige Jozef en verkregen gunsten die zij afsmeekten op zijn voorspraak.

Ieder gebedenboek bevat gebeden tot Sint Jozef. Vooral op woensdag en in de maand maart wordt gebeden om zijn voorspraak.

"Ga naar Jozef"

Het vertrouwen van de mensen in de heilige Jozef wordt kort en krachtig verwoord in "Ga naar Jozef". "ITE AD JOSEPH". Het is een citaat uit het Boek Genesis, waar de hongersnood wordt opgeroepen die heerste in Egypte. Wanneer de mensen bij de farao om hulp roepen, verwijst hij hen naar Jozef: "Ga maar naar Jozef en doe wat hij u zeggen zal" (Genesis 41, 55). Jozef was de zoon van Jacob, die als slaaf verkocht werd vanwege de jaloezie van zijn broers en die, zo vertelt de Bijbel, vervolgens onderkoning werd van Egypte.

Als afstammeling van koning David (Matteüs 1, 16 – 20), uit wiens huis de Messias Jezus zou voortkomen. Dit volgens de belofte aan David gedaan door de profeet Nathan (2 Samuel 7). En als echtgenoot van Maria van Nazareth, staat Sint Jozef op het kruispunt tussen het Oude en het Nieuwe Testament.

Pelgrimini's:

bedevaarten van één dag

Dit voorjaar is het nog niet mogelijk om met grote groepen pelgrims meerdaagse bedevaarten naar bijvoorbeeld Lourdes of Rome te maken. Daar heeft het Huis voor de Pelgrim in Maastricht iets op gevonden: Pelgrimini's. Dat zijn minibedevaarten van één dag in Nederland, die met een kleine groep deelnemers coronaproof kunnen worden gehouden.

De bedoeling is dat de deelnemers zich vooraf aanmelden en op de dag van de bedevaart op eigen gelegenheid naar de betreffende locatie toegaan. Daar wordt binnen de op dat moment geldende coronaregels een programma aangeboden met vieringen, rondleidingen, wandeltochten en een veilige lunch. De volgende Pelgrimini's zijn gepland:

Bezoek aan bedevaartoord

Woensdag 12 mei: Klein-Lourdes, Tienray
(gemeente Horst aan de Maas)

Donderdag 3 juni: Pater Karel, Munstergeleen

Woensdag 23 juni: Klooster Wittem
(Sint Gerardus en wandeling in regio)

Dinsdag 12 juli: Onze-Lieve-Vrouw ter Nood,
Heiloo (Noord-Holland)

Wandelpelgrimages

Vrijdag 14 mei: Bunderbos (Bunde-Elsloo)

Vrijdag 11 juni: Roode Beek
(Brunssummerheide)

Donderdag 1 juli: Geleenbeekdal
(Nuth-Schinnen)

Vanaf september hoopt het *Huis voor de Pelgrim* weer reizen naar Lourdes en andere internationale bedevaartoord te kunnen aanbieden.

Voor aanmelden en meer informatie over de programma's van de

Pelgrimini's: www.huisvoordepelgrim.nl

Pasen bepaalt de voorjaarskalender

In de kerk is het elke zondag hetzelfde, verzuchten mensen wel eens! Maar dat is niet waar.

Naast een aantal vaste momenten zijn de teksten en gebeden in elke eucharistieviering juist anders. Dat komt omdat er elke dag iets anders te vieren is. De liturgische kalender zit heel ingenieus in elkaar, waarbij een groot deel van het voorjaar bepaald wordt door het Paasfeest.

Van Aswoensdag tot en met 2e Pinksterdag is een van de zogeheten *sterke tijden*. Belangrijkste datum in deze periode is die van Pasen. Dat wordt gevierd op de eerste zondag na de eerst volle maan in de lente.

De stand van de maan verschuift. Daarom valt Pasen elk jaar op een andere datum.

Zes weken vóór Pasen begint de Veertigdagentijd met Aswoensdag (en carnaval).

Precies 40 dagen ná Pasen is het Hemelvaart.

Hemelvaart valt altijd op een donderdag.

Tien dagen na Hemelvaart is het Pinksteren.

De zondagen worden vernoemd naar de periode waar ze bij horen:

Eerste Zondag van de Veertigdagentijd,

Tweede Zondag van... etc.

De Zesde zondag van de Veertigdagentijd is Palmzondag.

Met Pasen begint de telling opnieuw:

De zondag na Pasen wordt

Tweede zondag van Pasen of Beloken Pasen genoemd.

Dat telt zo door tot en met de Zevende Zondag van Pasen.

Dat is de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren.

Op Tweede Pinksterdag gaat in de liturgie de 'tijd door het jaar' verder.

Dan zijn er nog twee nabranders:

de zondag na Pinksteren wordt het feest van de Drie-eenheid gevierd.

De week erna is het Sacramentsdag.

Zo is de kalender van half februari tot half juni gevuld met de voorbereiding op en de viering van de Verrijzenis van Christus, PASEN met elke dag een eigen betekenis.

De kerk is juist helemaal niet saai.



Er is elke dag wat te doen!

U kunt thuis LIVE *iedere zondag en feestdag* om

10.30 uur de heilige mis in onze MARTINUSKERK volgen op:

 kerkdienstgemist.nl

Parochiekantoor geopend:

ma. en vr. 13.30 tot 16.30 uur

Bongerdstraat 2 →ingang achterom←
5931 NG Tegelen

✉ parochie-centrum@rkdebestte.nl

☎ 077 - 373 15 79 www.rkdebestte.nl

bankrekeningnummer:

NL 25 RABO 01 5050 3059

t.n.v. Parochiefederatie
Tegelen-Steyl-Belfeld

MISINTENTIES

St. Martinuskerk

Zondag 2 mei 10.30 uur H. Mis

Overl. ouders Poeth-van Beurden;
Jac Jacobs en Johanna Roelofs;
Dr. Tan Endhong;

Donderdag 6 mei 18.30 uur H. Mis

Vrijdag 7 mei 18.30 uur H. Mis

Zondag 9 mei **Moederdag**
10.30 uur H. Mis

Jan Gubbels;
Gerdie Denessen-Maeghs;
Sjeng Beurskens, Nel Beurskens-Konings, Sjaek,
Toni en Wim Beurskens;
Stef Beurskens

Dinsdag 11 mei 18.30 uur H. Mis

Donderdag 13 mei **Hemelvaartsdag**
10.30 uur H. Mis

Karel Hinskens en zoon Rob

Vrijdag 14 mei 18.30 uur H. Mis

Zondag 16 mei 10.30 uur H. Mis

Piërre Op het Veld en Theodora Op het Veld-
Bongaarts,
kleindochters Esmeé en Zoë en schoonbroer Ton;
Arie Groenendijk;
Wiel Dings, Willie v.d. Wurf, ouders, broer Jo en
oma Schols;
Mia Trines.

Dinsdag 18 mei 18.30 uur H. Mis

Donderdag 20 mei 18.30 uur H. Mis

Vrijdag 21 mei 18.30 uur H. Mis

Zondag 23 mei **Pinksteren.**
10.30 uur H. Mis

Han Broekman;
Maria Geurts-Hekkens en Sjraar Geurts;
Overleden ouders Maria en Ewald.

Dinsdag 25 mei 18.30 uur H. Mis

Donderdag 27 mei 18.30 uur H. Mis

José Coopmans-Berden.

Vrijdag 28 mei 18.30 uur H. Mis

St. Urbanuskerk

Zaterdag 1 mei 18.30 uur H. Mis

Woensdag 5 mei **Bevrijdingsdag**

18.30 uur H. Mis

Zaterdag 8 mei 18.30 uur H. Mis



Woensdag 12 mei **Hemelvaartdag**
18.30 uur H. Mis

Zaterdag 15 mei 18.30 uur H. Mis

Woensdag 19 mei 18.30 uur H. Mis

Zaterdag 22 mei **Pinksteren**
18.30 uur H. Mis

Maandag 24 mei **2e Pinksterdag**
10.30 uur H. Mis

Woensdag 26 mei 18.30 uur H. Mis

Zaterdag 29 mei 18.30 uur H. Mis

Harry Ummenthum;

Overleden familieleden Kemp-Coonen

Zondag 30 mei 10.30 uur H. Mis

Overleden ouders Coen en Alda Driessen-
Hodselmans

**In de maand mei is er in de Martinuskerk
op de vrijdag GEEN rozenkransgebed
voorafgaand aan de mis.**

Zondag 30 mei Communieviering
10.30 uur

**→ Deze viering is alleen bestemd voor
communicantjes en familieleden ←**

Stef Beurskens.

**INLOOP →
SPREEKUR**

**In de maand mei is er GEEN
inlooppreekuur op de vrijdagen in
Belfeld en Tegelen.**

Emeritus-pastoor Jan Billekens overleden

In het weekend van 18 april emeritus-pastoor Jan Billekens op 96-jarige leeftijd overleden. Hij werd in 1953 tot priester gewijd en was pastoor van de Sint Rochusparochie te Steyl van 1970 tot 1980. Hij was een zachtmoedige en hartelijke man, met een luisterend oor voor eenieder en herderlijke zorg voor jong en oud. Zo was hij een van de initiatiefnemers van de stichting Kinder Vakantie Werk Steyl. Mede vanwege zijn broze stem nam hij in 1980 afscheid als parochiepriester en werd pastoraal werker bij Maria Auxiliatrix in Venlo en bij bejaardenhuis De Erkenkamp te Steyl. Op 27 april 2003 vierde hij zijn gouden priesterjubileum in de Sint Rochuskerk en hij was inmiddels de oudste priester in het bisdom.



Moge hij in het hemels Vaderhuis de Heer ontmoeten, zoals eens op de weg naar Emmaus ...

